

54163

T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

**Çâkerî Dîvani
İnceleme-Metin**

Danışman:
Prof.Dr. Coşkun AK

Hazırlayan:
Gülay Çavdurel

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DOKUMANTASYON MERKEZİ

Bursa-1996

T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Çâkerî Dîvani
İnceleme-Metin

Danışman:
Prof.Dr. Coşkun AK

Hazırlayan:
Gülay Çavdurel

Bursa-1996

T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Çâkerî Dîvâni
İnceleme-Metin

Danışman:
Prof.Dr. Coşkun AK

Hazırlayan:
Gülay Çavdurel

Bursa-1996

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

XVI. Yüzyılın Siyasi ve Sosyal Görünüşü

XVI. Yüzyılın Edebi Görünüşü 2

Çakerî 3

II. BÖLÜM

A. Çakerî'nin Eseri 5

 1. Kasideler 5

 2. Gazeller 7

B. Edebi Kişiliği 8

 1. Şiirindeki Şekil Özellikleri 8

 a) Dış Görünüş

 b) Vezin ve Kafiye

 2. Dil ve Üslup 9

 a) Dil (Halk Deyimleri ve Atasözleri) 9

 b) Üslup 12

Çakerî'de Muhteva Özellikleri

A. Din ve Tasavvuf 12

 1. Allah

 2. Melekler ve Cennet Varlıkları 13

 3. Kitaplar

 4. Ayet ve Hadisler

 5. Peygamberler 15

 6. Çär-Yār 17

 7. Āl-i Muhammed 18

 8. İbadet

 a) Oruç 19

 b) Hac ve Ka'be

 9. Ahiretle İlgili Mefhumlar

 a) Kiyamet-Mahşer

 b) Cennet-Cehennem 20

10. Diğer Dinî Mefhumlar	
a) Ölüm	
b) Sevap-Günah	
c) Salih-Amel	21
B. Sosyal Hayat	
a) İçki Meclisleri-Meyhaneler	
b) Musikâ	
C. Devr-Zamane	22
D. Aşk-Âşık-MAŞUK-Rakip	
1. Aşk	
2. Âşık	23
3. Maşuk	
a) Sevgiliye Verilen İsimlerle İlgili Benzetmeler	
b) Sevgilinin Güzellik Unsurları ve Bunlarla İlgili Benzetmeler	
1. Yüz, ruh, had, surh-ru, lika	24
2. Saç, zülf	25
3. Kaş keman, ebru	
4. Göz, çesm	
5. Gamze	26
6. Hatt	
7. Hal	
8. Dehan, ağız	27
9. Dudak, leb	
10. Diş	
11. Çene, zenehdan, gabgab	28
12. Bel	
13. Boy, kad, kamet	
14. Ayak	
c) Sevgiliyle İlgili Diğer Unsurlar	
1. Kuy, köy	29
2. Kapı, der	
3. Güftar	
4. Tegafül	
4. Rakip	30
I. Tabiat	

I.		
1. Gökyüzü		
a) Güneş ve Ay		
b) Yıldızlar		31
II. Zaman		
1. Bahar		
III. Bağ ve Çiçekler		
1. Bağ, gülistan, gülzar		32
2. Çiçekler		
a) Gül		
b) Gonca		33
c) Lale		
d) Nergis		
e) Sünbül		
IV. Rüzgâr, bad, saba, nesim		34
V. Hayvanlar		
1. Kuşlar		
a) Bülbül, andelib, hezar		
b) Hüma		35
c) Kumri		
d) Şehbaz		
e) Tavus		
f) Tutı		
g) Zag		
2. Dört Ayaklılar		36
a) Gav		
b) Aslan, şir		
3. Diğer Hayvanlar		
a) Mar-mur		
b) Mekes, sinek		
c) Zenbur		
d) Horoz		
e) Ejdeha		
VI. Madenler		37
1. Altın, zer		
2. Gümüş, sim		

3. Yakut, Lal	38
4. Zümrüt	

III. BÖLÜM
(METİN)

KASİDELER	39
GAZELLER	47

IV. BÖLÜM
(METİNLERİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ)

KASİDELER	110
GAZELLER	115
SONUÇ	158
BİBLİYOGRAFYA	160

Ö N S Ö Z

Osmanlı İmparatorluğunun en parlak dönemini geçirdiği 16. yüzyıldaki yüksek yaşayış tarzına paralel olarak edebiyatta, en yüksek en verimli devrini yaşamıştır. Yetişen büyük şairlerle, divan edebiyatı kuruluş döneminin tamamlayıp yükselme dönemine girmiştir. Bizim çalışmamızda işte bu dönem eserlerinden sadece biri olan Çakeri Dīvān'ıdır.

Süleymaniye kütüphanesinde bir mecmua içinde bulunan tek nüshanın fotokopisini temin ederek eseri incelemeye çalıştık. Eksik sayfaları da bulunan eserde tespit edebildiğimiz, 1 münacat, 1 na't olmak üzere 5 kaside ve 123 gazel bulunmaktadır.

Çalışmamızı dört bölümde topladık. İlk bölüm, Çakeri'nin yaşadığı 16. yüzyılın siyasi, sosyal ve edebi görünüşü ile hayatını içermektedir.

İkinci bölüm, Çakeri'nin eseri ile ilgilidir. Kasideleri gazelleri üzerinde durulduktan sonra, şairin edebi kişiliği, şiirlerindeki şekil, vezin, kafiye dil ve üslup özellikleri ile şiirlerindeki muhteva özelliklerini göstermeye çalıştık. Bunu da A. Din ve Tasavvuf, B. Sosyal Hayat, C. Devr ve Zamane, D. Aşk - Âşık - Maşuk - Rakib, I. Tabiat başlıklarını olmak üzere beş bölümde inceledik. Bu bölümler de kendi içerisinde çeşitli kısımlara ayrılmaktadır. Şiirlerinde bulunan özellikleri daha rahat görebilmek için yapılan bu çalışmada örneklerde yer verilmiştir. Çoğu kez, konuya ilgili örnek beyitler özetlenmiş ve içlerinden biri ya da birkaç örnek olarak verilmiştir. Bazı kısımlarda ise sadece örnek verilmiştir. Beyitin yanında numaralardan ilki, bu örneğin kaçinci kaside ya da gazelden alındığını, ikincisi ise, bunun kaçinci beyit olduğunu göstermektedir.

VI

Üçüncü bölüm, metinlerle ilgilidir. Burada Divan'da bulunan kasideler ve azeller bulunmaktadır. Metinler, transkripsiyon işaretleri kullanılarak latin harfleriyle azılmıştır Arapça olan bazı söyleyişleri ise olduğu gibi aldık. Gerekli görülen erlerde açıklamalar dipnot şeklinde verilmiştir. Her kaside ya da gazelin sonuna a vezinleri eklenmiştir.

Dördüncü bölüm, üçüncü bölümde yer alan şiirlerin bugünkü Türkçeye evrilmesi ile oluşmuştur. Şiirleri Türkçeye çevirirken metne sadık kalmaya çalıştık. ve kelimeleri parantez içinde gösterdik.

Çalışmamıza gösterdiğimiz bütün özene rağmen, hatalarımız olacaktır, zellikle yazım sırasında gözden kaçmış olabilecek bütün hatalarımız için şgörünüze sığınıp özür dilerken, tezin seçiminden sonuçlandırılmasına kadar tüm ifhalarda yardımını esirgemeyen tez danışmanım, Prof. Dr. Coşkun Ak'a şekkürü bir borç biliyorum.

Gülay ÇAVDUREL



GİRİŞ

XVI. YÜZYILIN SİYASİ VE SOSYAL GÖRÜNÜŞÜ :

Türk milletinin tarihte ve coğrafyada yarattığı büyük ve devamlı eserlerden biri ve belki en muhtesemi, Osmanlı İmparatorluğu, bu asırda yükselişinin son seviyesine varmıştır. Varılan kuvvet ve ihtişam bir dünya hakimiyeti manzarasıdır. Osmanlı imparatorluğu Doğu'da Şah İsmail Safevi'nin sayılı kuvvet haline getirdiği İran devleti'ni yenmiş ve böylelikle İmparatorluk için manevi tehlike oluşturan Şii-Safevi propagandasının zehirini önlemiştir. Asrın başında Sultan İkinci Bayezid devrinde bir sükun ve hazırlık devresi geçiren hatta Mısır Memlükleri'ne karşı bazı başarısız davranışları görülen imparatorluk Yavuz Sultan Selim'in siyasi ve askeri dehasıyla şahlanmış ve bu hükümdarın Çaldırın'da kazandığı zaferle, yeniden büyük ve devamlı galibiyetler serisine başlamıştır. Çaldırın seferini bütünleyen Mısır seferi, Özellikle Ridaniye, Mercidabık zaferleriyle Suriye'yi, Filistin'i ve Mısır'ı Osmanlı ülkesine katmıştır. Bu zaferlerin sonucunda halifelik makamını da Osman oğulları elde etmiştir.

Hemen hemen yarım yüzyıl süren Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemindeyse daha çok Avrupa seferlerine ağırlık verilmiş, Belgrad ve Rodos alınmış, Avusturya toprakları ele geçirilmiştir, Avrupa ortasına kadar yürüyen Osmanlı orduları Viyana kapılarına dayanmıştır. Kanuni dönemi sonunda Osmanlılar geniş topraklara sahip, zengin haşmetli bir imparatorluk olmuştur. Kanuni'den sonra II. Selim döneminde de Sadrazam Sokollu Mehmed başarılı yönetimiyle imparatorluk gücünü devam ettirmiştir. Yüzyılın sonunda ise fazla büyüyen ülkede birtakım etnik çekişmeler görülmüş, bazı aksaklıklar ortaya çıkmıştır. II. Selim'den sonra II. Murad ve III. Mehmed padişahlık tahtına oturmuşlardır.

XVI. yüzyılda siyasi gelişmelerin yanı sıra Osmanlı Devleti'nin diğer kurumlarında da gelişmeler olmuştur. Eksikliği hissedilen bilim kurumlarının geliştirilmesine ve arttırılmasına çalışılmış imar faaliyetleri yoğunlaşmış, kanunlar yeniden düzenlenmiştir.

İlim ve sanatta İstanbul, en büyük sanatçıları bilgin ve şairleri kendinde toplamıştır. Bu asırda Osmanlı İmparatorluğu topraklarında, medeniyetlerinin delili olan birçok mimari şaheserler yükselmiştir. Bu abideler Türk-İslâm medeniyetinin XVI. yüzyılda ne üstün bir seviyeye vardığını açıkça göstermektedir.

XVI. YÜZYILIN EDEBİ GÖRÜNÜŞÜ :

xvi. yüzyılda doğuda İran'dan batıda Macaristan'a kuzeyde Kırım'dan güneyde Arap Yarımadası'na ve kuzey Afrika'ya kadar sınırlarını genişlerken Osmanlı İmparatorluğu en parlak dönemini yaşamaktaydı. Devletin bu yüksek yaşayış tarzına paralel olarak edebiyatta, en yüksek en verimli devrini yaşamıştır. Kuruluş dönemini tamamlayıp, kendi büyük şairleriyle yaratıcı bir edebiyat düzeyine çıkan divan edebiyatı kendi ustadlarını örnek alan şairleri ile gitgide güçlenip gelişip büyümüştür.

Diğer asırlara göre Arapça Farsça kelime ve deyimler daha fazla edebiyata girmiş zengin bir şiir ve sanat dili ortaya çıkmıştır. Aruz veznininde bu dile kolay uygulanır olması bir bakıma şairleri Türkçeden uzaklaştırmıştır. Ancak Divan edebiyatı, ortak islam kültürü içerisinde eser verirken, Türk şairleri kendi duyuş ve düşüncelerini, gelenekleri, toplumun yaşayışını Türkçenin dil varlığı içerisinde yer alan atasözleri, deyimler v.b. millî unsurları, sözü edilen ortak islamî malzemeyle yoğurmuşlar ve İran şiirinden ayrı bir Türk şiiri yaratmışlardır.

Bu asırda şaire paralel olarak tezkirecilik, tarihçilik, mesnevî, mensur hikâye konularında da parlak eserler verilmiştir. Bu asırın önemli şairleri şunlardır : Zati, Hayalî Fuzûlî, Bakî, Ruhî, Yahya Beg, Nevî, Hayretî v.s.

ÇAKERİ :

Abdullah oğlu olan Çakeri, II. Bayezid devrinde yaşadı.

"İstanbul su başısı olup sonra sancağa çıkmıştır."¹

"Sultân Bâyezîd Hân sancağın çekerdi ve kül cinsinden olduğu münâsebetiyle Çakeri tehallüs iderdi."²

Rivayete göre gençliğinde nezle rahatsızlığı yüzünden sakalı erken ağarmıştı O da bu duruma üzülp sakalını boyardı. Sultan Bayezid bir gün, niçin sakalını karaya boyayıp rengini değiştiriyor ve ak sakalını yüzüne kara çalıp suçlular gibi teşhir ediyorsun diye sorunca, devletli padişahım ben kulunuz şüphesiz yaşımlı biliyorum, sakal yalan söylüyor. Bu yüzden ben de yüzüme kara çalıp onu teşhir ettim ve küçük düşürüp intikam aldım diye cevap vermiş. Bu şaka padişahın hoşuna gitmiş ve o söz yaratıcısına ve yaratıcı yeteneğe binlerce övgü ile bol ihsan ve görevde ilerlemeyi layık görmüş.

"Meger ol zemânda nikât ü leṭāife raġbet ü nükte gūy u sūhan güzāra ri'āyet var imiş. Bir nükte-i laṭīfe bir manṣiba sebeb olurmuş"³

Sehi Bey, Çakeri hakkında; Farsça ve Türkçe şiirleri vardır. Zahir-i Faryâbî'nin kasidelerine bazı nazireler yazdığını söyleyelim.

"Meşnevîye dahi çok nisbeti var (Leyl ü Mecnûn) u (Yusuf ü Züleyha) hikâyâtlarının nazm itmiş, meşnevîyi güzel el virmiştir. İkişi dahi bî-bedel kitablardur"⁴

¹ Sehi Bey, Heşt Behişt

² Latifi Tezkiresi

³ Bkz. 2

⁴ Sehi Bey Heşt Behişt

der. Ancak elimizde bulunan tek eseri Divan'ıdır. Şehname ve hamse üzerinde çalıştığı Latifi tezkiresinde yazılıdır. Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Bazı kaynaklar 15. yüzyıl olarak gösterse de genel intibaa göre kendisinin 16. yüzyıl şairleri arasına alınması uygun görülmüştür.¹

¹ Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mehmet Efendi Kat. No. 3298

İKİNCİ BÖLÜM

A. ÇAKERİ'NİN DİVAN'I :

Çakeri'nin Süleymaniye kütüphanesinde bulunan tek yazma nüshasını incelediğimiz zaman 121b'den 124b varakları arasında kasidelerin olduğunu 124b 'nin sonunda başlayıp 144b'nin sonuna dek süren gazelin bir kısmının eksik olduğunu gördük. 124b'de 1. gazelin sonu eksik ve diğer sayfa te harfiyle başlıyor onun da başı eksik, yine aynı durum 140b'nin sonundaki he harfli gazelde görülüyor. 3 beyitle biten son gazelin devamı yok. Aradan kaçar sayfanın eksik olduğunu tahmin etmek ise güç .Buna göre Divan'ın içindekiler şöyle sıralayabiliriz :

1 Münacat, 1 Na't, 1 II. Bayezid'a Methiye, 1 Methiye, 1 Bahariyye olmak üzeri 5 kaside vardır. Gazel kısmında elif - 1, te - 2, dal - 1, re - 40 , ze - 12, şin - 3, ayn - 1, kaf - 3, kaf - 5, lam - 5, mim - 8, nun - 11, vav - 1 he - 9 olmak üzere toplam 123 gazel vardır.

Divan, Süleymaniye kütüphanesinde, Hacı Mehmed Efendi 3298 no'lu katalog numarası ile kayıtlıdır.

Yk : 24, öç : 265 X130 - 210 X 74, st : 19, yz : ta'lîk

1. Kasideler :

Dinî olarak 1 Münacat, 1Na't vardır. Ayrıca 1 II. Bayezid'a Medhiye, 1 Medhiye, 1 Bahariyye olmak üzere 5 kaside bulunmaktadır.

Münacatta Allah'a yalvaran, kendisine merhamet etmesini dileyen Çakeri, bağışlanma umidini kesmez.

Cümle 'ālem cărmüne besdir hemān
 Raḥmetüñden zerrece kılсаñ 'aṭā 1K/3

21 beyitlik bu kaside de Çär-yār da övülmektedir. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali'yi sırasıyla metheden şairin Hz. Ali için yazdığı bir de gazeli vardır.

Hz. Peygamber vasfında olan na'ti, 23 beyittir. Kendi aczini gösterip ondan şefaat dileyen şair, çeşitli yönleri ile Hz. Muhammed'i metheder.

Esirge yā Muḥammed ben fakīri
 Şefā'atden unutma ben ḥakīri 2K/22

II. Bayezid'a medhiyesinde, onun din yolunda gece gündüz çalıştığından bahsederken devrindeki rüşvet olaylarından duyduğu rahatsızlığı dile getirir ve memleketten rüşveti götürürsen şüphesiz yerini cennet görürsun dər. 15 beyittir.

Rüşveti kesmezisen ey nīk-nām
 Şöyle bil kim memlekət tütmez niżām 3K/12

Diğer medhiyenin kime yazıldığı belli değil medhettiği kişinin çeşitli özelliklerini sayar, ne kadar güçlü bir savaşçı olduğundan bahsettiği bu kaside de 32 beyittir.

Sensin ol şah-ı şaf-şiken ki senüñ
 Hançerüñden ecəl diler zinhār 4K/16

25 beyitlik son kaside, bir Bahariyyedir. Erganun, def gibi çeşitli çalgılarla, şarkılar söyleyenlerin neşeli sesi etrafı sarmıştır. Artık yiyp içme vaktidir. Elden kadehi bırakmadan bu zamanı değerlendirmek gerektiğini söyleyen şair bu günlerin coşkusunu ile doludur.

Muğannı bahār irdi eyle ħurūş
 Ki gülşende bülbül yaraşmaz ħamūş 5K/9

2. Gazeller :

Çakerî'nin 123 gazeli var. Bütün harflerde gazel söylemediğini görüyoruz. 1 gazeli elif, 2'si te, 1'i dal, 40'ı re 12'si ze, 3'ü şin, 1'i ayn, 3'ü af, 5'i kâf, 5'i lam, 8'i mim, 11'i nun, 1'i vav, 9'u he, 21'i ye kafyesinde yazılmıştır. Toplam 123 gazeldir. Gazellerin çoğu 5 veya 7 beyitlidir. 7 beyitten fazla beyitli olan gazelleri de vardır.

Gazellerin konuları aşk, şarap ve tabiat ağırlıklıdır. Sevgilinin verdiği eziyetten yakınan şair zamanдан ve talihten de şikayetçidir. Ayrıca birkaç gazelinde mahlasını ilk beyitte kullanmayı tercih etmiştir.

Mazmunlarla yüklü sanatkârâne söyleyişlerin çok olmadığı şiirlerinde samimi ve doğal görünen şairin sanat gösterme gibi bir endişesi olmadığı hissediliyor.

1. Sâkî piyâle şun ki felek bî-amânîmîş
Ol daхи dilberüm gibi nâ-mihribânîmîş
2. Çarbî felek kemân u havâdîşdûr oklan
Derdâ ki âdem oğlu (ne) miskin nişânîmîş
3. Nûş eyle câm-i bâde ve gör ehl-i şevketi
Hâk oldu bu ki her biri sâhib-kırânîmîş
4. Gördüm düşümde hâtif-i gaybı nidâ kîlur
Mey nûş kîl ki râhmet-i hâk bî-girânîmîş
5. Sen şâha bende olduğumu işiden didi
'Uşşâk içinde Çâkerî devletlü cânîmîş

B. EDEBİ KİŞİLİĞİ :

Bey şairlerden olan Çakeri'nin şiirlerine samimilik, sadelik ve lirizm hakimdir. Sade olmayı tercih ederek, muğlak söyleyişlere itibar etmemiştir. Halk tabirlerini ve atasözlerini şiirlerinde kullanan Çakeri, halka yönelme yolunu tutarak, sade ve açık虽说an şiirlerin sahibi olmuştur.

Ahenk ve anlam açısından uyum gösteren kelimeleri seçerek, okuyucuya hayal dünyasının kapılarını ardına kadar açmıştır. Rindane ve aşıkane şiirleriyle duygularını içtenlikle göstermeye çalışmıştır. Bunun için de söz oyunlarından, ağıdalı söyleyişlerden uzak kalarak elinden geldiğince şiirine özen göstermeye çalışmış ve böylece yazdığı şiirlerde kendine has bir güzelliğin oluşmasına imkân tanımıştır.

1. Şiirindeki Şekil Özellikleri :

a. Dış Görünüş :

Çakeri şiirlerini kaside ve gazel olarak yazmıştır. Diğer tarzlarda şiirlerine rastlamadığımız şair, bu şekilleri kullanırken divan şiiri geleneklerinden ayrılmamıştır. mana ve cümle bir tek beyitte tamamlanmasına rağmen bazen şiirlerinde cümlenin ve mananın diğer beyite taşığını görüyoruz. Kasideler 15 ile 32 beyit arasında değişirken gazellerdeki beyit sayısı ağırlıklı 5 olmakla birlikte 7 ve daha fazla olanları da vardır.

b. Vezin ve kafiyə :

Ağıdalı söyleyişlerden uzak olan Çakeri vezinde de fazla karışık kalıpları kullanmamıştır. Hemen her şairde, aruz veznini kullanırken görülen hatalar Çakeri'de de vardır. Bazen bir eksik hece vezni bozar, bazen de imaleli ya da zihafli beyitler karşımıza çıkar. Değişik aruz kalıplarını kullanmaya çalışan Çakeri'nin en çok kullandığı

kalıplar, "Mefāilün, mefāilün, feūlün", "Fāilätün, fāilätün, fāilätün, fāilün", "Feilätün, mefāilün, feilün" ve "Mefūlü, fāilätü, mefāilü, fāilün" kalıplarıdır. Genelde kullanılan kafiye "mukayyed" denilen zengin kafiye veya tam kafiyedir. Şiirler çoğunlukla rediflidir. Ancak redif yapılan kelimeler genelde farklıdır. Sadece "yokdur" redifi 3 gazelde, "degildür" redifi 3 gazelde, "durur" redifi 2 gazelde, "var" redifi 2 gazelde, "olmaz" redifi 2 gazelde, ve "benzetdüm" redifi 2 gazelde geçmektedir. "itsem gerek", "hoş degildür", redifi 2 gazelde, "durur" redifi 2 gazelde, "var" redifi 2 gazelde, "olmaz" redifi 2 gazelde, "benzetdüm" redifi 2 gazelde geçmektedir. "Hoş degildür", "itsem gerek", "çok gördüm", "gam yeme", "oh hey" gibi birden fazla kelimeyle yapılmış redifleri de eserde görmek mümkündür.

2. Dil ve Üslup :

a. Dil :

Divan edebiyatının kuruluş dönemini tamamlayıp, yükselme dönemine girdiği bir döneme rastlayan 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlarında yaşadığını kabul ettiğimiz ve 16. yüzyıl şairleri arasında saydığımız Çakeri'nin sade ve rahat bir dil kullandığını söyleyebiliriz. Çünkü bu yüzyılda Arapça ve Farsça terkiplere rağmen fazladır. Oysa o bunları çok kullanmamıştır. Bu dönemde süslü ve ağıdalı söyleyişlerin de bol olmasına rağmen, onun dili konuşma diline çok yakındır.

Nigāri ben dimezem ki bahāra beñzetedüm
Bahāri sencileyin bir nigāra beñzetedüm 81/1

Bahār mevsimi bir haftadur senüñ her dem
Neden gelür ki diyem nev-bahāra beñzetedüm 81/2

Samimi bir sohbet havası içinde yazılmış şiirleri vardır. Renk ve ahenk uyumu içerisinde söyledişi aşıkâne şiirlerinde Çakeri halk deyimlerini ve daha çok atasözlerini kullanarak halka olan yakınlığını gözler önüne serer.

"Oh hey" redifli gazelindeki gibi coşkun söyleyişlerde de bulunan Çakeri seçtiği kelimelerle de dikkat çeker. Kullandığı halk deyimleri ve atasözleri şunlardır :

HALK DEYİMLERİ ve ATASÖZLERİ :

a. Halk Deyimleri :

1. Yüzü kara olmak :

Örnek : Derdā ki mūy-i rīşüm āğ u işüm ḥaṭādur

Maḥṣerde ṛahmet eyle yā Rab yüzüm ḫaradur

14/1

2. Yüz surmek :

Örnek : Müje izüñe yüzüň dīdeden öñ sürdüğüçün

'Ākibet bu ikinüñ düşdi arasına ḡubār

18/4

3. Göz göre göre :

Örnek : Zülfüne el şunan ḫılur māye-i 'omri tār mār

Diş bileyen ṭudağuña göz göre ḫasd-i cān ider

23/4

4. Kara baht :

Örnek : Ey şaćı kara bahtimuň sebebi

Zülfî eyvān-i 'ömrümüň ḫınabı

119/1

b. Atasözleri :

1. Lâkab gökden iner :

Örnek : Gözüm yaşına hoş ad oldı bârân

Lâkab gökden iner dirler meşel var

5/2

2. Kurunun yanında yaş da yanar :

Örnek : 'Aceb mi ger dil ucundan gözüm belâ görse

Meşel durur bu ki yanar kuru yanında yaş

58/2

3. Ak akçe kara gün içindir :

Örnek : Sîm-i eşküñ vir ḥalâş ol bend-i zülfünden göñül

Kim ağ akçe kare günüçün denür vardur meşel

71/2

4. Her uzun ahmak olur :

Örnek : Ḥâk-i pâyuñdan çeker zülfüñ başın

Toğru derler ahmak olur her ṭavîl

73/4

5. Suda ıslanan kişi gün görmek ister :

Örnek : Dîde-i giryân yüzüñ görmek diler ey meh müdâm

Şuya ıslanan kişi gün görmek ister lä-cerem

74/2

6. İyilik et suya şal :

Örnek : Çeşm-i terden lütf kıl kılma izüñ tozin dirîğ .

Bu meşeldür iyilik it şal şuya dirler ey şanem

74/4

7. Kutlu gün doğusundan bellidir :

Örnek : Gün olacaqdur ay yüzü dirler

Bellidür kutlu gün toDateşünden

86/3

b. Üslüp :

Halk kelime ve deyimleriyle, atasözleriyle süslü şiirler onun berrak üslübunu oluşturur. Beyitlerin açık ve anlaşılır olması, sohbet havası içerisinde yer alan söyleyişlerin bulunması onun sade üslübuna ayrı bir renk katar. Hayal zenginliğini ve inceliğini, ağıdalı kelime ve terkiplerden kaçınarak ortaya koymuştur. Duygularındaki içtenliği ve coşkuyu yansıtırken söz oyunlarıyla uğraşmamış, sanat gösterme endişesinden uzak kalmıştır. Böylece sade ve zarif üslübunu yaratmıştır.

ÇAKERİ' DE MUHTEVA ÖZELLİKLERİ :

A. DİN VE TASAVVUF

1. Allah :

Çakeri'nin Allah'ı konu alan bir münâcâti vardır. O çeşitli durumlarda hep Allah'ı anar. Günahının çokluğundan, Allah'ın affedici olduğundan, kaderinin eziyet çekmek olduğundan bahsederken, aczinden ötürü sięginma ve dua durumlarında Allah'ı çeşitli sıfatları ile anar. Bu isim ve sıfatlardan bazıları şunlardır: Rab, Hûdâ, Sun'-î Cihândâr, Gird-gâr, Hâlik, Nakkâş-î Ezel, Gâffâr, Gâfur, Kerîm, Kaşşâm-î Ezel, Hûdâvend.

Örnek : Kamu mücîmîleri 'afv itse Gâffâr

Gâfûrun 'afvi küncinden ne kemdir. 10/3

2. Melekler ve Cennet Varlıklarları :

Sevgilinin güzelliği anlatılmak istenirken melekler ve cennet varlıkları şiirde kullanılır. Sevgili, huri, melek, peri gibi isimler altındaki varlıklara benzer. Bazen de sevgili o kadar güzeldir ki cennette ona benzer bir huri bulunmaz. Sevgili onun için insan kılığına girmiş bir peridir. Bir peri gibi salınan sevgili yanında, cennetin tavus kuşunun anılacak nesi vardır. Ayrıca meleklerden Cebrail'in ismi geçmektedir ve önceleri Haris adlı bir melek olan Şeytan'ın Hz. Adem'e secde etmediğine tilmih eden bir beyit vardır. Cennetin kapıcısı ve bakıcısı olan Rıdvân meleği de zikredilir.

Örnek : Ol serv-i revān nāzile şalunsa peri vār

Öykünmege ṭāvus-ı cinān ne yeri var 44/1

3. Kitaplar :

Allah tarafından dört peygambere indirilen kitaplar arasında Hz. Muhammed'e gönderilen Kur'an'ın ismi geçer.

Örnek : Raķibe okusa hüsnnüñ kitābin

Ki kāfir ma'ni-i Kur'ānı bilmez 49/3

4. Ayet ve Hadisler :

Hz. Muhammed'in peygamberliğinin umumi olduğu Kur'an ve hadisle sabittir. ;
Kur'an, Nisa, 4/79; Enbiya 21/107 ﷺ
"Alemlere rahmet olarak (gönderdik)."

Örnek : Nūr-ı 'ālem ﷺ

Ḩāce-i dünyā ü dīn künc-i vefā

1K/7

Kur'an, Necm 53/39-40, *وَآنِ لَتَسْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا شَاءَ*
 "İnsan, ancak çalıştığına erişir, insana çalışmasından başka bir şey yoktur."

Örnek : Ben seni sa'y eylerüm kim Hâk didi

سَأَنْسَأُكَمْلَنَاهُ إِلَّا مَا شَاءَ

1K/11

Kur'an, İnsan, 76/1 *حَقْ أَنْ يَكُنْ عَلَى الْإِنْسَانِ كَيْنَةٌ مِنْ الْمُضْرِبِ*
 "Hakikatte (kesin, şüphesiz) geldi." *إِنْ يَكُنْ تَعْبُداً مَزْكُورًا*

Örnek : Biri fâhr-i evliyâ vü büt-şiken

Kim anın şanında indi

1K/16

Kur'an, İhlâs/2 *قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكْلَمُ* "O, Allah'tır, birtektir de"

Örnek : Kimüm ben kim kılam evşâf-i zâtuñ

Bilurin

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكْلَمُ sıfatuñ

2K/12

Yüce Tanrı tarafından Hz. Muhammed'e şefaat etme yetkisi verilmiştir. Kur'an
 Âl-i İmrân, 3/159, Muhammed, 47/19, Bakara, 2/225 "شَفِيعُ الْمُرْسَلِينَ" Günahkarların
 şefaatçısı, Hz. Muhammed".

Örnek : Hûdâdan

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sün

Şefâ'at kıl

شَفِيعُ الْمُرْسَلِينَ sün

2K/23

Cüneyd-i Bağdadi'ye isnad edilen bir söz. Kur'an ve Hadis'ten
 kaynaklanmaktadır. *سَرِّ خِيَالِهِ غَيْرُهُ دَيَارٌ* "Eyde (kainatta) ev sahibinden
 (Allah'tan) başkası yoktur.

Örnek : Dile dilber hayâli geldi didi

سَرِّ خِيَالِهِ غَيْرُهُ دَيَارٌ 4K/6

5. Peygamberler :

Nuh :

Nuh peygamberden bahsederken, kavminin helâk olmasına neden olan "Tufan'a telmih yapar. Nuh'un kavmi çok asiydi. Onları yola getiremeyeceğini anlayınca, Nuh bunlara beddua etti. Duası kabul oldu. Bir gemi yaptı ve kendisine inananlarla her cins hayvandan birer çift alarak tufandan kurtuldu. Nuh Peygamberin bir diğer özelliği olan uzun ömrü de başka bir beyitte ele alınmıştır: Bir rivayete göre gemi Cudi dağının üzerine oturdu ve gemidekiler kurtuldu. ondan sonra insanlar Hz. Nuh'un üç oğlundan üredi. Onun için Nuh'a ikinci Adem denildi. Nuh peygamber 1000 veya 950 yıl yaşadı.

Örnek : Şimdiki demde aç gözün gör kim

Var mı tūfān-ı Nūh'dan aşär 4K/26

İbrahim :

Küçük yaştan itibaren halkı imana davet ederek Nemrut'un veziri olan babasının yaptığı putlarla dalga geçen İbrahim Nemrut'un putlarını kırınca mancınık ile büyük bir ateşe atıldı. bu ateşin bir mucize ile gül bahçesi olduğunu söyleyenir.

Örnek : İrmese lütfuñ yanarken hışmile

Gülsitān olmazidi nār-ı Ḥalīl 73/3

Süleyman :

Hem padişah hem peygamber olan Süleyman, Davud peygamberin oğludur. Allah tarafından pek çok mucizeler verilmiştir. Kuşlarla, hayvanlarla konuşma, onların dilinden anlama ve cinlere ve rüzgâra emretme yetkisine sahipti bunu da parmağındaki yüzüğü

ile sağlardı. Mühürü ile dileğini yapabilmesi, yüzüğün bir dev tarafından çalınması, karınca ile olan ilişkileri dolayısıyla şiirde geçer.

Örnek : Nice rām olmasun saña 'ālem
Dehenüñ ḥātem-i Süleymāndur 24/3

Yusuf :

Yakup peygamberin oğludur. Babası, on iki kardeşten biri olan Yusuf'u daha çok severdi. Yusuf'un büyük kardeşleri onu kıskandılar ve onu bir kuyuya attılar. bir kervan sayesinde buradan kurtulup Mısır'a gitti. Hz. Yusuf'un eşi emsali olmayan güzelliği herkesi büyülerdi.

Örnek : Mışr-i hüsnnüñ Yūsufisin 'adlı kıl
Şāh-i ḥübān geçmeden devrān-i hüsн 83/4

Musa :

Musa peygambere Tür dağında Tevrat indi. Birçok mucize ve kışaları ile anılır. En başta geleni; Allah ile konuşması, Allah'ın zatını görmek için yalvarması, Allah'ın dayanamayarak dağa tecelli etmesi ve Hz. Musa'nın düşüp bayılması konusudur.

Örnek : Açı gözüñ gele nükte-i tevhid
K'ātēş-i Müsa gösterir gülzār 4K/2

İsa :

İsa peygambere İncil indirilmiştir. Bir mucize olarak Meryem'denbabasız doğan Hz. İsa, neye dokunsa ona can verir, ölüleri diriltirdi. Körlerin gözünü açmak, bebekken konuşmak gibi mucizeleri vardır.

Örnek : Seher mihrüñile ferhunde kıldı

Ki 'İsî gibi halkı zinde kıldı

2K/8

Muhammed :

Doğduğu zaman birçok olağanüstü'lükler olan Hz. Muhammed, İslâm peygamberidir. Son peygamberlik nuru onda sahibini bulmuştur. O Hakk'ı ezmek için silahlarına sarılan zalimlere karşı Allah'ın emriyle cihad etmiştir. O'ndan daha üstün şefaatçı yoktur. Hz. Muhammed'in ümmeti olmakla Müslümanlar övünür. O, peygamberlerin imamıdır. Mi'rac sahibidir. İnsanların efendisi, ezel ile ebedin tek hakimidir. Taçsız sultandır.

Örnek : Emîr-i enbiyâ bûrhân-ı mi'râc

Şeh-i bî-hâtem ü sultân-ı bî-tâc

2K/16

6. Çär-yâr :

Çakerî, Çär-yâr adı verilen Ebubekir, Ömer, Osman, Ali Mustafa'nın sevgilisi, doğruluk ve saflık Kabesinin dört direğidir dedikten sonra medhetmeye başlamıştır. Ali'yi medheden müstakil bir de şiir vardır. Önce ilk halife olan Hz. Ebubekir cennetle müjdelenen on kişinin en üstündür. Mi'rac hadisesini duyduğu zaman hemen inandığı için Siddîk lakabını almıştır.

Örnek : Evvela şiddîk-ı ekber kütüb-ı din

K'oldurur pirâye-i cûd-ı sehâ

1K/13

Hz. Ömer, adaleti ile ünlü, İslâmın ikinci halifesidir. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir.

Örnek : Birisi Färük-i a'żam żill -i Ḥaḳ
 Āfitāb-i 'adl ü dīn bedr-i dūcā 1K/14

Hz. Osman, Kur'an'ın ayetlerini bir araya toplamıştır. Üçüncü halifedir ve cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zü'n-Nüreyn lakabını almıştır. Yumuşak huylu olarak anılır.

Örnek : Biri Zü'Nüreyn ü imād-i resūl
 Baḥr-i ṭaḳvā ma'den-i ḥilm ü ḥayā 1K/15

Hz. Ali, dört halifenin sonuncusudur. O da diğerleri gibi hayattayken cennetle müjdelenmiştir. zuhammedin amca oğlu, Tanrı'nın aslanıdır.

Örnek : Sākī-i kevser iiner el-mü'minīn
 İbn-i 'amm-i muṣṭafā śir-i Ḥüdā 1K/17

7. Al-i Muhammed :

Mustafa'nın soyundan gelenlere denir.

Örnek : Muṣṭafā'nun ālinā etbā'ına
 Raḥmetünden raḥmet eyle dāimā 1K/18

8. İbadet :

Örnek : Tā'at Ḳīlālum ḫıdkile sultān-ı dü-kevne
 Kim ṭā'atile āşıl olur Ḳurbeti anuñ 66/11

a. Oruç :

Şair, oruç bitince saki'den içki getirmesini ister. Sevgiliden ayrı kalmak, aşık için oruç tutmaktadır. Sevgilinin yüzünü isteyen aşık, susamış oruçluya benzer.

Örnek : 'İzārını ser-i zülfünde dil ṭaleb eyler
Giceyle āb diler rūze-dāre beñzetedüm 78/2

b. Hacc ve Ka'be :

Örnek : Anuñçün Ka'be kūyuñ dil ṭavaf eyler şafasıyla
Bilür kim her ki hac itse aña ayruk 'azāb olmaz 48/3

9. Ahiretle İlgili Mefhumlar :

a. Kiyamet, Mahşer :

Çakeri, gözünü bütün gece açık tuttuğu için mahşerde, gözün ona düşman olacağını söyler. Aşığın meskeni ahiret bahçesidir. Sırat üstünden geçerken dayanak olarak sevgilinin iyiliğini ister. Bazen saki'ye seslenir ve kefene kadeh sarmasını ister çünkü o kiyamet korkusu duymaz. Mahşerde Hz. Muhammed kendilerine şefaatçı olacaktır. Çakeri burada mahşer, sırat, dārū'l bekā, kiyamet gibi tabirleri kullanmıştır.

Örnek : Ravża-i dārū'l-beķādur çünkü 'aşık meskeni
Bir gün olısar cezā-yı cism virān ġam yeme 100/2

b. Cennet, Cehennem :

Sevgilinin köyü cennetten yeğdir, sevgili ise hurilerden daha güzeldir. Sevgili olmadığı zaman cenneti de gılmayı da istemezler. Kevser bile sevgilinin dudağını kıskanır. Yanak huld ve bazen de behişt-i adn, dudak ise selsebildir bu yüzden de aşığın kanını sebil eder. Sevgilinin kapısı cennet-i rıdvandır. Halk Çakerî'ye bu beyitlerinden dolayı cennet-i âbâde girersin der. Zahid sevgilinin boyunu bırakıp tuba diler. Eğer rahmet günahına göre verilirse, Çakerî'nin yeri serîr-i suffice-i 'adn olacaktır.

Örnek : Der-i cânâni bul ancak hemân sen

Ki anda cennet-i rıdvân bulursun 88/4

10. Diğer Dinî Mefhumlar :

a. Ölüm :

Dünya kaç kez insanla dolup boşalmıştır çünkü bu ölüm herkesin başına gelir. Çakerî, kefen takip, Allah'ın huzuruna çıkışınca merhamet diler.

Örnek : 'Âlem nice kez âdemile töldi boşaldı

Derdâ ki bize dahî irer mevt belâsı 110/7

b. Sevap-Günah :

Günahtan dolayı ümit kesilmez, Tanrı isterse her günah affedilir. Eğer Hz. Mustafa, şefaatçi olursa günahtan korkulmaz. Günah hesaba gelmediği zaman azab hak edilir.

Örnek : Ümidim kesmezem senden ilâhi

Dilerseñ 'afv idersin her günâhi 2K/21

c. Salih Amel :

Örnek : Zāhid gibi gel Çäkeri gerçek 'amel eyle

Çünküm 'amel-i şālih imiş yār nizāsi

110/10

B. SOSYAL HAYAT :

a. İçki meclisleri, Meyhaneler :

İçki meclislerinde saki'nin sunduğu içki ile bütün dertler kederler unutulur.
Sunulan içki, keramet bağışlar kemal arttırır.

Örnek : Getür bir kadeh şerbet-i hūş-güvār

Ki bezm ondan olur hurem-i bahār

5K/13

b. Müzik :

Muganni erganun çalınca gönülden alçak dünyyanın fikri gidecektir. O bahar mevsimi ile birlikte coşar. Gamlı olması ise onun sesini güzelleştirir. Çakeri, dağınık saçalarla, ney gibi keder sazını inletir. Gam askeri bağırmaya doymadığı için mutrib-i aşık, nevayı çalmalı. Çakeri'nin meclisinde gönül mutrib, kulak tanbur olur. Çeng, erganun, ney, def, tanbur, ud gibi müzik aletleri kullanılır.

Örnek : Cigerden inleyüp dir 'üd ile ney

Cihān bizden tehī kalsa gerek vāy

118/1

C. DEVR - ZAMANE :

Zamanında gördüğü rüşvet olaylarından büyük bir rahatsızlık duyan Çakerî, bunların bir an önce kesilmesi gerektiğini düşünür. Hatta sultanat nöbetini devralanın, bu işi çözümlediği takdirde devlete sahip olacağını ve makamının cennet olacağını söyleler. Felek ise kişiye aman vermez, bu seray-ı cihan bir su damlacığına değmez. Cihana gönül vermek, insana zarar verir. Devran-ı felek gönlünde döner diye aldanmak olmaz. Onun çeşitli kötülüğü olur. Çarh-ı gerdun misafirini öldürür. Çarh-ı kec-reftar cana ecel havale eder. Çarh-ı felek yay olup oklarını insanlara nişanlar. Bu yüzden ömürle gururlanmanın bir anlamı yok. Çünkü çarh-ı gaddar merhametsizdir. En küçük isteği için Çakerî'ye borç veren süfle-perver felege eğri giden demek en doğrusudur. Bütün bunlardan dolayı kişi saki'nin sunduğu içki ile avunur. Çakerî, 75. Gazelde devrinin durumuna değinir.

Örnek : Devrân-ı felek Çäkeri göñlünde dönerse

Aldanma şakin kim nice yek dürlü şeri var

17/5

D. AŞK- ÂŞIK- MA'ŞUK- RAKİB :

1. Aşk :

Aşk, genelde âşık açısından ele alınır. Aşk şarabı içmek haram değildir çünkü onunla mezheb tamam olur. Aşk gamı ile mutlu olmayan kişinin üzüntülü olmadığı günü yoktur. Çakeri iki cihan nimetine doymuştur. Çünkü o aşka misafirdir. Aşk adı öyle bir sevda ve sırrıdır ki her sırra sığmaz. Aşksız kişinin dışı yapılı da olsa, yıkık şehir gibidir.

Örnek : Merd-i bî-'aşk egerçi insândur

Adı ābâd ü şehr vîrândur

24/1

2. Âşık :

Âşık, aşk acısıyla kıvrılır durur. Güzeller yüzünden binlerce ah ve feryad çeker. Âşığın gönlü öyle yiğittir ki sevgilinin yan bakışının okundan yüzünü çevirmez. Bütün bu cefalara rağmen Âşık, bunlardan zevk duyar. Eğer kişinin gönlünde cananı yoksa onun canı yok demektir. Âşık çektiği eziyetlere sabırla dayanır bu yüzden alem, Âşık sabrının duasını yapar. Gönül, sonu olmayan gäm denizindedir. Gamin ayrılığı olmadığı için ona sevgili olmak daha iyidir Sevgilinin iyilik yapan baktı ile hırsız gibi can verse yeridir. Eziyet eli ile Âşığın boyu yay gibi olur, teninin rengi ise sarıdır. Âşıkların kanları ile yeryüzü, lale bahçesine dönmüştür. Sevgili sürekli başkaları ile gezmektedir. Âşığın gözlerini cevher yapan sevgilinin ayağının tozudur. Âşıkla ilgili kulandığı çeşitli benzetmeler şunlardır: Fakir, ehl-i derd, mest-i miskin güm-geşte, uğri, dil-i bî-çâre, müstmend, ser-leşker-i 'uşşâk-ı suzân, bülbül-i dil, bî-dil, pejmürde, hârâmi.

Örnek : Gül yüzüñi yâd idüb ey şonce leb

Bülbül-i dil nâle kılur şad hezâr

11/2

Dil-i bî-çâreyi gör kim nice kan itdi gider

Dilberüñ yoluna rûhunu revân eylemege

98/3

3. Maşuk :

a. Sevgiliye verilen isimlerle ilgili benzetmeler :

Sevgili her ne kadar eziyet çekirse de Âşık, "şahîm" dediği sevgilisinin kendisini öldürmekten el çekmesini istemez. Öyle ki görende "dilberin" hayali uçmaktadır. Noksan rakibi red edince sevgiliye "dost" diye seslenir. "Sanem"den ayrı kalan Âşık, gece gündüz ağlar. O "dildare"nin yanında salınmaya servinin bile canı olmaz. Gönül, "mah"ın yüzünü de maha benzetir. "Afitab"ın ay'ın meş'alesini yakmasına gerek yoktur çünkü Âşığın ahının şimşegi, ayrılık gecesinde yeterli ışığı verecektir. "Lale 'izar" kişiyi

dünyanın rezili yapar. "Gonce dehen"in her yerde onun gibi binlerce bülbülü olduğundan aşağı sabahları anmazsa şaşılmaz. "Nigar"un günahını melek yazınca onun insan olmadığı anlaşılır. "Beyim senin ayrılığında kederim az değildir" derken eziyetin çokluğu anlatılır. Âşık "şehir-i yār" yanında gölge gibi sürünmek ister. O "büt-i tersa-beçe", saçının karanlığını gösterse, bin Müslümanı kuşak ve hac sahibi yapar. "Sahib cemal" güzellik devrini doğrulukla geçer. "Şah-i hüsn-kemal" aşk ehlne iyilik etmelidir. Çünkü güzellik de ömür gibi gelip geçicidir. Bazen "hurşid-i hüsn" bazen de "Çerag-ı dide-i giryanimiz" dediği sevgili aşığın kara bahtının sebebidir. Çakeri'ye o "cefakar" merhamet eylemez. Ecel kadehi içerken bile "dilara"nın sevgisi unutulmaz. "Bi-bedel" yüzünden akıl ve can avaredir. Âşık, "sultan-ı hüsn"den ayrılığın eli yakasını parçaladığında şefkat bekler. O "serv-i gül-endam" can bülbülüne merhamet etmeli çünkü aşkına gönül verdiginden beri ciğeri kan olmuştur. Ancak o "dildar-ı bi-vefa"dır.

Örnek : Çäkeri dür olalı zülf ü rujuñdan şanemā

Näle kararı kılur ħasretile leył ü nehär

18/3

Ey āfitāb meş'ale-i māhi yakma kim

Hicrān şebinde şu'le yeter berk-i āhimuz

54/3

b. Sevgilinin güzellik unsurları ve bunlarla ilgili benzetmeler :

1. Yüz, ruh, had, surh-ru, lika :

Güneş, sevgilinin gün yüzünü gömek için gökten nergis gibi altın gözünü açar. Sevgilinin yüzü, Tanrı'nın lütfunun aynasıdır. Âşık, gül yüzü ancak düşte görür. O güneş yüzlü için yakasını sabah gibi parçalar. Ay yüzü güneş gibi olan sevgili, parlak ayı gökte tutar. Gönül öyle birini sever ki yüzü älemi süsleyen güneş gibidir. Leylä'nın saçından kurtulanlar senin yanağının parlaklığını görseler, papaz kuşağı bağlanıp, puta tapan olurlardı. Kırmızı yanağı gördüğü içinde aşığın gözünün yaşı kırmızıdır.

Örnek : Ol güneş yüzlü māhiçün bu gice

Şubħ għiġi yakam pāre kīlam

76/2

2. Saç, zülf :

Saç siyahı, ondan söz etmek bile sıkıntıyı arttırmır. Kara saça bağlanınca can ile gönülde karar kalmaz. O yılan saç, yüz hazinesini korumak için dağılır. Leyli saçın isteğine düşmemek ise mümkün değildir. Önemli olan belâlı zülf kemendine sabır etmektir çünkü bu da gelip geçer. Sevgilinin saçında o kadar çok can ve gönü'l vardır ki, bir kilda binlercesi asılıdır. Tarak bile bu güzel kokulu saça sızmaz. Biraraya gelen gönüller keder ve gamı avlamak isterler. Bu yüzden saçın ucundan gelen sevdalarla Yusuf'un hikâyesi gibi bir hikâye yapılsa yeridir.

Örnek : Ruħlarunuň gencini ħifż itmege

Oldi yine mār shaċuň tār mār

11/3

3. Kaş, keman, ebru :

Çakeri'nin gözü, sevgilinin kaşının nun'unu gördüğünden beri nemlidir. O keman ebru öyle bir yaydır ki ondan âşıği kurtaran bahtıdır yoksa onun hata yapması mümkün değildir.

Örnek : İtmeyen ķurbān kemān ebrūna bahtımdur beni

Tir-i ġamzeñden senüň hod bilürem taşşir yok

63/2

4. Göz, çeşm :

Gözün zalimliği ve kan döküçlüğü en önemli özelliklerindendir. Sevgilinin bayın gözü sürekli kötülik yapmayı düşünür. Bu amaçla âşığı sarhoş edip, dünyanın rezili yapar. Bununla yetinemeyen sevgilinin kanlı gözü, aşıkların kanını her yere akıtmayı amaçlar. Âşık, hile ile gönlünü alan bayın gözden, sabrını ve ahını da alacak diye korkar.

Örnek : Ol ħuni gözün dāim kasd-i dil ü cān eyler

'Âşıklarınuň kānin her yāne revān eyler

13/1

5. Gamze :

Âşık, gamzenin verdiği bunca eziyete rağmen ondan vazgeçemez. Gamze, yok yere bunca kan akitır ama aşık yine de cigerden gamzenin okunun çıkışmasını istemez. Onu gönül ve can ile bir bütün olarak görür.

Örnek : Cigerden çekme tır-i gamzeni tiz

Dil ü cānile ķo bir pāre olsun 82/4

6. Hatt :

Sevgilinin yeni çıkan ayva tüylerine âşık, mürid olmuşa benzer. Çünkü üzerine hırka giymiştir. Yanağı Kur'an olan sevgilinin bu tüyleri güzellik bağışının ayetidir. Âşık, gece renkli ayva tüylerini görünce ağlar. Gönülde toz hoş olmadığı için ayva tüyünün hayalini istemez.

Örnek : Beñzer ki mürid oldı ħat-ı sebz-i nigāra

Kim ħirkä giyer mür belinde kemeri var 44/2

7. Häl :

Âşıkların vazgeçemediği bir başka güzellik unsuru bendir. Misk kokulu "häl" ilahi güzellikteki (cemal) cim harfinin noktasıdır. Gönül bir kuştur ve sevgili ben tanesi ile onu yakalamakadır. Sevgilinin "häl"inin hayali can kuşuna gelir ve gönüle tohum döker.

Örnek : Cān murġuna geldi dāne dökdi

Göñlüme ħayāl-i ħäl-i dilber 7/2

8. Dehan, ağız :

Âşığın gönlü, sevgilinin ağını ister ancak ağız görünmez, yoktur. Çakeri, ağızin özelliklerini sayar. Ağız, sırdır bu sırrı kim sorarsa onun gözüne dünyayı dar etmek gerekir. Âlem sevgiliye itaat eder çünkü ağız Süleyman'ın mührüdür.

Örnek : Yār dehānīn ṭaleb ider göñül

Āh ki yok nesine ṭālib durur 28/4

9. Dudak, leb :

Sevgilinin dudağı öyle tatlıdır ki bu yüzden şekere tatlı denmez. Can artıran dudağın sayesinde fani dünyada sonsuz hayat zevkini tatmak mümkündür. Çünkü sevgilinin dudağı canın kaynağıdır, hayat suyudur. Aşk mahmuru olan aşığın baş ağrısı belası dudak ile geçmektedir. Değerli bir maden olan la'l deyince de akla dudak gelir. Bu la'l aşığın gözüne gelince göz kadehi, gönül kanı ile dolar. La'l aynı zamanda güzellik bahçesinin meyvesidir.

Örnek : Leb-i cānān ki menba'-i cāndur

Cānā cān baḥṣ-ı āb-ı ḥayvāndur 25/1

10. Diş :

Örnek : Gazelde dürr dişüñ vaşfin mı yazmış

Ki nażmi Çäkeri dürr-i şemindür 38/5

11. Çene, zenehdan, gabgab :

Çenenin gamı dünyayı can ve gönüle zindan eder. Çene de zaten zindandır. Gönüller burada bulunmaktadır. Gabgaba ab-ı muallak denir. Cennetin elmaları gümüş çeneyi kıskanırlar..

Örnek : Seni ey dil zenehdānında gördüm

Ne cürm itdūñ ki ol zindāna varduñ

64/4

12. Bel :

Örnek : Meyān u dehānuñ rumuzun diyen

Hevān yok yere kıl u kāl arturur

9/2

13. Boy, kad, kamet :

Sevgili, boyunun uzunluğu ve salınışı ile dikkati çeker. Elif gibi olan boyu, âşığın gönlüne ilaç olur. Âşık, o yüce boyu ne zaman görse ağlar.

Örnek : Her ne dem ki ağlayam ol kāmet-i bālānı görüb

Yaşımıñ tamduğu yerlerde biter serv ü çenār

18/3

14. Ayak :

Âşık, sevgilinin ayağının tozunu can vermekle ele geçirse bunun kolay bir pazar olduğunu düşünür. Bu toz gözlere sürme olacak kadar değerlidir ve Çakerî, sevgilinin izinin tozuna karşılık iki cihani da vermesine rağmen yine verdiklerinin az olduğunu düşünür. Bu öyle bir tozdur ki nergisin gözüne girse, nergis insan gibi görmeye başlar.

Örnek : Göre nergis dīde-i insān gibi

Gözine girse ayağınuñ tozi

122/3

c. Sevgili ile ilgili diğer unsurlar :

1. Kuy-köy :

Çakeri, sevgilinin kuyuna her zaman gözünün yaşı ile varır. Aşığın gönlü sürekli burada bulunmak ister. Bazen aşık gönüle seslenir ve bu kuyu istediği için mekanının cennet olmasını diler.

Örnek : Gel göñül ‘azm-i kūy-ı yār idelüm
Leşker-i şabrı tār-mār idelüm 77/1

2. kapı-der :

Sevgiliyi görmesi mümkün olmayan âşik, en azından onun ayağını bastığı eşigine kapı gibi yüz sürer. Sevgilinin eşliğinde Çakeri gibi can veren kişi ise mutlu olmalıdır. Çünkü yeri şüphesiz cennet olmuştur.

Örnek : Nigāruñ işigünde cān virürseñ Çākerî gibi
Yüri şād ol yeme ğam kim behişt oldı yerüñ bī-şek 67/5

3. Güftar :

Örnek : Ne gökçekdür güzel ruhsarı oþ hey
Ne şirindür şeker güftarı oþ hey 117/1

4. Tegafül :

Örnek : ‘Aşk-ı ‘uşşāka belādur tegāfūl
Ol belādan sen rakibi ey Hübā 1/3

4. Rakib :

Sevgilinin yanında sürekli başkaları vardır. Sevgili için bunlar âşıktan daha değerlidir. Bu durumu gören âşığın ise içi kan ağlar. Sevgiliye kavuşmak rakib olmadığı zaman güzel olur. Çünkü gül, dikensiz hoştur. Her ne kadar rakib sevgilinin köyüne giden âşığa it gibi havlayıp sus dese de rakib için sevgiliyi terk etmek olmaz. Ancak, âşığı dinlemeyen sevgili yine de o kara yüzlüden ayrılmaz.

Örnek : Yüz virüb gayre zülfî gibi dirîğ

Beni odlâra yakdı yandırıcı

111/2

I. TABİAT :

1. Gökyüzü :

a. Güneş ve ay :

Güneş, ışığı parlaklığı ve nur saçıcı özellikleri ile işlenir. Bu öyle bir nurdur ki âşığın vücutu bunun karşısında belirsizleşir. Bunda da şaşılacak birşey yoktur. Gölge güneş ışığında kaybolur.

Örnek : Belürsiz oldı vücûdum žiyâ-yı nûruñla

Bulursa tañımı güneşden vücûdi sâya zevâl

70/3

Sevgili, gündüz güneşe, gece aya benzer. Yeni ay bile sevgilinin kaşını eğri aya benzetir. Hançeri andıran bu kaş aşığın canına kasteder. Âşık, yüzü ay ve güne benzetmenin doğru olmadığını söyler. Çünkü onlar tutulma ile yok olsurlar.

Örnek : Ay ү gün nice diyem beñzer yüzünlü alnuña
K'anlaruň her birine irer hüsüfile zeväл

69/2

Sevgili öyle güzeldir ki, onu seyretmek için güneş ile ay gökyüzünden pencere açarlar.

Örnek : Temâşä kılmağa hüsnnüň kemälin
Felekden mihrile mäh açdı revzen

90/3

b. Yıldızlar :

Örnek : Ay ü günden rüşeniken gün yüzü
Kankı göz süzdür diyen taň yıldızı

122/1

II. ZAMAN :

1. Bahar :

Sakinin sunduğu kadehi içerek aşığın gönlünün mutlu olduğu mevsim bahardır. Nasıl ki gonca bahar mevsimi ile güzel olursa, şarapta sevgili ile hoş olur. Bu mevsim yeyip içip eğlenme mevsimidir. Zaten bu felek kimseye vefalı davranışmamıştır. Yapılacak en iyi şey sakinin sunduğu içkiyi içmektir. Güneşin hamel burcuna girmesiyle başlayan mevsimin ilk gününün adı nevrüz'dur. Bu yüzden nevruz şarabı içince dert geçer kalmaz. Ancak bu günlerin kıymetini iyi bilmek gereklidir, çünkü zaman da gelip geçer. Baharın bütün bu özelliklerine rağmen, sevgiliyi bahara benzetmek doğru değildir ancak bahar sevgiliye benzetilebilir. Yanağında duran saçını bahar bulutuna benzeten aşık, gül yüzlü sevgiliyi görünce bülbül gibi feryad etmekten de geri kalmaz.

Örnek : İrüşdi bâde-i nevrûz şam geçer kalmaz
Piyâle al ele sâkî ki dem geçer kalmaz

56/1

Örnek : Bahār mevsimi bir haftadır senüñ her dem

Neden gelür ki diyem nev-bahāra beñzetedüm

81/2

III. BAĞ VE ÇİÇEKLER :

1. Bağ, gülistan, gülzar :

Dünya, gül bahçesi ile cennete döner. Ne mutlu ki, ağızı gonca, gözü nergis, yüzü gül bahçesi olan sevgili ile şarap içme vakti gelmiştir. Âlemin yüzü ancak gül bahçesi ile güler.

Örnek : Cennete döndi cihān gülzārile

Bâde içmek vaqtidür dildârile

101/1

2. Çiçekler :

a. Gül :

Çiçeklerin en güzelı olan gül, bülbülün sevgilisidir. Ancak gül bülbüle vefalı davranışmaz ve onun feryad etmesine neden olur. Hatta onları kurban etmekten de çekinmez. Bu yüzden elinde bülbül kanı vardır.

Örnek : Nice bülbülleri gül kıldı kurbān

Henüz elinde bülbül kanı vardur

36/4

b. Gonca :

Gonca, sevgilinin bir bülend ile gül bahçesine geldiğini görünce, yakasını taze gül gibi parçalar. Gül bahçesinde, kılıfını parçalamamış bir gonca yoktur.

Örnek : Her şonce çak ider gül-i ter gibi yakasın

Dilber gelürse gülşene serv-i bülendile 102/3

c. Lale :

Ayrılık ateşi ile içini yakan lale gibi, aşığın ateşlere yanmış ciğeri vardır. Sıkıntılarını yok etmek için yine onun gibi kadehi elden bırakmaz. Lale, bütün her yeri kokusuyla süsler. Yer yüzü lale bahçesi ile hoş olduğu için âşıkların kanı sürekli akmalıdır. Âşığı dünyanın rezili yapan sevgili, lale yüzlüdür.

Örnek : Hün-i 'uşşaklı her dem akit kim

Yer yüzü lâlezârile hoşdur 29/3

d. Nergis :

Örnek : Gün yüzüň görmege güneš gökden

Çeşm-i zerrin açdı nergis var 4/13

e. Sünbül :

Örnek : Sünbül saçunu yâd idüb ağlasam ey şirîn dehen

Hâk üzre olan sebze-i gülgûn yaşum reyhân ider 12/2

IV. RÜZGĀR, BĀD, SABĀ, NESİM :

Sevgilinin saçını sürekli dağıtan rüzgar, onun kokusunu her yana dağıtır. Ayrıca rüzgarın haber taşıma görevi de vardır. Sevgilinin güzelliğinin gül bahçesinin sözünü edince aşığın dar gönlü gonca gibi açılır.

Örnek : Zikr ideden gülşen-i һüsнüň hadisini şabā
Gül gibi açıldı gönlüm tengiken ǵonce-mişāl

69/3

Örnek : Merhaba ey nesim-i peyk-i seher
Hayırı muķdim nigärdan ne һaber

31/1

Örnek : Leyli saçun heväsına düşme dese neden
Mecnün müşāl شاqlara bād u şabā düşer

22/2

V. HAYVANLAR :

1. Kuşlar :

a. Bülbül, andelib, hezar :

Güle olan aşından dolayı sürekli figan eden, bahar mevsimi ile coşan bülbül, aşıkla aynı kaderi paylaşır.

Örnek : Çemende şevkile bülbül çağırıp eydür kim
Bahār mevsimidür 'iş u nūşa eyle şurū'

60/3

b. Hüma :

Örnek : Serîr-i rûy-ı zemin saña lâyîk olduğuçün
Hümâ-yı efser-i zerrin yâre beñzetdüm

78/6

c. Kumri :

Örnek : Kadduñi kumri medh kıldığıçün
Tutar el üzre anı serv-i çenâr

4/14

d. Şehbâz :

Örnek : Şehbâz-ı felek başımız üzre ki urur çarh
Kapsa ne 'aceb kim dağı yok gâyri gıdâsı

110/5

e. Tavus :

Örnek : Ol serv-i revân nâzile şalunsa peri vâr
Öykünmege tâvus-ı cinân ne yeri var

44/1

f. Tuti :

Örnek : Dehenüñden hoş olur söz ki şekerden açılır
Hâtır-ı tütü-i cân iş bu haberden açılır

34/1

g. Zag :

Örnek : Yaraşmaz iki nesne iki nesneyile hiç
Bülbül mihende zâgile tövbem bahârile

96/6

2. Dört ayaklılar :

a. Gav :

Örnek : Semek-nişin sen itdüñ gäve mesken

 Kamer mihrüñle gökte oldı ruşen . 2K/5

b. Aslan, şır :

Örnek : Açılsun yine āb-ı endişe-süz

 Ki ger şır içerse olur pişe-süz 5K/5

3. Diğer hayvanlar :

a. Mār - Mūr :

Örnek : Ruħlarunuñ gencini hifz itmege

 Oldı yine mār şacuñ tār mār 11/3

Örnek : Ruħuñda Çäkeri zülf ü haṭuñ görse didi kim

 Gül üzre leşker-i mūr üşdi yäre beñzetedüm 81/9

b. Mekes - sinek :

Örnek : Kand-ı lebüñ ḥayalimi var gözlerimde kim

 Üstünde her ne dem nażar itsem mekes uçar 26/4

3. Zenbur :

Örnek : İşidelden lebüñ vaşfını zenbür
 Dehānından bıragur engübini 121/6

4. Horoz :

Örnek : Vaktile bekler diyü ya'ni horūs
 Tāc-ı yākūtī aña kılduk 'aṭā 1/10

5. Ejdeha :

Örnek : Tañ mı ḥayāl-i zülfünüñ dil şehrini kılsa ḥarāb
 Her ḫande olsa ejdehā ol mülki vīrān ider 12/3

VI. MADENLER :

1. Altın - zer :

Örnek : Her kim mey ü mahbübiledür şohbeti anuñ
 Eksüğü degil sīmle zer-i şöhreti anuñ 66/1

2. Gümüş - sīm :

Örnek : Vey sīm beden siyāh gīsū
 Kahruñla kara saçum ağardı 112/2

3. Yakut - la'l :

Örnek : La'l'den gül ṭabak ṭutar pür nûr

Ki şehüñ ayağına ide nişär

4/15

4. Zümrüd :

Örnek : Çemende gül ki zümürrüd seririne çıkışmış

Seherde tahtıyla şehr-yâre beñzetedüm

81/3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(METİN)
(KASİDELER - GAZELLER)

1. Yā ilāhe'l-'ālemīn sensin Hüdā 121b
 Sen Hüdā'dan rahmet umar bir gedā
2. Lütfunile rahmet it ben mücrime
 Anda kim 'āciz kalısar enbiyā
3. Cümle 'ālem cürmüne besdir hemān
 Rahmetüñden zerrece kılsañ 'aṭā
4. Ol zemān kim ḥāke ayağdan düşem
 Dest-gir olmaz iseñ eyvā baña
5. Şoñ nefesde şakla yā Rab sen beni
 Gelmeye tā kim dilimden bir ḥatā
6. Ol Muhammed hürmetiçün kim didüñ
 Olmasa olmazidi ārz ü semā
7. Nūr-ı 'ālem "rahmeten li'l-'ālemīn"¹
 Ḥāce-i dünyā vü dīn kūnc-i vefā
8. Şahīb-i mi'rāc şadr-ı kāinat
 Reh-nūmā-yı evliyā vü ăşfiyā
9. Āfitāb-ı şer' ü deryā-yı yakın
 Münfi-i 'ayb ü İmām-ı reh-nūmā
10. Vaqt ile bekler diyü ya'ni ḥorūs
 Tāc-ı yākūti aña kılduk 'aṭā
11. Ben seni sa'y eylerüm kim ḥaḳ didi
 "Leyse li'l-insāni illā mā-sa'ā"²
12. Çār-yār-ı Muştafā k'anlar durur
 Çār-rükñ-ı Ka'be-i şidk ü şafā
13. Evvelā şiddik-ı ekber kūtb-ı dīn 122a
 K'ol durur pirāye-i cūd-ı sehā
14. Birisi Fārūk-ı a'zam ȝill-ı ḥaḳ
 Āfitāb-ı 'adl u dīn bedr-ı dūcā
15. Biri Zü'n-Nüreyn ü imād-ı resūl
 Bahır-i takvā ma'den-i ḥilm ü ḥayā

¹ Kur'an; Nisa, 4/79 Enbiya, 21/107 "Alemelere rahmet olarak (gönderdik)."

² Kur'an; Necm, 53/ 39-40 "İnsan, ancak çalıştığını erişir, insana çalışmasından başka bir şey yoktur."

16. Biri fahr-i evliyā vü büt-şiken
Kim anuñ şanında indi "Hel etā"¹
17. Sāki-i kevşer iner el-mū'minīn
İbn-i 'amm-i Muştafā şir-i Hündā
18. Muştafā'nuñ alına etbā'ına
Raḥmetünden raḥmet eyle dāima
19. Raḥmetümden çün didüñ kesmeñ ümid
Bende hergiz itmezem kaṭ'-i recā
20. Kankı sā'il kim kapuñdan raḥm umār
Ne kapucuñ redd ider ne kethüdā
21. Bunda ḡam yimez günehden Çäkeri
Ger şefi' olursa anda Muştafā

- - - / - - - / - -
Fāilatün / Fāilatün / Fāilün

2

1. İlāhi Çäkeri'ye raḥmet eyle
Kiyāmetde mağamın cennet eyle
2. Günāhim çok durur gelmez hesāba
Görürem müsteħak oldum 'azāba
3. Kefen boynuma ṭakib saña geldim
Kerīmā raḥmet eyle key buñaldum
4. Ümidim kesmezem senden ilāhi
Dilerseñ 'afv idersin her günāhi
5. Semek-nişin sen itdüñ gāve mesken
Kamer mihrüñile gökte oldı rüşen
6. Duħāndan künbed-i ḥaḍrā ķilursun
Çemenden nergis-i şehlā ķilursun
7. Sen itdüñ künbet-i eflaki dā'ir
Sen itdüñ hey'et-i hūrşidi sā'ir
8. Seħer mihrüñile ferħunde ķildi
Ki 'Isi gibi ħalki zinde ķildi

¹. Kur'an; İnsan, 76/1 "Hakikatte (kesin, şüpnəsiz) geldi."

9. Zihî kudret zihî sun'-ı cihân-dâr
Ki kıldıñ äteş-i süzâni gûlzâr
10. Bilür ۀalk ismüñi bilmez nişânuñ 122b
Mekânsız varsın yokdur zemânuñ
11. Cemâlûñ pertevinden gitse perde
Tutışur heft çarh-i sâl-hûrde
12. Kimüm ben kim kılam evşâf-ı zâtuñ
Bilurin "Kul Hüva'llah"dur ¹ şifâtuñ
13. Kaçan emrûñ gele deprenmeye leb
Baña imâni yoldâş eyle yâ Rab
14. Kaçan münkir su'âl eylerse benden
Meded ol dem gerekdür baña senden
15. Anuñ ۀakkı ki Kur'an'a emîndür
Emânet-dâr-ı Rabbü'l-'âlemîndür
16. Emîr-i enbiyâ bûrhân-ı mi'râc
Şeh-i bî-ۀâtem ü sultân-ı bî-tâc
17. Süleymân k'oldı 'âlem pâdişâhi
Olupdur leşkerûñden bir sipâhi
18. Bilurem bende yokdur ol liyâkat
Ki diyem Çâkeri'ye kîl şefâ'at
19. Lebüñdür bî-nihâyet bahîr-i mevvâc
Kuluñ bir ۀatreyem sen bahre muhtâc
20. Görürsün bahîr-i pâmuzı ser ü pây
Yiye luftfundan irür ۀatreye cây
21. Ne diyem mücrimüm senden bilürsün
Şefâ'at isterem bende bilürsün
22. Esirge yâ Muhammed ben fakırı
Şefâ'atden unutma ben ۀakırı
23. Hûdâ'dan "rahmeten li'l-'âlemînsün"
Şefâ'at kîl "şefî'ü'l-müznibîn'sün" ²

. . . / . . . / . .
Mefâilün/Mefâilün/Feülün

¹ Kur'an; Allahu's-Samed; Ehad "O, Allahtır, birtektir, de."

² Kur'an; Âl-i İmrân(3/159) ,Muhammed(47/19), Bakara(2/225). "Günahkarların şefaatçısı, Hz. Muhammed."

1. Söyle gel ey bülbül-i gülzär-i 'aşk
Kim dilündi mahzen-i esrär-i 'aşk
2. Söyle kim daim felek virmez aman
Kim bilür ne gizlisün eyler 'ayān
3. Var mı gül gülşende kim almaya hâk
Var mı şonce cāmesin kilmaya çâk
4. Neylerüz Cemşid cāmın çün şanur
Yā Süleymân hâtemin kim dîv alur
5. Çarh-i gerdün öldürür mihmânını
Aldı mı şeh-i Muhammed cânını
6. Kan(i) anuñ gibi bir dîn serveri
Bulmadı devrinde rüşvet defteri
7. Ger dilerseñ leşkerüñ Manşûr ola
Ehl-i rüşvet bes gerek mağhûr ola
8. Bir vezirüñ kim tama'dan kaçmaya
Hayr söze ağzını hiç açmaya
9. Sen dahı oğlusun ey şeh Bâyezid
Hâk ta'älâ ömrüñ kılsun mezid
10. Dîn yolunda durişürsün rûz u şeb
Rüşvete ruhşat virürsün ne 'aceb
11. Derdiñüñ tîmâri yetmez rüşvete
Hiç lâyîk iş degildür devlete
12. Rüşveti kesmezisen ey nîk-nâm
Şöyle bil kim memleket tutmaz niżâm
13. Salşanat nevbetedür nevbet senüñ
Kaç' iderseñ rüşveti devlet senüñ
14. Memleketden götürürsen rüşveti
Şekk degildür kim görürsün cenneti
15. Çäkeri sözin tutarsa şehr-yâr
Raḥmet eyler raḥmeti çok Gird-gâr

— · — / — · — / — · —

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

1. Çıktı taht üzre gül Süleymân-vâr
Sâki mey şun ki geldi faşl-ı bahâr
2. Açı gözüñ gele nükte-i tevhîd
K'âteş-i Müsa gösterür gülzâr
3. Mihr-i dil dirâz ider hevesin
Ya'ni 'İsî gibi kıla güftâr
4. Güle karşı bu matla'ı bülbül
Mest ü hayrân olub oğurdu hezâr
5. Hoş durur faşl-ı gülde şohbet-i yâr
Hoş durur vaşl-ı dost bî-agyâr
6. Dili dil-ber hayâli geldi didi
"Leyse fi'd-dârî gayruhû deyyâr" ¹
7. Bâde-i mey-humârı sâki getür
Ki komaz bâde dilde gerd ü gubâr
8. 'Âşk mahmûriyem lebûn şun kim
Başımızdan gide belâ-yı humâr
9. Ayağunuñ tozi cân virmekle
Ele girse zihî-kolay bâzâr
10. Göster al cân yüzüñ didüm didi kim
Râygân yüz mi gösterür dil-dâr
11. Katl-i 'âşikdan el çekem dirsen
Amma şâhim bu işi sen zinhâr
12. Seni bir kez gören kalur hayrân
Vay aña kim nazar kıla nigerân
13. Gün yüzüñ görmege güneş gökden
Çeşm-i zerrin açdı nergis vâr
14. Kadduñi kumri medh kıldıgiçün
Tutar el üzre anı serv-i çenâr
15. La'lden gül tabak tutar bir nûr
Ki şehûn ayağına ide nişâr
16. Sensin ol şâh-ı şaf-şiken ki senüñ
Hançerüñden ecel diler zinhâr

¹ Leyse fi-cübbeti. Cüneyd-i Bağdâdî'ye isnat edilen bir söz, 'Evde (kainatta) ev sahibinden(Allah'tan) başkası yoktur.'

17. Tal'atuň āfitāb-ı devletdür
Leşkerüñdür kevākib-i seyyār
18. Ehl-i küfür üstüne düşer heybet
Kılsa ķasd-ı gaza Muhammed-vār
19. Ne 'aceb murǵ olur okuň ki aña
Cān-ı a'dā olur hemiše şikār
20. Ser-i tizüň zirihden itse güzer
Postundan çıkış şanurlar mār
21. Ne şecerdür nihālī remhi k'aña
Berk-i yaprak ser-i 'adūdur yār
22. Tiğ-i tizüň bir ābdur ki aña
Gerdən-i düşmen oldu rāh-ı kerrār
23. Tās-ı gerdūna bir her seher bıraqur
Dest-i cevrüň güneş gibi dinār
24. Şehr-yāruň naşıhati özine
Bu dur(ur) şubh u şām u leył ü nehār
25. Şāhsuň ħalqa ħalika қulsun
Kulluk eyle ki қıldı yokdan var
26. Şimdiki demde aç gözüň gör kim
Var mı ħufān-ı Nūh'dan āşār
27. Kanı anlar ki ħalq dırlerdi
Fāli mes'ud tāli'i muhtār
28. Sen Süleymān yerine taleb it
K'anca şāh oldu ol talebde ħubār
29. Nice şehlerden arta қalmışdur
Seni mağrūr iden bekāsız-dār
30. Şalṭanat çün keder ķilur ħasret
Cām-ı bādeyle ħurrem ol gül-vār
31. Çäkeri gel du'āyi devlet ķıl
Ki bulunmaz bu vaşfa hadd ü kenār
32. Hāb-ı ғafletde olduğunda beşer
Dide-i devletüň ola bīdār

... - / - . - / ... -
Feilātün /Mefāilün/Feilün

1. Kulak tut ne söyler işit perde-där
Bağış naşşa aldanma naşkāş-vār
2. Muğanni nevāyi tarab-sāz kīl
Yine Çākeri şī'rīn āgāz kīl
3. İşitdüm açan ğam kılursa gezend
Muğanni nevāsi olur sūd-mend
4. Muğanni(.)¹ çalsun yine erğanūn
Ki dilden gide fikr-i dünyā-yı dūn
5. Açılsun yine āb-ı endişe-sūz
Ki ger şir içerse olur pişe-sūz
6. Bahār irdi şun sākiyā bir kadeh
Ki anda göñül şād olur cān ferah
7. Mey-i 'aşk şun kim degildür ḥarām
Mey-i 'aşkile oldı mezheb temām
8. Getür k'ol durur kīmyā-yı fütūh
Virür genc-i Karūnile 'ömr-i Nūh
9. Muğanni bahār irdi eyle ḥurūş
Ki gülşende bülbül yaraşmaz ḥamūş
10. Kanı sāki ol sāgar-ı dil-güşāy
Ki şūret-i nādir ma'āni-fezāy
11. Getür bir kadeh rāh-ı reyhān-sirişt
Ki ansız gerekmez olursa behişt
12. Kanı sāki ol cām-ı gevher-feşān
Ki olur pīr-i fertüt ondan civān
13. Getür bir kadeh şerbet-i hūş-güvār
Ki bezm andan olur ḥurem² -i bahār
14. Kanı sāki ol cām-ı gencreviy
Ki ġamdan şikeste żā'ifem kāviy
15. Muğanni def ü çengüñi sāz kīl
Bu zībā naşayıhden āgāz kīl

¹ Vezin gereği bir hece eksik

² Vezin gereği "ḥurem" kelimesi "ḥurem" olarak okunmuştur.

16. Saña bir naşihat diyem guş kıl
 Cihān nışdır cümle mey nuş kıl
17. Kanı saklı ol reng-i bade 'abır
 Ki ķandan virür reng-i muğān-pīr
18. Yine bir ķadeh rāh-i reyhān-nesim
 Şun ey cān ki ne zen kalısar ne sim
19. Kaçan kim ħalel bulmağ ister esās
 Ne dānende ķalur ne dānā-śinās
20. Ne hoş didi Cem cān virürken revān
 Ki bir ħabbe degmez serāy-i cihān
21. Şu menzil durur bu cihān-ı ħarāb
 Ki ķuruldi eyvān-ı Efrāsiyāb
22. Ne yatmak durur geçdi bunca zemān
 Ne depreddi ne turdu yanur hemān
23. Ne ferzend ķalur ne genc ü külāh
 Ne eyvān-ı şāhi ne taht ü sipāh
24. Bu ħal üzre çünküm döner rūzgār
 Eyü ād senden gerek yād-gār

— / . . . / . . . / . . /
 Feūlün/ Feūlün/ Feūlün/ Feūl

GAZELLER

1

1. Ey ruhuñ āyīne-i lütf-i ħüdā
Vey şاقуñ dil-bend ü la'lüñ dil-güşä
2. Müşg ħälüñ nokta-i cim-i cemäl
La'l-i nābuñ derd āhina devä
3. 'Aşk-i uşşāka belädur teğäfūl
Ol belädan sen rakibi ey ħüdā
4. Nergisüñ şähin alındı kapdı bād
Gör elinden sehl ola kapmak 'aşā ¹

— · — / — · — / — · —
Fāilätün / Fāilätün/ Fāilün

2

1. Devletünde ehl-i cennet gibi rāhat oldı ħalx ²
Yeryüzünde çünkü sensün żill-i yezdāni dürüst
2. Şah dirse Çakeri sende bugün ħażir ne var
Bir şınık şad pâre dil var 'ahd ü peymāni dürüst

— · — / — · — / — · — / — · —
Fāilätün / Fāilätün / Fāilätün / Fāilün

¹ Divanda gazelin sonu eksiktir.

² Eksik sayfa olduğundan bu gazelin başı eksiktir.

3

1. Behişt-i 'adn kūyuñdan kināyet
Cemāl-i hūr hūsnūñden rivāyet
2. Siyeh-nāme durur zülfūñ ruhūñda
Mu'ayyendür ki ķaddūñdür kiyāmet
3. Irakdan gösterem dir yüzini yār
Yakindan gösterirse zī sa'ādet
4. Bulunmaz şüret-i çinde bu ma'nī
Şekerde yokdur el-ħaġ bu ḥalāvet
5. Firākuñ Çäkeriyi öldürürdi
Ğamuñdan olmasa ey şeh himāyet

— / — / —
Mefāilün / Mefāilün / Feūlün

4

1. Güzellerden hezārān āh u feryād
Ki gördüm birbirinden nice bīdād
2. Güzeller 'aşkına düşmek ne hāşıl
Ki ider her biri biñ dürlü nā-şād
3. Dikenden nergis ağlar bülbül ider
Gül-i ḥandān elinden āh u feryād
4. Yazaldan Çäkeri 'aşkuñ kitābin
Okunmaz kışşa-i Şirin ü Ferhād

— / — / —
Mefāilün / Mefāilün / Feūlün

1. Kapuñdan gitmedi āhimūz agyār
Yel esmayınca çüb direnmez ey yār
2. Gözüm yaşına һoş ad oldı bārān
Lağab gökden iner dirler meşel var
3. Çevirmez tiğ-i ǵamzeñden yüzin dil
Hazer kılmaz diläverdür ciger-där
4. Yüzüñ göstermege 'ahd itmez idüñ
Gel inkār etme k'ımändandur ikrār
5. Қalısar Çakeri bu penc beyitüñ
Niżāmī genci gibi senden aşār

• _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

Mefailün/ Mefailün/ Feülün

1. Lebüñden şekkere şirin dimezler
Yüzüñ güldür gül-i nesrin dimezler
2. Cefāña şad hezārān āferin-bād
Egerçi zulme һod tahsin dimezler
3. İder 'ālem du'ā-yı şabr-i 'aşik
Veli 'aşıklarunuñ āhin dimezler
4. Җamından һasta düsdüm vay efendi vay
Ki һälüñ niceðür miskin dimezler
5. Şular kim Çakeri sözin okurlar
Hadîş-i Hüsrev-i Şirin dimezler

• _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

Mefailün/ Mefailün / Feülün

1. Görende uçar ḥayāl-i dilber
Yā Rāb olamı viṣāl-i dilber
2. Can murğuna geldi dāne dökdi
Gönlüme ḥayāl-i ḥāl-i dilber
3. Dükeniverem olursa ḥāşıl
Bir gözüniçün cemāl-i dilber
4. Redd itdi rakīb-i nākışi dost
Āḥsent zihî kemāl-i dilber
5. Kov Çakeri ḡayıri ḫıl ü ḫāl
Çün geldi dile makāl-i dilber

— . . / . . . — / . . —

Mefūlü/ Mefāilü/ Feūlün

1. Çeşm-i mahmūruñ ki dāim fikri şür u şerdedür
Hayr ola türk-i mestüñ kaşdı cān u serdedür
- 2.. Tañ degil zāhid kaşuñ mihrābına baş egmese
Gözleriniçün anuñ zühd-i riyā-yı perdedür
3. Nağş-i dil-keş-girye kim çok yazdı nağkāş-i ezel
Çeşm-i 'ālem görmedi bu nağşı k'ol dil-berdedür
4. Ko (kimine) şayd-i Behrämi bu dem sākī getür
Cām-i Cem kim devr-i 'ışretdür gönül sāgardadur
5. Sözlerümüñ şuзиşinden odlara yanar kalem
Çäkeri söz yok kalemde belki sūz defterdedür

— . . — / . . . — / . . — / . . —

Fāilätün / Fāilätün/ Fāilätün / Fāilün

1. Şun ol cāmī sāki ki hāl arturur 126a
 Kerāmet bağışlar kemāl arturur
2. Meyān u dehanuñ rumūzun diyen
 Hemān yok yere kīl ü kāl arturur
3. Lebüñ fikri şī'rüm muḥayyel ḳalur
 Kişinüñ sözün bes ḥayāl arturur
4. Taǵidur dem-a-dem şaćını şabā
 Dil-i 'āşıka infi'āl arturur
5. Ko yād itme zülfî sözün Çäkerī
 Uzun kışşadur ol melāl arturur

. . . / . . . / . . . / . .
 Feūlün/ Feūlün/Feūlün/ Feul

1. Muğanni cūşa gel vaqt-i neğamdur
 Feraḥ devrānidur ḡamdan ne ḡamdur
2. Cihānuñ dırlığı mahbüb-i meydür
 Geçürme firşatı şoñi ne demdür
3. Қamu mücimleri 'afv itse Ğaffār
 Ğafūruñ 'afvi küncinden ne kemdür
4. Gören zülfüñ ucın aǵzuñda ider
 Dirīgā āheri 'ömrüñ 'ademdür
5. Elif қaddiyle görse aǵzi mīmin
 Göñül ider ki ben bımāre emdür
6. Benüm ser-leşker-i 'uşşāk-ı sūzān
 Baş üzre āteş-i āhim 'alemdür
7. Egerçi yāre yarar hıdmetüm yok
 Ne ḡam çünküm kerem işi kerimdür
8. Қaşuñ nūnının dehānuñ mīmin ey dost
 Gorelden Çäkerīnūñ çeşmi nemdür

. . . / . . . / . .
 Mefāllün/ Mefāllün/ Feūlün

11

1. İdeliden kara saçuňla karar
Kalmadı cānile gōñülde karar
 2. Gül yüzüni yād idüb ey ǵonce leb
Bülbül-i dil nāle ķılur şad hezär
 3. Ruħlarunuñ gencini hifz itmege
Oldı yine mār saçuñ tār-mār
 4. Eşküme ben gözde yer itdüm vell
İtmedüm hem sırrumi ol āşikār
 5. Sözde kemāli buligör Çäkeri
'Ömr gidüb қala sözüñ yād-gār
- 126b

— — — / — — — / — — —

Fäilätün/ Fäilätün / Fäilün

12

1. Kim şorsa ağzuñ rāzını hūni gözüñ mi cān ider
Yazık degil mi dostum yok yere niçün ɭān ider
2. Sünbül saçuñi yād idüb ağlasam ey şirin dehen
Häk üzre olan sebze-i gülgün yaşum reyhān ider
3. Tañ mı ħayāl-i zülfünüñ dil şehrini ķılsa ħarāb
Her ɻande olsa ejdeħā ol milketi vīrān ider
4. Bir laħża görmezsem seni çare zenaħħdānuñ ġamī
Ey dost mulk-i 'ālemi cān u dile zindān ider
5. Tolaşduğicün Çäkeri şāħħa perišān zülfüne
Ney gibi anı dem-be-dem çeng-i ġamuñ nālān ider

— — — / — — — / — — — / — — —

Müstefilün/Müstefilün/Müstefilün/Müstefilün

13

1. Ol һūni gözüň daim kaşd-i dil ü cān eyler
‘Âşıklarınuň kānin her yāne revān eyler
2. Ey sāki ne çehre (...)¹ maḥmūr gözüň bir gün
Ser-mest kılub beni rüsvā-yı cihān eyler
3. Bir kez dehenüň rāzin sorduğu içün ǵamzeň
Ben bî-dile kaşd itdi gör yok yere kān eyler
4. Ben bezm-i belā içre bilür ki benüm ey dost
Çignese düşüb ‘aşkuň her kim ki fiğān eyler
5. Ey Çäkeri göz yaşın edinme sañā hem dem
K’ol sırrını ‘uşşākuň һalķ içre ‘ayān eyler

— . / — . / — . / — .
Mefūlü/ Mefālün/ Mefūlü / Mefālün

14

1. Derdā ki mūy-i rīşüm āǵ ü işüm baṭādur
Maḥşerde raḥmet eyle yā Rab yüzüm қaradur
2. Sen bir kerımsuň lütſuň һesāba gelmez
Ben daňı bir һabisüm ki² işüm gücüm riyādur
3. Şem'-i hidāyetüňle dil çeşmin eyle rūşen
Nisyān içinde қalmış bî-nûr (u) bî-ziyādur 3
4. Maḥrūm kılma yā Rab ben aş u bî-nevāyi
Ol gün ki һūn-i lütſuň mücimlere şalādur
5. Bî-çäre Çäkeriňüň ‘afv eyle cümle cürmin
Sen şāhi raḥmetine muhtāc bir gedādur

— . / — . / — . / — .
Mefūlü/ Fâilâtün/ Mefūlü/ Fâilâtün

¹ Vezin gereği bir hece eksik kalmaktadır.

² Metinde bulunan "ki" vezin gereği fazladır.

³ "ziyādur", metinde "ziyāyüm" şeklinde geçiyor.

15

1. Ne nāzır kim anuň manzuri yokdur 127a
 Çerağ ü devletinüň nûri yokdur
2. Niderler cennet ü gîlmâni sensiz
 Ki anda saňa beñzer hûri yokdur
3. Raķibiçün göñül terk itme yâri
 'Asel var mı k'anuň zenbûri yokdur
4. O Hüsrev göremez Şirin cânın
 K'anuň yanında bir Şâvurı yokdur
5. Süleymanuň hezâran Çâkeri var
 Benüm gibi súhandan mûri yokdur

- - - / . - - / . - -

Mefâilün/ Mefâilün/ Feûlün

16

1. Kimüň kim ey göñül cânâni yokdur
 Ben-i pejmürdedür kim câni yokdur
2. Göñül beñzete yüzin mâha mâhuň
 Şikenc-i zülf-i müşk-efşâni yokdur
3. Ğamuňdan dil kaçan cân kurtarur kim
 Ğamuň deryâsınaň pâyâni yokdur
4. Göñüldé şâdluk bir lahza turmaz
 Ğama yâr ol k'anuň hicrâni yokdur
5. 'Aceb mi Çâkeri derdüňde olsa
 Ki 'âşık derdinüň dermâni yokdur

- - - / . - - / . - -

Mefâilün /Mefâilün / Feûlün

17

1. Ānuñ ki Muhāmmed gibi peyğamberi¹ var
Sultān-ı dü-kevn oldu sa'ādetlü serveri² var
2. Her kul ki kabul eyledi ol şāh ceddin
Hāl-i ruh-i cānān gibi cennetde yeri var
3. Handeyle ḥarāmi gibi cān virse yeridür
Senden aña kim 'ayn-ı 'ināyet naṣarı var
4. Sultān-ı cihān gibi göñül verme cihāna
Çunküm didi dünyā sevenüñ Ḥaḳ žararı var
5. Devrān-ı felek Çākeri göñlüñce dönerse
Aldanma şakın kim nice yek dūrlü şerī var

— . / . . . / . . . / . . .
Mefūlü/Mefālü / Mefālü / Feūlün

18

1. Bilürem nergis-i mestüñ senüñ ey lāle-'izār
İdiserdür beni rüsvā-yı cihān āḥir-i kār
2. Beni şubh añmazisen ṭaň degil ey ḡonce-dehen
Bülbülün var ola her yerde benüm gibi hezār
3. Her ne dem ki³ ağlayam ol ḫamet-i bālāñı görüb
Yaşımıñ tamduğı yerlerde biter serv ü çenār
4. Müje izüñe yüzüñ dīdeden öñ sürdügiçün
'Ākibet bu ikinüñ düşdi arasına ḡubār
5. Çākeri dūr olalı zūlf ü ruhuñdan şanemā
Nāle ḫararı kılur ḫasretile leyl ü nehār

... / . . . / . . . / . . .
Feilātün/Feilātün / Feilātün /Feilātün

1. Metinde "peyğamberi" şeklinde yazılan kelime "peyğāmberi" şeklinde olmalıdır. Bu yüzden vezin bozulmaktadır.
 2. Bu kelimedede vezin bozulmaktadır.
 3. Metinde bulunan "ki" vezin gereği fazla gelmektedir.

19

1. Dívär-i naşşı gibi gûyâ ki câni yokdur
Yanınca herkesüñ kim serv-i revâni yokdur
2. Hemser dirilmege sen dildâre ben boyin kim
Tûbi degül çemende servüñde câni yokdur
3. Hengâm-i läledür tûr-i bezme oün seni çenk
Gel diñle pend-i piri k'anusuñ ziyâni yokdur
4. Gûşende bir gûl-i ter yokdur hîrâşdan âzâd
Ol serve nideyüm kim hergiz hâzâni yokdur
5. Şî'r-i kemâlden el çek sen Çäkerî ki sultân
İhsâni âña eyler k'anusuñ ziyâni yokdur

— / — / — / —
Mefûlü/ Failâtün / Mefûlü / Fâilâtün

20

1. Gám-i aşkile her ki þurrem degildür
Güni yokdur ânuñ ki mâtem degildür
2. Günâhın yazımış nigaruñ ferîste
Bu dem bildüm âni ki ädem degildür
3. Eger senden ayru gözüm degilise
Akıtsun ko yâşı gözüm nem degildür
4. Ne var beni vaşılıyla şâd itmezisen
Firâkuñda gûşsam begüm kem degildür
5. Hevâyile þâk olmayan Çäkerî ol
Mahâbbet harîmine mahrem degildür

— / — / — / —
Feûlün/ Feûlün/ Feûlün/ Feûlün

21

1. Ger cām-i ḡam şunarsa dildār ḡam degildür
Zīrā ki ehl-i derde lütfu da kem degildür
 2. Kevşer lebüne şöyle reşk itdi dirler ey hūr 128a
Cennetde bir dem olmaz kim çeşmi nem degildür
 3. Gerdūn-i süfle-perversün māha mihr iderse
Şerm olma mihrine kem kahr bed ü kem degildür
 4. Ma'nī durur beşerden şüret degil ki zīrā
Meydür murād olinan kim cām-i Cem degildür
 5. Ey yār Çākerinūn düşdüğini görürseñ
'Ayb itme mest-i miskin şabit ķadem degildür
- — . / . — / . — . / . —
Müstefilün/Feūlün/Müstefilün/Feūlün

22

1. Şol yārsuz nigārile kim āşinā düşer
Veh ki ol ḡarīb bencileyin mübtelā düşer ¹
 2. Leylī şacuñ hevāsına düşme dese neden
Mecnūn mişāl ṭağlara bād u şabā düşer
 3. Başumda derd-i 'aşk belā-yı ħumār var
Yā vaşl-i dost yā mey-i sākī devā düşer
 4. 'Aşk ehli defterinde bu ḥaṭṭ yazılı durur
Her kim ki bāde nūş ḡamın rehā düşer
 5. Şabr it firāk-ı yāre vü ah itme Çākeri
Taķdire kıl ħavāle ki senden riżā düşer
- — . / . — . / . — . / . —
Mefūlü/ Fāilatū / Mefāilü / Fāilün

¹ Bu satırda vezin tutmuyor.

23

1. Dest-i cefāyile şu kim ķametü(ñi)² kemān ider
Tır-i belāya her naķış cān u dili nişān ider
 2. Sırrı 'ayān ider diyü sürdi nażarın eşk-i çeşm
Korķaram aciyub yaşum bir gün arada ḫan ider
 3. 'Ālem-i fānide bulur ȝevk-i ḥayāt-i cāvidān
OL leb-i cān-fezā içün rūhi şu kim revān ider
 4. Zülfüñe el şunən ķilur māye-i 'omri tār mār
Diş bileyen ṭudağuna göz göre kaşd-i cān ider
 5. Düşeli çeng-i 'aşkuña Yūsuf-i Çākerī şehā
Meclis-i ḡamda dem-be-dem nāy-şifat fiġān ider
- . . / . . . / — . . / . . .

Müftelün/Mefailün/ Müftelün/ Mefailün

24

1. Merd-i bī-'aşk egerçi insandur
Adı ābād u şehr vīrāndur
 2. Nola bülbül gibi fiġān itsem
Gül yüzüñ nev-bahārı ḥandāndur
 3. Nice rām olmasun saña 'ālem
Dehenüñ ḥātem-i Süleymāndur
 4. Fikr-i zāhid na'im ü ḥuld-i beriñ
Ben faķirüñ hevā-yı cānāndur
 5. Dü cihān ni'metine ṭoymuşdur
Çākerī çün 'aşka mihmāndur
- 128b
- . . / . . . / . . .

Feilätün / Mefailün / Feilün

² Metinde olmayan (ñi) vezin ve anlam geriği eklenmiştir.

25

1. Leb-i cānān ki menba'-i cāndur
Cāna cān-bahş-i āb-i ḥayvāndur
2. Düşde beñzer ki gördü gül yüzüñi
Ki gülistān içinde ḥandāndur
3. Māh-i ḥüsñüñ kemāline iremez
Görünen anda dāhi nokşandur
4. Deheni ḡonce çeşmi nergisdür
'Ārızı dilberüñ gülistāndur
5. Ümmet ol Çäkeri dil ü cāndan
Muştafāya kim ¹ ḥatem-i devrāndur

... / . . . / ...
Feilätün/ Mefailün/ Feilün

26

1. Şun sāki cām-i Cem ki cihān(. .) ² fānidür
Irer hayatı bākiye her kim müdām içər
2. Mağrūr olub inanma felek lu'bına şakın
Aldanma kim bilür ki ne naşş ḥşikār ider
3. Bülbül çemende nāle kılursa 'aceb midür
Gözine karşı göz göre çün gül yele gider
4. Kand-i lebün hayālimi var gözlerümde kim
Üstünde her ne dem nażar itsem mekes uçar
5. Şabr it kemend-i zülf-i beläsina Çäkeri
Kim tır-i ǵamzesi gibi olda gelür geçer

- - . / - - . / - - . / - -
Mefülü/ Fālätü / Mefailü / Fālün

¹ Vezin gereği "kim" fazla gelmektedir.

². Vezin gereği bir kapalı bir açık hece gerekmektedir.

1. Getür berü meyi sâki ki çarḥ-i kec-reftär
Ecel ḥavâle ḳılur cānumuza leyl ü nehâr
2. Cihān fenāyiledür müttehem bekâya dûriş
Bugün ki cevr-i felekden elüñde fırsat var
3. Ne 'om-i ḥuzûr ḳalısar ne mülk-i īskender
Cihâna virme göñül aldanub şakın zinhâr
4. Göreydi pertev-i ḥaddin eger şalâḥ-i Leyli
Şanem-perest olurlardı bağlanub zünnâr
5. Bugün ki hem Sûhanîdür mu'allimi dehrûñ
'Aceb nedir hüner eylerse Çâkerî iżhâr

— — / — — / — — / . .

Mefâilün/Feilâtün/ Mefâilün/Feilün

1. Yârdan ayru şu ki ḳalub durur
Bil ki revânsuz ḳuri ḳalub durur
2. Hân-i cemâlinden ânuñ çesm ü cân
Her biri bir ni'mete rağib durur
3. Baḥş-i dehânin deyü gitdi(.)¹ dil
Ya'ni ki ol hîşše-i gâlib durur
4. Yâr dehânin tâleb ider göñül
Āh ki yok nesine tâlib durur
5. Şî'rile devrûñde bugün Çâkerî
Edrine İstanbul'a gâlib durur

— — / — — / — —

Fâilatün / Fâilâtün /Fâilün

¹ Vezin gereği bir açık hece eksik kalmaktadır.

29

1. Gönce faşl-ı bahârile hoşdur
Ya'ni bâde nigârile hoşdur
2. Sâye gibi yanınca sürünelüm
Seyr sen şehr-i yârile hoşdur
3. Hün-ı 'uşşâkı her dem akit kim
Yer yüzü lâlezârile hoşdur
4. Can virirken ne hoş dîmiş Ferhâd
Haste dil derd-i yârile hoşdur
5. Çâkerî ağızı vaşfn eyleyelüm
Çünkü söz ihtişârile hoşdur

... - / . - . - / . -
Feilâtün/ Mefailün/ Feilün

30

1. Ey şabâ ger ideriseň târaf-ı yâre sefer
Diyesin hicriyile 'âşîk-ı miskîn ne çeker
2. Pây-ı çüpînile ey serv çemende nice bir
Dirilîrsin ķad-ı bâlásına yârûñ hem-ser
3. Yel yeler bî-ser ü pâ ger dirisen alماğىن
Armağan kuhl illedür dîde-i 'uşşâka meger
4. Râsiti serv diyen kâmetüñe tögrû dîmiş
Meh-i nev dâhi dîmiş kaşuña yek egri kamer
5. Çâkerî kûyuña her dem gözü yâşïyle varur
'Âşikuñ ķande ki gitse yüzü şuyïyle varur

... - / . - / . - / . -
Feilâtün/Feilâtün/Feilâtün/ Feilün

31

1. Merhaba ey nesim-i peyk-i seher
Hayr-i muğdim nigardan ne haber
2. Rüze gitdi getür berü saki
Câm-i şafi ki devr-i güldür geçer
3. Lebi yadına ol peri rüyuñ
Bir kadeh şun ki reşk ide kevser
4. Rindile şufi rahmet umsa nola
Ki Haķuñ lütfi hāş u 'āmadur
5. Çäkeri virdi göñlin ol pusere
Işsi kılmadı āña pend-i peder

... / ... / ...
Feilatün/ Mefailün/ Feilün

32

1. Saki getür piyalei kim devr-i läledür
Muṭrib nevāya başla ki cāna nevaledür
2. Devr-i lebünde hūn-i ciger nūş ider müdām
Şer bir benüm gibi bulunursa piyaledür
3. Hälini beñ idüb gözü dil murğı şaydicün
Turmuş kemān u tırile dāim havaledür
4. Ey 'ilm-i aşka ṭalib olan kişi gel oki
Bu fenn-i şiri aşkda kim hoş risaledür
5. Vaşında şekkerin lebinüñ Çäkeri sözün
Ehl-i sühan bilür ki ne şirin maḳaledür

- / - . / - . / - . / - .
Mefülü/Failatü / Mefailü / Failün

1. Anlar ki ḥāke kılsa naṣar kīmyā ḳılur
İzüñ tozunu gözlerine tūtiyā ḳılur
 2. Umdukça vaṣluñ dil ü cān ey 'aceb neden
Çeşmūñ kaṣuñla va'de-i cevr ü cefā ḳılur
 3. 'Aşkuñ yolunda her ki benüm gibi cān virür
Cānına ḥaṣr olunca ḥalāyik du'a ḳılur
 4. Anlar ki şāim oldı senüñ 'Id-i vaṣluña
Fırḳat şebinde āhile derdün̄ ǵidā ḳılur
 5. Her kim der ise Çākeri vaz geldi yārdan
Gerçek degil inanma begüm iftirā ḳılur
- 130a

— — . / — . — . / . — — . / — . —
Mefūlü / Fāilātū / Mefāilü / Fāilün

1. Dehenüñden ḥoş olur söz ki şekerden açılır
Hāṭır-ı tūti-i cān iş bu ḥaberden açılır
2. Der gibi biz nice yüz sürüyelüm işigüñē
K'āḥirū'l-emr bize baḥş bu derden açılır
3. Gūl müferriḥ mey-i 'Iṣdür 'acaba yā düşde
Gördümi şāh cemālin ki seherden açılır
4. Beñzümüñ şarılığın dost ḫaçan görse güler
Nāle meyli var anuñçün yüzi zerder açılır
5. Dīn derdine ne dermān idesin Çākerisin
Ṭāli'üñ bunda daḥī çünki seferden açılır

... — . / . — . / . — — . / . —
Feilātün/Feilātün/Feilātün/Feilün

1. Gūl bī-ruh-i yār hoş degildür
Bī-bāde bahār hoş degildür
2. Eṭrafī çemen sūhā-yı bostān
Bī-lāle-'izār hoş degildür
3. Dildār-i şeker leb ü gūl-endām
Bī-būs u kenār hoş degildür
4. Göñlüñde ḥayāl-i ḥaṭṭin etme
Kim dilde ḡubār hoş degildür
5. Şun bāde ki göñli Çākerinüñ
Bī-şohbet-i yār hoş degildür

— — . / . — . — / . — —
Mefūlü/ Mefāilün/ Feūlün

1. Cihānda gerçi naķş-i ma'ni vardur
Sañā öykinmege ne cāni vardur
2. Elif ḫaddüñ ḫaṣuñ nūnīn gören dir
Melīh ol cāna dirler k'āni vardur
3. Nigārā ḥadden aşurma cefāyi
Ki ḫāmū nesnenüñ orāni vardur
4. Niçe bülbülli gūl ḫıldī ḫurbān
Henüz elinde bülbül ḫāni vardur
5. İgen cevr itme şāhum Çākeriye
Ki il issiz degil suṭāni vardur

— — — / . — . — / . — —
Mefāilün/ Mefāilün/ Feūlün

1. 'Âlem yüzü gülzârile hândân olacakdur
Ol demde ki bî-ğamsa peşimân olacakdur
2. Ben cürm-i günâh eylemişem şüfi haber vir
Mâhşerde kime râhmet-i Rahmân olacakdur
3. Her kankı müneccim ki tutar tâli'ûni dîr
Allah bilur hüsne iline hân olacakdur
4. Cân virürisem hasret-i rûy-i şanemiyle
Kâbrümde benüm yoldaşum imân olacakdur
5. Hımmet taleb it Çâkeri kabrine gelürseñ
Kim kabri ziyâret-geh-i rindân olacakdur

— . / . — . / . — . / . —
Mefüllü/Mefâilü / Mefâilü / Feülün

1. Vefâ-yı 'ömrden hâşîl hemindür
Ki dildârum benümle hem-nişindür
2. Görür baķdîkça çeşmüm serv kâddün
Hemîşe çeşm-i 'âşîk râst-bîndür
3. Oturmuş hîrmen-i gül gibî ol mâh
Şüreyyâ hîrmeninde hûşe-çîndür
4. Serâyından meger mîdâd çıkışmış
Ki eṭraf çemen-i hûld-i berîndür
5. Gâzelde dürr dişüñ vaşfın mı yazmış
Ki naζmı Çâkeri dürr-i şemîndür

— . — . / . — . / . —
Mefâilün/ Mefâilün / Feülün

1. Ne yalıñ yüzlü k'icer bâde dirler
Eger gîlmânise gün dâde dirler
2. Ki zîrâ mey sahî eyler hâsisi
Virür varın biliş ü yâda dirler
3. Oturmaz taht-i zulme şâh-i 'âdil
Ki virür mûlk ü tâcın bâde dirler
4. Giren firdevse şol sultânîmîş kim
Heves kılmaya yâvuz âda dirler
5. Bu ebyâtuñdan ötri Çâkerî halk
Girersin cennet-i âbâde dirler

— / — / —
Mefâilün/ Mefâilün/ Feûlün

1. Sâkiyâ âb-i tarab-nâki bu gam-nâke irür
Mu'tribâ gûlgulei kubbe-i eflâke irür
2. Ey şabâ uğrayıcaç kûy-i nigâra kerem it
Hâk-i pâyı tozını dîde-i nem-nâke irür
3. Mâr-i zülfî dili mecrûh kîlub cân çekîşür
Ey ecel kıyma beni ol leb-i tiryâke irür
4. Hât-i sebzüñ häki ey serv kaçan häk olam
Nâzdan nâzile geç sâyeñi ben häke irür
5. Gûsl kîl Çâkeri yâsuñile ger 'âşıksuñ
Pâk ol sen dahi andan nażar ol pâke irür

— / — / — / —
Feilâtün/ Feilâtün/F eilâtün/ Feilün

1. Ol hür-i māh-çehre ki riḍvān ḡulāmīdūr
Yüzi behiṣt ü ḥaṣr-i kiyāmet kiyāmidur
2. Cemṣid sañā 'adile mānend olımaز
Kim ancağ anuñ, anilan ey şāh cāmidur
3. Maḥmūd ḡaznevī yedi iklime şāhiken
'Aşk ehli defterinde Ayāzuñ ḡilāfidur
4. Esbāb-i dūnyevi seni mağrūr kılmasun
'Adliyle kim қalan kişinüñ nīk-nāmidur
5. Zülfiyle kāmet ü dehenin kim görürse dir
Ey Çākeri şakın ki göñül murğı dāmidur

— . / — . / — . / — .
Mefūlü / Fāilātū / Mefāllü / Fāilün

1. Gerçi kim gül bülbülüñ mahbubi vü dildārudur
Bülbüle kılmaz vefā gül şāhid-i bāzāridur
2. Devr-i hüsnüñ geçdin 'adliyile ey şāhib cemāl
Kim cihānda her kişinüñ söylenen əşānidur
3. Bāğ-i cennet zāhidüñ makşūdidur Allah vire
'Aşıka makşūd olan yārūñ hemān cīdāridur
4. Yār elinden cām-i Cem nüş eyle firşat varigen
Cürm içün ḥavf itme ḥak mücimlerüñ ǵaffāridur
5. Meclis-i 'uşşāki Cem cāmi ki kerem eyleyen
Şāh-i devrān devletinde Çākeri güftāridur

— . / — . / — . / — .
Fāilātün / Fāilātün / Fāilātün / Fāilün

1. Ol hūr-ı māh-çehre ki riçvān ḡulāmidur
Yüzü behişt ü haşr-i kiyāmet kiyāmidur
2. Cemşid sañā 'adile mānend olımaz
Kim ancağ anuñ anılan ey şāh cāmidur
3. Maḥmūd Ḡaznevī yedi iklime şāhiken
'Aşk ehli defterinde Ayāzuñ ḡilāfidur
4. Esbāb-ı dünyevi seni mağrūr kılmasun
'Adliyle kim kalan kişinüñ nīk-nāmidur
5. Zülfiyle kāmet ü dehenin kim görürse dir
Ey Çākeri şakın ki göñül murğı dāmidur

— . / — . / — . / — .
Mefūlū / Fālātū / Mefālū / Fālūn

1. Gerçi kim gül bülbülüñ mahbūbi vü dildārudur
Bülbüle ķimaz vefā gül şāhid-i bāzāridur
2. Devr-i hüsnuñ geçdin 'adliyile ey şāhib cemāl
Kim cihānda her kişinüñ söylenen aşāridur
3. Bāğ-ı cennet zāhidüñ makşūdīdur Allah vire
'Âşıka makşūd olan yārūñ hemān dīdāndur
4. Yār elinden cām-ı Cem nūş eyle firşat varigen
Cûrm içün ħavf itme ħak mücrimlerüñ ḡaffāridur
5. Meclis-i 'uşşāki Cem cāmi ki kerem eyleyen
Şāh-i devrān devletinde Çākeri güftāridur

— . / — . / — . / — .
Fālātūn / Fālātūn / Fālātūn / Fālūn

43

1. Həvəf itme cürmiçün meye şūfi şalā durur
Mahşerde çün şefi' bize Muştafā durur
2. Zāhid çevirme yüzüñi ben mücimi görüb
'Afı eyleyen cam'i-günahı Hündā durur 131b
3. Dirler ki 'aşk ehline cibrıl emin degil
Aḥvāl-i 'aşka ancağ emin Muştafā durur
4. Hulķ eyle 'aşk ehline ey şāh-i hüsn-kemāl
Bu hüsn dābi 'ömr gibi bî-vefā durur
5. Ey mest-i nażm Çäkeriye ṭa'n kılma kim
Haķdan seśis-i nażm u belāğat 'atā durur

— / — / — / — / —
Mefūlū / Fālātū / Mefālū / Fālūn

44

1. OI serv-i revān nāzile şalunsa peri vār
Öykünmege ṭāvus-i cinān ki ne yeri var
2. Beñzer ki mürid oldı hāt-i sebz-i nigāra
kim hırka giyer mür bəlinde kemeri var
3. Kaddine kıyāmet derisem nola nigāruñ
Ey münkir olan uşta siyeh nāmeleri var
4. Tağlıarda bahār ebri gibi ağlayalum kim
'Āşıkları hālin ne bilür ne ħaberi var
5. Raḥm eyle begüm Çäkeri miskine ķuluñdur
Kim lāleleyin odlara yanmış cigeri var

— / — / — / — / —
Mefūlū / Mefālū / Mefālū / Feūlūn

1. Cevrile göñül cefāya doymaz
Raḥm eyle begüm belāyā doymaz
2. 'Aşk ehlîne zecr kıılma ey dost
Kim 'aşık igen cezāya doymaz
3. Hüsnüñ saña yāriken vefā kııl
Kim 'ömr gibi fenāya doymaz
4. Göñlüme cefā taşın yeter ur
Dil şırça durur kayāya doymaz
5. Kaddüñ göricek kaçar melälüm
Ğam ancılayın livāya doymaz
6. Ey muṭrib-i 'aşk çal nevāyi
Kim leşker-i ġam nidāya doymaz
7. Sögdükçe rakîbe gör ki kaçman
Kim dir bu la'ín du'āya doymaz
8. Kaddümi 'aşķuñ büker didüm dir
Tır olsa żal'if yāya doymaz
9. Zülfine ṭolaşmasun göñül kim
Cenk itmege ejdehāya doymaz
10. Ah itme yanında Çäkeri kim
Gül nāzik olur şabāya doymaz

132a

— . / . . — / . . —
Mefülu / Mefailün / Feülün

1. Bâde-i 'aşk sâğara şıgmaz
Nitekim derd deftere şıgmaz
2. 'Aşk odi 'aceb ne sevdâdur
Ya ne sırdır ki her sırra şıgmaz
3. Peyker-i ḥâkden güzer kııl kim
Ma'ni¹ -i rûh-peykere şıgmaz

¹. Ma'ni, metinde "mağni" olarak yazılmış.

4. Şol kadar cān u dil şolubdur kim
Şâne zülf-i mu'anbere şıgmaz
5. Çäkeri çäker oldı sen şanma
Şâdlığında illere şıgmaz

... - - / - - - / - -
Feilätün / Mefailün/ Feilün

1. Ey dehenüñ beste-i ḥandānimuz
Ḥak-i pāyuñ çeşme-i ḥayvānimuz
2. Sünbül-i ruhsāruñ ey ḥurşid-i hüsñ
Leyletü'l-ḳadr dür meh-i tābānimuz
3. Nār-i 'aşkuñdan çıkar ah eylesem
Gökler(e)¹ dūd-i dil -i sūzānimuz
4. Ruḥlaruñsuz rūz-i bahtum kāradur
Ey ḡerāğ-i dīde-i giryānimuz
5. Çäkeri miskin kebāb itdi dīlin
Olañ 'aşkuñ ḡamı mihmānimuz

- - - / - - - / - -
Fəllätün / Fəllätün / Fəlün

1. Göñül kim 'aşkile ma'mür ola hergiz ḥarāb olmaz
Oda yansun şu cān kim bu hevāyile türāb olmaz
2. Şärāb-i vaşluñı nūş itmege lāyiğ degil cānā
Şu kim hicrānuñ odına yanub bağıri kebāb olmaz
3. Anuñçün ka'be kūyuñ dil ṭavaf eyler şafasıyla
Bilür kim her ki ḥac itse añā ayruk 'azāb olmaz

¹ Vezin ve anlam gereği metinde bulunmayan (e) eklenmiştir.

4. Revān it yaşuñı her dem gözüm cānān eşigine
Mübārekdür çü dem demden deme kim feth-i bāb olmaz
5. Cevāb olur mı bu şī're didüm yāre su'āl itdüm 132b
Didi kim Çäkeri hergiz bu sözüne cevāb olmaz

· - - - / . - - - / . - - - / . - - -
Mefāilün/ Mefāilün/ Mefāilün / Mefāilün

49

1. Şu kim zevk-i ġam-i cānānı bilmez
Häkîkat 'iš-i bī-pâyānı bilmez
2. Gider yārūn yüzünden zülfin ey bād
Ki Hindū-merd Türkistānı bilmez
3. Rakibe okusa hüsnnüñ kitābin
Ki kāfir ma'nı-i Kur'anı bilmez
4. Getür sākī mey-i şāfi ki huşyār
Şafā-yı şohbet-i mestāni bilmez
5. Ne bilsün Çäkeri vuşlat şafāsının
Şu kim zevk-i ġam-i hicrānı bilmez

· - - - / . - - - / . - -
Mefāilün/ Mefāilün / Feūlün

50

1. Çäkeri ah itme ahuñ göñlüne kār eylemez
Āh kim sañā terahhum ol cefākār eylemez
2. Bendeden cān dilberā iki gözünden bir nażar
Fırşatı fevt itme kimse böyle bāzār eylemez
3. Senden ayru ger ecel ḫorsa beni bir dem diri
Biñ kez öldür sen bañā bundan beter kār eylemez
4. Şākiyā mey şun ki firşat degme kez girmez ele
Her zaman göñlüñce duran çarḥ devvār eylemez

5. Ğurre olma 'ömür kim tığ-ı helâki her nefes
Bi-dirig urur terahhum çarh-ı gaddâr eylemez

- - - / - - - / - - - / - -

Fâilâtün /Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

51

1. Meh yüzüne gün olsa muğabil 'aceb olmaz
'Uryanda iken dâhi hayâ vü edeb olmaz
2. La'lûñde һaþuñ niçün olur kâşuma teşne
Çü ăb-ı hayâta iriþen teşne-leb olmaz
3. 'Aşkuñda dem-ă-dem kesilür baş ü aþkar kân
Ceng itmege kim der ki mahabbet sebeb olmaz
4. Gün yüzlü nigâruñ haþ-ı şeb rengini görüb
Aqlama gözüm gün gicelidür 'aceb olmaz
5. Şâkî yine bir câm getür Çâkeriye kim
Bi-bâde cihân içre şafâ vü tarab olmaz

- - - / - - - / - - - / - -

Mefûlü /Mefâilü / Mefâilü / Feülün

52

- | | |
|---|------|
| 1. Hezâr va'de կılur leblerüñ vefâ կılmaz | 133a |
| Hezâr tîr atar gözlerüñ һatâ կılmaz | |
| 2. Bahâr mevsimidür câm-ı Cem getür sâkî | |
| Ki devr-i çarh-ı felek kimseye vefâ կılmaz | |
| 3. İnanma lâfina cânin sever seni sevenin | |
| Yoluñda cânını her kim sañâ fedâ կılmaz | |
| 4. Şadâ-yı çengile gülşende bâde nûş it kim | |
| Ki çarh devrini gönlünce dâimâ կılmaz | |
| 5. Yoluñda her ki vire Çâkerî gibi cânin | |
| Cihânda cânına hiç kimse bir du'â կılmaz | |

- - - / - - - / - - - / - -

Mefâilün/ Feilatün/ Mefâilün/Feilün

53

1. Meyhâneye kıkur bizi irşâd pîrimüz
Zâhidliği bilür ki degil dil-pezîrimüz
2. Mahşer gününde şam yemezûz biz günâh içün
Ger 'akd-i zülf-i yâr ola dest-gîrimüz
3. Bir bûse va'de ider ü biñ cân alur revân
Ol çok bağışlayıcı vü endek-pezîrimüz
4. Yerden teyemmüm olmazidi başmasa kâdem
Râhmet degil mi 'âleme Hâkdan emîrimüz
5. Râhmet günâhına göre olursa Çâkerî
Şekksüz serîr-i şuffe-i 'adn ola yerimüz

— — / — — . / . — — / — —
Mefûlü/ Fâilâtü / Mefâilü / Fâilün

54

1. Şâhrâ-yı haşre şigmaya kûh-i günâhimuz
Yerden göge çıkışsa nola her gün âhimuz
2. Leşker že'if ma'reke pûr düşmen oldu lîk
Hâvf itmezûz ki vâr ķavî padışâhimuz
3. Ey âfitâb meş'ale-i mâhi yakma kim
Hicrân şebinde şu'le yeter berk-i âhimuz
4. Zâhid penâh itdi 'ameł ķal'asın velî
Lütfuñ hisâridur bizüm ancak penâhimuz
5. 'Afî eylerüm cemî' günâhî didi kerîm
Zâhid sañâ ne çögise cûrm ü günâhimuz
6. Bi-çâre kalmışam nideyin ben günâhile
Sen çâre eyle ey keremi çok İlâhimuz
7. Nâmum siyâh-i zülf-i şanem gibi Çâkerî
Înkâr kılma levh ü kalemdür güvâhimuz

— — . / — — . / . — — / — —
Mefûlü / Fâilâtü/ Mefâilü /Fâilün

55

1. Ten pîr oldı Çâkeri göñül civân henüz 133b
çün oldı dil dilüñde hâdiş-i beyân henüz
2. Dildâr-ı bî-vefâ içün ey vây kim dağı
Seylâb-ı eşk-i çeşm ruhuñda revân henüz
3. 'Ömr âfitâbı erdî ser-i kûha ey dirîğ
Kim vâr sende dağı riyâdan nişân henüz
4. Kaddüñ xam oldı püşt-i felek gibi âh kim
Göñlüñde mihr-dâr-ı fenâ hem-çünân henüz
5. Şâm irdi 'ömr şubhuna bîdâr olmaduñ
Çeşmûñde vârdur dağı hâb-ı girân henüz

— . / — . / — . / — .
Mefûlü/ Fâilâtü / Mefâilü / Fâilün

56

1. İrüşdi bâde-i nevrûz ûgam geçer kalmaz
Piyâle al ele sâkî ki dem geçer kalmaz
2. Cem olduğunca ele câmi muârib iderdi
Pür eyle câmi ki devrân-ı Cem geçer kalmaz
3. Cihânda mâlile fâhr eyleyen göñül al ele
Ki mahzen-i zer ü genc ü direm geçer kalmaz
4. Bu ma'nî Hâtem-i Tay tacına yazılmışdı
Kerem durur kalan ehl-i kerem geçer kalmaz
5. Çemende lâle gibi şubh-dem kâdehler tut
Deyince Çâkeriyâ şubh-dem geçer kalmaz

. — . / . — . / . — . / . — .
Mefâilün /Feilâtün/ Mefâilün / Feilün

1. Yüzin gösterse ol serv-i kabā-pūş
Gider benden karar u tākat u hūş
2. Beni yād eylese ol bī-vefā yār
Sevindigümden olam mest ü medhūş
3. Ecel cāmın içerken ey dilārām
Göñül kılmaya mihrüñi ferāmūş
4. Maḥalleň çevresinde āh iderken
Raķib it gibi ürdi didi cāmūş
5. Gözine uyju gelse Çākeriñüñ
Kılurdu dilberin düşde der-āğūş

— / — / —
Mefāilün / Mefāilün / Feūlün

1. Dem-ā-dem itdüğicün sırrumı gözüm yaşı fāş
Sürem nażardan anı kim gören diye sā-bāş
2. 'Aceb mi ger dil ucundan gözüm belā görse
Meşel durur bu ki yanar kuru yanında yāş
3. Şaçına varsa göñül cānida revān olur
Gice sefer kılına lā-cerem gerek yoldaş
4. Nigār naşiyile gel göñül bugün ḥoş geç
Ola ki 'arż ide yārin cemālini nakkāş
5. Zemāne Çākeriyi gün yüzünden ayıralı
Giceler irteye dek şem' veş zķidur yāş

134a

— / — / — / —
Mefāilün/ Feilätün/ Mefāilün/ Feilün

59

1. Sākī piyāle şun ki felek bī-amānimis
Ol daḥi dilberüm gibi nā-mihibānimis
2. Çarḥ-i felek kemān u ḥavādiṣdūr oklari
Derdā ki ādem oğlı (ne)¹ miskin nişānimis
3. Nūş eyle cām-i bāde ve gör ehl-i şevketi
Hāk oldı bu ki her biri sāḥib-ķirānimis
4. Gördüm düşümde hātif-i ḡaybi nidā ķilur
Mey nūş ķıl ki rāhmet-i ḥaḳ bī-girānimis
5. Sen şāha bende olduğumı işiden didi
'Uşşāk içinde Çākeri devletlü cānimis

— / — / — / — / —

Mefūlū /Fālātū / Mefālū / Fālūn

60

1. Seherden eylese ()² mihr-i bāde cāme tūlū'
Pür ola nūriyila ḥāne-i cihān mecmū'
2. Cihāni rūşen ider nūr-i bāde çün her dem
Ne ḡam ger itmezise āfitāb-i ḫarḥ tūlū'
3. Çemende şevkile bülbül çağırub eydür kim
Bahār mevsimidür 'iš u nūşa eyle şurū'
4. Eger 'azāzil içeydi şarāb-i nābı revān
Kilurdi Ādeme fi-l-hāl biñ sūcūd u rükū'
5. Naşīhat itme itme³ yürü Çākeriye sen nāşīh
Ki pend-i nāşīh olur mest öñünde nā-mesmū'

— / — / — / — / —

Mefālūn/ Fālātūn/ Mefālūn /Fālūn

¹ Vezin gereği eklenmiştir.

² Vezin gereği bir hece eksik kalmaktadır.

³ Metinde "itme" iki kere yazılmış, vezini bozduğu için biri çıkarılmıştır.

- | | |
|--|------|
| 1. Ey tudağuñ megin-i hâtem-i 'aşk
Ey yüzüñ āfitâbı 'âlem-i 'aşk
2. Yûrisen 'âşıkuñdan ayru şalın
'Âşıkuñ sênsiz işi mâtêm-i 'aşk
3. Târ-mâr ola nice leşker-i 'aklä
Olmadı mülk-i dîl müsellem-i 'aşk
4. Genc-i Kârun u mülk-i dünyâdan
Yeg durur ben fakîre dirhem-i 'aşk
5. Çäkeri câm-i 'aşk(i) nûş it kim
Ansız olmadı kimse mağrem-i 'aşk | 134b |
|--|------|

Feilatün / Mefailün / Feilün

1. Lillahü'l-hamd ki bu bâdeye peymâ-yı firâk
Bâña bir yâr durur kârimuz aña pây-ı firâk
 2. Baş vîrûdüm âgam ayzığında tâpañsuz ey dost
Ger enîs olmasa fîrkâtde âgam-efzâ-yı firâk
 3. Kûh-i fîrkâtde kalan saña kaçan vaş! olur kim
Cevrile vaş! yolun yokladı şâhرا-yı firâk
 4. Zîhi devlet ki gele Hîzr Haçuñ tûta elim
Beni gârk eylemedin derdile deryâ-yı firâk
 5. Çâkerî yakdı zebânın kâlemüñ oldı siyâh
Şî'rînûñ âtesi vü şu'le-i germâ-yı firâk

Feilätün/ Feilätün/ Feilatün/ Feilün

63

1. Sākiyā mey şun ezel hükmine çün tedbir yok
Yazılan ḥattuň ḥâfir gelür taǵyır yok
2. İtmeyen ķurbān kemān ebrūna bahtımdur beni
Tîr-i ǵamzeňden senüň ḥod bilürem taşır yok
3. Şubh-dem hüsнünde ḥayli gözledüm dilberlerün
Hadd ü zülfüň gibi bir äyine vü zincir yok
4. Görse ger şüretüni činüň nigära kaşuňı
Dirdi bir bütħanede bu dil-güşä taşvîr yok
5. 'Ilm-i 'aşkı ey civânlar Çäkeriňen ögrenüň
Kim anuň gibi bu fenn içinde şimdî pîr yok

— / — / — / —
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

64

1. Bu dem k'ey dil der-i cānâne varduň
Yerüň bekle ki hoş merdâne varduň
 2. Bulırsaň Hızır veş ger 'ömr-i bâkı
'Aceb mi çeşme-i ḥayvâna varduň
 3. Şaçı çevgâniyla oyna her dem
Ki ser tüb idicek meydâne varduň
 4. Seni ey dil zeneħdâñında gördüm
Ne cûrm itdüň ki ol zindâna varduň
 5. Yolunda Çäkeri cān terkin itdüň
Hezârañ äferin merdâne varduň
- 135a

— / — / —
Mefâilün/ Mefâilün / Feülün

65

1. Ya kaşlaruň okına cigerden siper gerek
Meydān-ı 'aşka girmeye evvel ciger gerek
2. Şarf olmayınca gevher-i cān vaşla çäre yok
Baḥr ol gözüm ki dil-i şadefden güher gerek
3. Bir dem gözümden ayrı¹ gül-i haddi dilberüň
Her demde anı görmege şahib nażar gerek
4. Bir pır-i mey-furūşa didüm neyledür necāt
Cām-ı şabūhi şundi didi bī-ḥaber gerek
5. Ögdükçe Çäkeri leb-i dildarıñ dir gören
Ahşent nażm şöylece zengin ü ter gerek

— / — / — / — / —
Mefülü / Faiłatü / Mefaiłü / Faiłün

66

1. Her kim mey ü maḥbūbiledür şoḥbeti anuň
Eksügi degil simle zer-i şöhreti anuň
2. Dilden dile ben pır-i muğan bendesiymem kim
Her dem mey ü cānāniledür 'isreti anuň
3. Firdevs degil fāsiķ u mücrim yeri līkin
Küstāḥ ķılur bunları bir āyeti anuň
4. Sākī bize bir cām getür nūş idelüm kim
Sultān u gedāya erişür rāḥmeti anuň
5. Bildüň ki şucudan yoğimüş kimse müsellem
Ey ḥāce kime mesken (. _) ² cenneti anuň
6. Ben yarılgaram cümle günâhi didi ḡaffār
Bes imdi bize daḥi olur şefkati anuň
7. Meyhâne ḫapusunda kesik baş görüriseň
Sen dime ki ma'lüm degil nisbeti anuň

¹ Metinde 'ayru gözümden' şeklinde yazılı, bu haliyle vezine uymadığından kelimelerin yerleri değiştirildi.

² Vezin gereği iki hece eksik kalmaktadır.

8. Dirler tayanur mest sırat üzre geçerken
Ben meste ṭayāğ ola meger himmeti anuň
9. Cemşid gibi cāma göñül virme şakın ha
Bir cāmiledür dilde hemān şöhreti anuň
10. Bir nesne k'anuň ümm-i ḥabā'iş ola adı 135b
Her kim ki kila nūş gider hürmeti anuň
11. Ṭā'at kılalum şıdkile sultān-ı dü-kevne
Kim ṭā'atile hāşil olur ķurbeti anuň
12. Her dem mey-i 'aşkuňla yürüür Çäkeri ser-mest
Beñzer mey-i 'aşkunla durur һılkatı anuň

— . / . — . / . — . / . — .

Mefüllü/ Mefailü/ Mefailü / Feülün

67

1. Ne dem kim ey kemān ebrū atarsuň sîneme nāvek
Göñül feryād ider cānā ki *عَذَابُ كُلِّ نَعْمَانٍ*
2. Maḥabbet nerden oynayub gerü kılma dil ū cāni
Utar senden gözinüň ka'beteyni cevrler yek yek
3. Naşihat şöyle kıldı mey-furūşuň ʐikri bayr olsun
Hilāl-i şeklär-sağarla gerek ǵam kiştini biçmek
4. Leb-i ma'sük u cām-i meyden özge nesne çün olmaz
Hüdā ḥakki ḥaṭādur her mürāinüň elin öpmek
5. Nigāruň işigünde cān virürseň Çäkeri gibi
Yüri şad ol yeme ǵam kim behişt oldı yerüň bī-şekk

— . — . / . — . / . — . / . — .

Mefailün/ Mefailün/ Mefailün / Mefailün

1. Hergün ey meh-rū yoluñda terk-i cān itsem gerek
Kāmet-i dil-cūñicün rūh-i revān itsem gerek
2. Başıma zülfüñ ucundan iriñen sevdaları
Kışşa-i Yūsuf gibi dāsiten itsem gerek
- 3 Çeng-i gāmdan cān giribānını kılmasuñ ḥalāş
Haşre dek cevrüñle ney gibi fiğān itsem gerek
4. Baña bir dirlik yeter kim cevrüñile öligeck
Adımı seng-i mezārında nişān itsem gerek
5. Çäkeri fāş itdugiçün sırrumi gözüm yaşı
Düşürüb gözden anı ḥār-i cihān itsem gerek

— · — / — · — / — · — / — · —
Fāilatün/ Fāilatün / Fāilatün / Fāilün

1. Kim ki ey gün yüzlü dilber ķaşuňa dirse hilāl
Bu durur ṭoğru haber kim diler ol egri ḥayāl
2. Ay u gün nice diyem beñzer yüzüñle alnuňa
K'anlaruñ her birine irer ḥusūfile zevāl
3. Zikr idelen gülşen-i hüsnnüñ ḥadīşini şabā
Gül gibi açıldı göñlüm tengiken ḡonce-mişāl
4. Evvelinden yegse yüz nakkāş naşṣ-i āḥiri 135a
Tañ degil Yūsufdan olsan dilberā aħsen cemāl
5. Çäkeri her kim nażar iderse şī'rüñe senüñ
Vir selāsetden Bu ḥāfiżdur taħayyülde Kemāl

— · — / — · — / — · — / — · —
Fāilatün/ Fāilatün / Fāilatün / Fāilün

70

1. Çemende lâle gibi sende câm-ı Cem ele al
Mecâl elüñdeyiken virmegil meçâle meçâl
2. Cihânda cân gibi cânum 'azîz olam dirseñ
Kemâl ehline var sende eyle kesb ü kemâl
3. Belûrsiz oldı vücûdum žiyâ-yı nûruñla
Bulursa tañ mi güneşden vücûd sâye zevâl
4. Ruhunda hâl-i siyeh buldu dilberûñ rağbet
Nete ki dînile bulmuş durur cihânda Bilâl
5. Yolunda Çâkeri câmin dirîg ider didi yâr
Görince yüzüñi ben hâd didüm yanaguña al

— . — / . . — / . . — / . . —
Mefâilün/ Feilâtün/ Mefailün/ Feilün

71

1. Vireli zülfüñ hayâli göñlüme tül-i emel
'Akl u cân âvâre vü sevdâyiðür ey bî-bedel
2. Sîm-i eşküñ vir hâlâş ol bend-i zülfünden göñül
Kim aq akçe kare günüçün denür vardur meşel
3. Gerçi kim dilber bilür mihr ü vefâ 'ilmin temâm
'ilm bilmekden ne hâşîl çünküm olmaya 'amel
4. Tâ ebed çekmek gerek ol bî-vefânuñ çevrini
Cevrimüş kîsm itdûgiçün bize Kassâm-ı ezel
5. Çeşm-i giryânuñ hârâbe tutarsa yüz Çâkeri
Tañ degül çün hâne-i merdüm bulur gâmdan hâlel

— . — / . . — / . . — / . . —
Fâilâtün/ Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

72

1. Şâhîmuñ mestâne çeşmi şad ü müşgîn yüzî hâl
Şad ü dalından dile düşdi göreliden şad hayâl
2. Zulmet-i zülfüñ durur 'uşşâk çeşmine ziyâ
Teşne câne âteş-i 'aşkuñ durur âb-i zülâl
3. Berk-i gûl gitse ayağuñ öpmege ey serv-i kad
'izzet idüb gönderür birkaç ķadem bâd-i şimâl
4. 'Infi'âl artar dile geldikçe fîkr-i haştı âh
Kim ölüm fîkrinden artar dâima dilde melâl
5. Çâkerînûñ meclisinde ne 'aceb bîdâd olur 136b
Göñli muştib olur tânbur görür gûş-mâl

— · — / — · — / — · — / — · —
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

73

1. Ey yanağıuñ ħuld ü la'lüñ selsebil
Selsebilüñ ķıldır kanumı sebil
2. Firkatüñ leylinde ben güm-geşteye
Eşkimüñ göynükleri yeter delîl
3. İrmese lütfuñ yanarken hışmile
Gülsitân olmazidi nâr-i Halîl
4. Hâk-i pâyuñdan çeker zülfüñ başın
Toğru derler aħmak olur her tavîl
5. Ey yüzî cennet gözü cellâd-i cân
Çâkerî sen şâhi sevdi eyle bil

— · — / — · — / — · —
Fâilâtün/ Fâilâtün / Fâilün

74

1. Sākiyā devr-i şafādur bezme 'azm it kıl kerem
Şehr-i cān şadı tōlub dil hanesine gide ġam
2. Dīde-i giryān yüzüñ görmek diler ey meh mūdām
Şuya işlanan kişi gün görmek ister lā-cerem
3. Kim ki bilse şekk degil elbette olur sūrħ-rū
Bildügiçün sūrħimüş bildüm gözüm yaşı bu dem
4. Çeşm-i terden lütf kıl kılma izüñ tozin dırığ
Bu meşeldür iyilik it şal şuya dirler ey şanem
5. Çākeri derviṣüñi nezr eyle şāhā vaşluñi
Kem degilmidür öñünde āhi odindan 'a'lem

— — / — — / — — / — —
Fāilatün/ Fāllatün / Fāilatün / Fāilün

75

1. Mihnet-i rūzgārı çok gördüm
Zillet-i rūzgārı çok gördüm
2. Nice yaş dökmiyem bulut gibi āh
Āfet-i rūzgārı çok gördüm
3. Fakr elinden ḥalāş kıl yā Rab
Ḥullet-i rūzgārı çok gördüm
4. Ey felek cevr kılma done done
Şiddet-i rūzgārı çok gördüm
5. Ğam degil nice gitdi geldi yine
Devlet-i rūzgārı çok gördüm
6. Umaram devletüñde bəndesiym 137a
Raḥat-i rūzgārı çok gördüm
7. Rahm kıl Çākeriye şāh-i cihān
Zahmet-i rūzgārı çok gördüm

— — / — — / — —
Feilatün/ Mefailün/ Feilün

1. Bir güzel sevmişem ne çare kılam
Meger uğrılıyın nezzäre kılam
2. Ol güneş yüzlü mähiçün bu gice
Şubh gibi yakamı pâre kılam
3. Säkiyâ şol şarâbi şun baña kim
Sîrr-i pinhâni âşikâra kılam
4. Hayr ü şer çünki cümle Hâkdandur
Töhmeti nice rûzgâra kılam
5. Çäkerî rahmet âyetin okı kim
Tevbe ehli şarâb-ḥâre kılam

... / . . / . .

Feilâtün/ Mefâilün /Feilün

1. Gel göñül 'azm-i kûy-i yâr idelüm
Leşker-i şabrı târ-mâr idelüm
2. Ola kim görevüz o serv-ķaddi
Varalum seyr-i sebze zâr idelüm
3. Buluşub dillerile zülfünde
Guşsayile ǵamı şikâr idelüm
4. Kim şararsa dehâni râzını
Gözlerine cihâni târ idelüm
5. Çäkerî sırr-i 'aşkı 'âlemde
Gel 'âlem gibi 'âşikâr idelüm

... / . . / . .

Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Ruḥunda zülfini ebr-i bahāra beñzetedüm
Cemāli ka'besini perde-dāra beñzetedüm
2. 'Izärini ser-i zülfünde dil ṭaleb eyler
Giceyle āb diler rūze-dāre beñzetedüm
3. Eline āyine almış güneş gelür her şubḥ
Kapu kapu gezen āyine-dāre beñzetedüm
4. Cemāli şem'i durur nūr iden nenāri daḥi
Dimek revā mī nigāri nehāra beñzetedüm
5. Ḥayāl-i yār ki sinemde kıldır şabr u karar 137b
Bir ulu şadr-nişin nām-dāra beñzetedüm
6. Serir-i rūy-i zemin saña lāyik olduğuçün
Hümā-yı efser-i zerrin yāre beñzetedüm
7. Ne cān ki Çākeri şī'rīn okırsa ḥurrem olur
'Aṭā-yı cān-i cihān şehr-yāre beñzetedüm

— / — / — / —
Mefailün/ Feilatün/ Mefailün/ Feilün

1. Yüzüñ cennet lebüñ 'unnāb-i Edhem
Güzeller şāhi sen kaşşāb-i Edhem
2. Derimiş şeh virürdi tāc u tahtın
Ayağuñ tozna dār-āb-i Edhem
3. Görelden gün yüzüñi çeşme gibi
Kılupdur gözlerüm mey-āb-Edhem
4. Seni kim gördüse didi şeh olur
Yüzi ka'be ķası mihrāb-i Edhem
5. Yanardı Çākeri şevküñle bir gün
Gözünden dökmeseydi āb-i Edhem

— / — / —
Mefailün / Mefailün / Feilün

1. Hübâya şükür şükru'lâhi gördüm
Beşer şeklinde nuru'lâhi gördüm
2. Cefâ resmin götür kim ben cefâdan
Yıkılmış çok serâ-yı şâhi gördüm
3. Nice şükür itmeyem her dem Hübâya
Güneşden ta'lâtı yeg mâhi gördüm
4. Tarîk-i aşk içinde cânı virmiş
Bu yolda ben nice hem-râhi gördüm
5. Şorarsaň Çâkerîye râh-i aşkı
Kesik başdan pûr olmuş râhi gördüm

— / — / —
Mefâilün/ Mefâilün / Feülün

1. Nigârı ben dimezem ki bahâra beñzetedüm
Bahârı sencileyin bir nigâra beñzetedüm
2. Bahâr mevsimi bir haftadur senüñ her dem
Neden gelür ki diyem nev-bahâra beñzetedüm
3. Çemende gül ki zümürrûd seririne çıkışmış
Seherde tahtıyla şehr-yâre beñzetedüm
4. Yüzüme gâh güler gâh ağladur beni yâr
Cefâlarıyla anı rûzgâra beñzetedüm
5. Çemende serve seher jâle yağdı seng mişâl
Hemân ki gördüm anı seng-sâre beñzetedüm
6. Başda tîg-i cefâ zağmını göen eydür
Garîb başuñı çendân ânâra beñzetedüm
7. Hevâ-yı cânile cânum bulur hayatı eydür
Hayâti cânı dağı müste'âra beñzetedüm
8. Savaşda magzını haşmuñ çiçek gibi tağıdır
Elünde gürzüñi bâd-i bahâra beñzetedüm

138a

9. Rujuñda Çäkeri zülf ü ḥaṭuñ görse didi kim
Gül üzre leşker-i mür üşdi yäre beñzetedüm

· - · - / . . - - / : - - / . . -

Mefailün/ Feilätün/ Mefailün/ Feilün

82

1. Yoluñda nola dil biñ päre olsun
Yüzüñ görmege tek bir çare olsun
2. Olur ḥurrem giren gönlüne yārūñ
Gerekse yeri senüñ ḥäre olsun
3. Kızdiyisa ḥün-i eşküme çeşmüñ
Rañibüñ yüzüne bañ kara olsun
4. Cigerden çekme tır-i ḡamzeñi tır
Dil ü cənile ko bir päre olsun
5. Rujuñdan Çäkeri yüz döndürürse
Ser-i zülfüñ gibi biñ päre olsun

· - - - / . . - - / . . - /

Mefailün/ Mefailün/ Feilün

83

1. La'l-i cānān meyve-i bostān-i hüsñ
Hañt-i sebzi āyet-i ihsān-i hüsñ
2. Āh kim zülfüñ gibi başdan çıkar
Kanķı miskin kim ola ḥayrān-i hüsñ
3. Mışr-i hüsñüñ Yūsufisin 'adlı kıl
Şāh-i hübān geçmeden devrān-i hüsñ
4. Çäk idübdür yakamı dest-i firāk(uñ)¹
Şefkat it ben kula ey sultān-i hüsñ
5. Çäkeri hüsñüñ kitābin yazalı
'Ālemi dutdı şehā destān-i hüsñ

· - - - / . . - - / - - -

Failatün/ Failatün / Failün

¹ Vezin gereği fazla gelmektedir.

1. Dilber ḥayāli ey dil geldikçe bıma nālān 138b
 K'ādem olicač oda almazlar āh u efğān
 2. Gördükçe nola zülfin bulsa yaşım terakki
 Ebr-i siyehden olur dāim ziyān-ı bārān
 3. Āşufte kılmanıçün dil bülbülini cānā
 Berk-i gül üzre kılduň sünbülliřiň perišān
 4. 'Ākilleri kılursun leył şاقۇنىلە mecnūn
 Mecnūnı 'ākil eyler zincir egerçi ey cān
 5. Terk eylemez bu yolda her Çäkeri dimişsin
 Ol Çäkerüňe şāhā yazılıkdur itme bühtān

— . / — . — / — . — / — . —

Mefülü/ Fāilatün/ Mefülü/ Fāilatün

1. Ey göñül bir lahzə turma nāle vü feryāddan
 K'ol şeh-i kişver-güşä aña degül bīdāddan
 2. Çarlı göñlüñce dönerse tōgru yoldan çıkışma kim
 Her zeman diñlerdi bu pendi Süleymān bāddan
 3. Häl-i şirin gibi dāg ururdi Hüsrev bağırina
 Her şerer kim oynaridi tiše-i Ferhāddan
 4. Şad hezārān māh-rūlar ḫalbini bir demde şır
 Kadd(i)¹ şāhum kaçan çekse 'ālem şimşāddan
 5. Çäkeri bir şāha kuldur ey birāder k'ol şehüñ
 Sāye-i divār(i)² yegdür cennet-i ābāddan

— . — / — . — / — . — / — . —

Fāilatün/ Fāilatün / Fāilatün / Fāilün

¹ Vezin gereği eklenmiştir.

² Vezin gereği eklenmiştir.

1. Şüfi câm içse la'l-i nüşundan
Şala seccâdesini düşündan
2. Āh-i feryād ol yüzü ağuñ
Sîhr-i çeşm-i siyâh-püşündan
3. Gün olacağdur ay yüzü dırler
Bellüdür kutlu gün töğüsündan
4. Gelmez oldu ḥayâli çeşme meger
Havf iderdi baħr-i eşk-i cûşundan
5. Çäkerī râħm iderdi saña ħabib
Gitse pend-i rakib gûşundan

... / . . . / . . .

Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Murâduñ bulduñ ey dil çün bu derdden
Saña toprağı yegdûr sîm ü zerden
2. Ḥayâline lebüñle dûr-dişüñüñ 139a
Nişâr eyler gözüm la'l ü gevherden
3. Benüm cânûm leb-i la'lüñ görelden
Cihânuñ la'lî çıkdir çeşm-i terden
4. Perîşân ḥâṭir ancaç zülfi yârûñ
Iraķdur beñzer ol miskin nażardan
5. Görelden (dir)¹ Çäkerī şî'rûñ ne şîrîn
Meger ȝikr eyledüñ ol la'l-i terden

... / . . . / . . .

Mefâilün/ Mefâilün/ Feülün

¹ Metinde bulunan bu kelime vezin gereği fazla gelmektedir.

1. Ne kim sen dileseñ ey cān bulursun
Dile nağdi ki nāgāhan bulursun
2. Yolunda bir göñül güm kıl kim andən
Güm itsen bir göñül yüz cān bulursun
3. Göñülden itse derdin dilberüñ kim
Taleb kılmazsızın dermān bulursun
4. Der-i cānāni bul ancak hemān sen
Ki anda cennet-i riḍvān bulursun
5. Taleb kıl Muştafayı Çäkeri kim
Häkîkat râhmet-i râhman bulursun

— — — / . — — / . — —
Mefâilün/ Mefâilün/ Feûlün

1. Şirîn lebiñüñ şevki ider başumı gülgün
Şeb renk saçuñ fikri kılur göñlümi mahzün
2. Cān bülbülüne râhım kıl ey serv-i gül-endəm
'Aşkuña göñül viriliden oldı ciger hün
3. Yâ Rab nice şerh eyleyeyin dilbere hâlim
Kim her dem ider 'aşkıyla beni diger-gün
4. Halvâ-yı hâdişim felege ger çıka ey meh
Na'l-i meh almağıçün aña vire gerdün¹
5. Leyli saçuña Çäkeri 'aşkın işidən dır
Nusħ oldı cihân içre bugün kışşa-i Mecnün

— — . / . — — . / . — — . / . — —
Mefûlü/ Mefâilü/ Mefâilü / Feûlün

¹ Bu satırda vezin bozulmaktadır.

1. Yavuz göz görmesün ol serv-i gülşen
Çemende hār elinden çekdi dāmen
2. Yaş akitma gözümden öndin ey şem'
Dilersen sūzuñ ola ħalqa rūşen
3. Temāşā kılmağa hüsnnüñ kemālin 139b
Felekden mihrile māh açdı revzen
4. Kaçan kim şir-i ġamzeñ cāne geçdi
Sevinüb cān didi oħi uşda mesken
5. Didüm kim aldı göñlin Çäkerinüñ
Gülerek didi dilber bilmezem ben

— / — / —
Mefāilün/ Mefāilün/ Feūlün

1. Saňa cān vireyin ey şāh dilden ,
Kuluñ yād eyle tek ki gāh dilden
2. Şaçuñ zinciri cān u dil çeküben
Cigerden tīr-i ġamzeñ āh dilden
3. Göñül derdine bulsa kimse çāre
Güle atmazıdi her şāh dilden
4. Gözünden her kişi eyler şikāyet
Gözümden itmezem ben ah dilden
5. Okıyin Çäkeri şī'rīn didi kim
Neler geçdi ġaribu'llah dilden

— / — / —
Mefāilün/ Mefāilün / Feūlün

1. Cān sem'ine her dem gelür āvāz semādan
Nevmīd gerekmez ķul olan 'afv Hüdādan
2. Ey ol ki bugün 'işreti ferdāya şalarsın
Alduñ mi ħaṭ-i mühleti divān-i ķažādan
3. Esbiñ sānemā bād(. .)¹ sen gül-i tersin
Ey dost 'aceb mi gül-i ter düşse şabādan
4. 'Uşşāka cefā kilmayam ayruk didi dilber
Ey vāy ki uşanmaz daħi dildār cefādan
5. Ey Čäkeri şī'rīn okıyan ehl-i maħabbet
Billah unutmañ ani siz ħayr u du'ādan

— / . . . / . . . / . . . / . . .
Mefūlū / Mefāilū / Mefāilū / Feūlün

1. Giydi gülşende ġonce ħil'at-i nev
Şūfi ķıl köhneni şarāba girev
2. Dās-i nev gösterür bir ayda ķamer
Biqmeden 'ömr ekinini meye ev
3. Bāde-i köhne-i ķorma ²elden
Çarħi oldukça ħum ķadeħ meħ-i nev
4. Sākiyā şol şarābi şun ki virür 140a
Genc-i Karūn u mulküni Hüsrev
5. Gördi ġamdan ħalāş olam dirsən
Čäkeri gibi sen daħi mey sev

. . . / . . . / . . .
Feilätün / Mefāilün/ Feilün

¹ Vezin gereği iki hece eksik kalmaktadır.

² Metinde "kamu" şeklinde geçmektedir.

94

1. Şâh-ı gül devri durur sakı el ur câm-ı Ceme
'Âşik-ı sâki-perestem bu benüm nâm neme
2. Şubh-dem murğ-ı çemen serve çıkış şöyle didi
Gül gibi geldi çemende el uran câm-ı Ceme
3. Lebleri ağızma sögdükçe şanur hasta göñül
K'âb-ı cân-bâhş döker ol mey-i gül-fâm feme
4. Gözleri cânum alurken yine men' itdi nigâr
Baña rahm eylemedi gerdi saçdı dâm deme
5. Süfle-perver felege ben nice kec-rev dimeyem
Hâ döner Çâkeriye deyn virür kâm-ı keme

... / ... / ...
Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/ Feilün

95

1. Ğam-ı dünyâ niçün ola dilde
Çünkü kalmaç kişi bu menzilde
2. 'Âşik oldur düken dimeñ baña kim
Korķaram kalmaça ġamı dilde
3. Merdüm-i dîde çeker nez bî-ħâb
Yeri ditredür uyumaz¹ gilde
4. Hey ne çok beşlü bendidür zülfüñ
Kim hezârân dil aşdı bir kılda
5. Āferin Çâkeri kemâlûñe kim
Söylenür dâimâ sözüñ dilde

... / ... / ...
Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

¹ Metinde "uyuyamaz" yazılı.

1. Firdevse beñzedi yine 'âlem bahârile
Şâd ol göñül ki def' olur ǵam bahârile
2. Gönlüm һayâl-i yârile şâd olmasun mu kim
Ğamdan һalâş olur dil-i âdem bahârile
3. Sâki bahâr mevsimidür câm-i Cem getür
Bir dem gele ki ҝalmaya 'âlem bahârile
4. Kaçmazdı tâǵa şimdî dahî serv leşkeri
Şâhrâda ceng kılmasa bir dem bahârile
5. Tâǵı hisâr idindi zirih giydi erguvan 140b
Kaşdı ne vechle ceng ide muhkem bahârile
6. Yaraşmaz iki nesne iki nesneyile hiç
Bülbül mihende zâgile tövbem bahârile
7. Gül mevsiminde Çâkeri terk itme bâdei
K'olmaz müdâm bir yüzü һurem bahârile

— . / — . / — . / — .
Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâilü / Fâilün

1. Dil ü cândan dil ü cân teşnedür ey cân lebüñe
İtme kim ăb-i mu'allâk denilür ǵabǵabuña
2. Sensin ol gevher-i pâkîze ki ey kemân şifat
Reşk ider sîb-i cinân sımbərin ǵabǵabuña
3. Mâh-i pertevi felekde tûtar ay yüzü güneş
Başı üstüne şebîh olduğuçün kevkebüñe
4. Aydin aydin var igen şâhimizuň mihr-i ruhi
Ne hüküm var senüň ey çarh-i felek kevkebüñe
5. Dâmen-i dilberi vü câm-i şarâbi կoma kim
Diyeler Çâkeri ahsent senüň mezhebüñe

— . / — . / — . / — .
Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/ Feilün

1. Yine kąşd itdi gözüm yaşını ḫan eylemege
Yine başladı göñül āh u fiğān eylemege
2. Dil-i bī-çāreyi gör kim nice ḫan itdi gider
Dilberüñ yoluna rūħunu revān eylemege
3. Dilde olur zülf ü ruħuñ 'aşkı yaşı gözümüñ
Gice gündüz durişür ḥalķa 'ayān eylemege
4. Ol kemān ebrüyü gör kim yine müjgāni okın
Gizleyüb gözledi cānumi nişān eylemege
5. Çākeri yazariken deftere zülfüñ şifatın
Başladı ḥün-i siyeh ḥāme nişān eylemege

... - / ... - / ... - / . -
Feilätün/ Feilätün/ Feilätün/ Feilün

1. Te'āl-Allah zihi şāhı yegāne
Zihi hüsn ü cemāl-i cāvidāne
2. Gözüm her naşş kim görür cihānda
Murādum sensiz ayruğı behāne

.- - / . - - / . - -
Mefā'ilün/ Mefā'ilün/ Feülün

¹ Gazelin sonu eksik .

100¹141^a

1. Mäl ü mülküñ çünki yokdur Haç katında rağbeti
Mäl ü mülke virse dil ol şad-i ḥandān (ġam yeme)²
2. Ravża-i dārū'l-beķādur çünki 'āşik meskeni
Bir gün olısar ḥarābī cism-i virān ġam yeme
3. Gerçi cürmün Çäkeri çokdur günahın bî-şümār
Raḥmet-i Rahmāna yokdur hadd ü pâyān ġam yeme

— · — / — · — / — · — / — · —
Fāilatün/ Fāilatün / Fāilatün / Fāilün

101

1. Cennete döndi cihān gülzārile
Bāde içmek vaqtidür dildārile
2. Şan 'Alidür gönce kim güldür meger
Girdi gülzārile kızıl destārile
3. Cām-i Cem şun sākiyā kes Cem sözün
Noldı 'ālem kim bilür güftārile
4. Meyli çünküm dilberüñ aqyāredür
Aşlı yok ceng itmegüñ aqyārile
5. Ğamdan özge hem demüñ yok Çäkeri
Hüb olur şohbet ķadimi yārile

— · — / — · — / — · —
Fāilatün/ Fāilatün/ Fāilün

¹ Gazelin bası eksik.

² Metinde beyitin sonu "ḥandān"'dır. Bu haliyle eksik kalmıştır.

102

1. Seyr eyler ol nigârla yine her levendile
Bir dem müşâhib oldı ben müstmendile
2. Yüz virdi ğayre hâl-i siyâhi gibi dirîğ
Işlâh olunmadı nîdelüm nuşh u pendile
3. Her şonce çâk ider gül-i ter gibi yakasın
Dilber gelürse serv-i bülendile
4. Mûlk-i cihânı tutdı Süleymân nigînûne
Ol yâr tutdı 'âlemi müşgîn kemendile
5. Ol yâre Çâkerî ne gönül vir ne gör yüzün
Her lahzâ vara baş koşa ol bir levendile

— . / — . / — . / — .

Mefûlü/ Fâilâtü / Mefâilü/ Fâilün

103

1. Bir güzel serv-i revân seydi göñül adı Memi
Lebinüñ yâdına nûş eyleyelüm câm-i Cem
2. Şöyle naâkâş-i ezel yazdı güzel naâşunuñ kim
Hacletünden utanur çıkışmağa deyrüñ şanemi
3. Sâkiyâ baâr-i şamı geçmege çün câm gerek
Kerem it sur geçelümzevrâkile baâr-i şamı
4. Ey göñül çünki şanem hüsnî gibi 'omri geçer
Bize Cem câmi gerek neyleyelüm mûlk-i Cemi
5. Düşde ta'lîm kılur Çâkeri hâfiż saña çün
Ne 'aceb şî'rile başşañ şu'arâ-yı 'Acem

1415

— . / — . / — . / — .

Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/ Feilün

104

1. Şeb-renk saçuñ göñlümi sevdâya düşürdi
Rañm eyle elim tut ki beni pâye düşürdi
2. 'Aynumda boyuñ 'aksini kim görse şanur kim
Bir serv-i sehi sâye-i deryâya düşürdi
3. Şirinile telñ oldu cihan 'îş anuñicün
Göñlüm beni yâr ü mey ü şahbâya düşürdi
4. Rây itdi göñül râ kaşı mihrâbına çapmak
Minnet Hañkadur kim beni bu râ ya düşürdi
5. Zülfüñle güzel Çâkeri gördükde didi kim
Bunlar beni sevdâyile gavgâya düşürdi

— . / . . . / . . . / . .
Mefûlü/ Mefâilü/ Mefâilü / Feûlün

105

1. Sâki mey şun ki geçer 'ömür gül-eyyâmi dañi
Mest olub unudalum fîkr-i ser-encâmi dañi
2. Gam eger bize hûcûm eylerise ceng idelüm
Sâki hâzırılanalum şun bir iki câmî dañi
3. Öpmese şeyh dirilen elini 'aşık olan
Leb-i sâgar öpeler la'l-i dilâramî dañi
4. Göñlümi benden alan älide mestâne gözü
Korkaram bir gün alur şabrı var âhi dañi
5. Çâkerî varsa 'Acem mülküne iş bu gâzelüñ
Âferinanca olur şî'r diye Câmî dañi

. . . / . . . / . . . / . .
Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/ Feilün

1. Kadr-i hüsnüñ dide bilür ey peri
Beş nazar ehli bilür her cevheri
2. Düşeli la'lüñ hayâli dîdeme
Hün-i dilden toldı çeşmüm sâgari
3. Seyl-i eşküm gönlüne kâr itmedi
Seyl gerçi kim yuvalar taşları
4. El şunar la'line zülfî dîvdür
Kim Süleymândan çeker engüşteri
5. Şâh-i lütfundan ne egsilür dese
Yañılıub bir gün ki neyler Çâkeri

142a

— · — / — · — / — · —

Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Kâmet-i yâri koyub tûbâ diler gör zâhidi
Toğru yoldan yürüdü ol egri fîkr-i fâsidi
2. Küfr-i zülfüñ 'arz iderse ol büt-i tersâ-beçe
Ehl-i zünnâr ü çelipâ ide biñ biñ sâcidi
3. Zâhid-'âmîî ko taķvî vü zühd itsün taleb
Rind-i ħâş ol sen müdâm itse şarâb ü şâhidi
4. Da'va-yı 'îş itsün ol kimse ki meclisde müdâm
Çeng ü ney gibi ola yanında her dem şâhidi
5. Çâkerî lâf-i ibâdet urma kim çeşm-i şanem
Bir nażarda yoldan ilter şad hezârân zâhidi

— · — / — · — / — · — / — · —

Fâilâtün/ Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

1. Getür sāki ol şeb çerağ-i muğāni
Bugün bulmuşiken ecelden amāni
 2. Lebi yādına didi bir dem ider nūş
Zūcāc-i ķadeħden (getür) mey-i erġuvāni
 3. Göñül ġam yeme vü mey-i şāf nūş it
Ki oldur çü sermāye-i şād māni
 4. Ṭabībā devā itme dāgiyle baña
Ki şad dāg vardur cigerde nihāni
 5. Neden şayamam dir 'aceb Çäkeri yār
Ki pürdür lebi şekeründen dehāni
- . . . / . . . / . . . / . . .
- Feūlün/ Feūlün/ Feūlün/ Feūlün

1. Ruhunda serkeşi kim görse zülf-i dildarı
Bu genci dir nice hifz eylemiş gör ol yāri
 2. Yüzünde bülbül-i dil 'aks-i sunbülini göröb
Fiğān iderse nola ṭutdi zāg-i gülzān
 3. İ gözi dil ü cānda ne bulduysa aldı
Kişi ki mestile hem-dem ola keder-vāri
 4. Kalem gibi beni ħalkuň sözüyle sürse müdām
Terahħüm eyle kan ağlatma ben dil-figān
 5. İki cihāni virür Çäkeri izüñ tozina
Metā'ı eksige ister beli ħaridāri
- . . . / . . . / . . . / . . .
- Mefāilün/ Feilätün/ Mefāilün/ Feilün

1. Hoş yâr-ı vefâ-dâr idi 'ömr bulsa bekâsı 142b
 Eyveh ki şanem hüsni gibi oldı bekâsı
2. 'Ömrüñ ulu bünyâdına zinhâr tâyanma
 Kim süst durur 'ömr evin resm ü esâsı
3. Bülbül gül-i ter karşısuna çağırub ider
 Aldanma ki mevt onda durur 'ömr binâsı
4. Ey nice selâtin-i cihân üstüne şübhûn
 Döküldi gözü nûrı vü çâk oldı yakâsı
5. Şehbâz -ı felek başımız üzre ki urur çarb
 Kapsa ne 'aceb kim dağı yok gayri gidâsı
6. Anca dağı sultân ü gedâ üstüne gerdûn
 Devr ide ki olmaya anuñ hadd ü kıyâsı
7. 'Âlem nice kez âdemile töldi boşaldı
 Derdâ ki bize dağı irer mevt belâsı
8. Dünyâya beni cîfe dedi şeyhi neden dir
 Hoş menziliçi dehr denilmişse fenâsı
9. Mezmûm degilmişse cihân bende deridim
 Hoş mesken idi mûlk-i cihân olsa bekâsı
10. Zâhid gibi gel Çâkeri gerçek 'amel eyle
 Çünküm 'amel-i şâlih imiş yâr nîzâsı

— . / . — . / . — . / . —

Mefûlü/ Mefâllü/ Mefâllü /Feûlün

1. Yârdan beni çarb ayırdı
 Veh ki zulmini hadden aşurdu
2. Yüz virüb gayre zülfî gibi dirîğ
 Beni odlâre yakdı yandurdu
3. Geçdi dilden karar kalmadı vây
 Gamzesi tiri kılıfa girdi

4. Her ki mihrāb ķaşların gördi

عَلَى الْمِحْرَابِ çağurdi

5. Yaraşur şî'r-i Çäkerî ki şehâ

Şu'arânuñ müdâm ola virdi

... / . . . / . . . /

Feilâtün/Mefâilün/Feilün

112

1. Ey yüzü behişt-i 'adn virdi

'Aşkun beni ki ħarâbe virdi

2. Vey sîm beden siyâh gîsû

143a

Kahruňla kara saçum ağardı

3. Başumda saçum ağarduğınca

Ey vây göñül dahî karardı

4. Ey nice siyâhi kıldı kâfür

Devrân-i sipihr-i lâciverdi

5. İ Hammâl-i zemâne 'ömr-i rahtin .

Ğâfil ne yetürsin uş götürdi

6. Şâh-i gül egildi bâd elinden

Nergis yere çaldı tâc-i zerdi

7. Dirler nola Çäkerî dilüñde

Ne olsa gerek nigâr derdi

- - . / . . . / . . .

Mefûlü Mefâilün /Feülün

1. Ey boyu tūbā yüzü māh 'Alī
Vey güzeller içinde şāh 'Alī
2. Gel senüñle bu gice cām içelüm
Tā bilür nice şubḥ-gāh 'Alī
3. Seni sevmek günāhdur dirseñ
Çoķdur bende ol günāh 'Alī
4. Ölçek kabrime eger gelesin
Diye kabrim türābı āh 'Alī
5. Çäkeri saňa 'āşik olduğına
Āh ü vāhīm yeter güvāh 'Alī

... / ... / ...

Feilätün/ Mefailün/ Feilün

1. Māh-ı tābānı yüzü şekkeri güftarıń şidi
Lebleri la'li saçrı nāfe-i tātārı şidi
2. Sevinür cān başuma tīg uraldan nitekim
Kays şād oldu kaçan cāmını dildär şidi
3. Beni öldürmege ikrarile şād itmişiken
Döndi inkārile ḡam-ğın idüb ikrarı şidi
4. Şansa bir cām güzelden dil-i 'uşşāk ne ṭaň
'Andelibüñ dilini şāhid-i bāzārı şidi
5. Zülfuni şır gibi şır Çäkeri gönlünü nigār
Āh kim dilberümüz ḥoḳḳa-i esrārı şidi

... / ... / ... / ...

Feilätün/ Feilätün/ Feilätün/ Feilün

1. Bahār eyyāmidur şun sākiyā mey 143b
 Ki dilden mey kılur ḡam nāmesin ṭayy
 2. Muġānuñ żikri ḥayr olsun ki zirā
 Demiş ḡam zehrine tiryākdür mey
 3. Yaḳasın çāk idüb gül bülbül ider
 Kanı destānile Keyħüsrev ü Key
 4. Şeh-i gül-rūdūr sāki getür cām
 Hūcūm itmezden evvel Behmen ü Dey
 5. Görüb bülbül gülüñ geldügin eydür
 Ne mey nūş idecek vakıt oldı ey¹
 6. Lebüñ ḫandinden ayru düşdi beñizer
 K'oķur ḥālet -i 'aşķı āhile ney
 7. Du'ā kıl Çäkeri şeh Bayezide
 Saħāvetde ki oldur Hatem-i ṭayy

. . . / . . . / . . .
 Mefāllünl/ Mefāllün/ Feūlün

1. Göñlüm çekerse 'aşķ meyinden melāmeti
 Ne ḡam ki cennet ehlinüñ oldur 'alāmeti
 2. Ḍamdan ḥalāş olam dirisen bāde nūş kıl
 Künc-i sa'ādet isteriseñ kıl ḫanā'ati
 3. Ey Hür her ki yaṣdana kūyuñ türābını
 Gözine düşde görine firdevs cenneti
 4. Cevrin ziyāde isteriseñ şük̄r kıl müdām
 Kim Ḥak bilür ziyāde kılur şük̄r ü ni'meti
 5. Sākī piyāle sar kefeninde ki Çäkeri
 Mahşer gününde ṭuymaya hevl kiyāmeti

— . / — . / . . . / — .
 Mefūlü/ Fāilātū / Mefāllü / Fāilün

¹ Vezin gereği bir hece eksik gelmektedir.

1. Ne gökçekdür güzel ruhsarı oħi hey
Ne şirindür şeker güftarı oħi hey
2. Rakibiñsüz seni kim görse ider
Ne ḥoş olur gül-i bī-ħāri oħi hey
3. Ne tūbā boyuñ ey (kad)¹ müntehā yār
Ne ħurremdür yüzüñ gülzarı oħi hey
4. Düşümde şöyle didi şeyħ Şan'ān
Na ḥoşdur şol şanem ruhsarı oħi hey
5. Yer ü gök eħlinüñ derdi budur kím
Ne cāndur Ċākeri dildarı oħi hey

— / — / —
Mefālün/ Mefālün/ Feūlün

1. Cigerden inleyüb dir 'Üdile ney . 144a
Cihān bizden teħi kalsa gerek vāy
2. Hūdāvendā ecel gelmezden öñdin
Bu ġaflit mestliginden sen bizi āy
3. Dilā kūyin temennā ķildiguñçün
Saňa firdevs olsun mesken ü cāy
4. Yine bir mehlikā sevdī göñül kim
Güneş gibi yüzidür 'ālem-ārāy
5. Lebinden Ċākeri bir būse ister
Eger hāsil ola ne ḥoş durur hāy
6. Dile düsdüm dilümden āh ü feryād
Dile uyub ne dirdüm vāy beni vāy

— / — / —
Mefālün / Mefālün/ Feūlün

¹. Anlam ve vezin gereği eklenmiştir.

1. Ey saçı kara bahatumuň sebebi
Zülfî eyvân-ı 'ömürümüň tınabı
2. Şäm-ı zülfün һayaliyile şabā
Çin seherden turur girer 'Arabi
3. Zülfî gönlüm çeker göñül derdin
Her kişi çekdüğün bilür Çelebi
4. Kane döndi yaşum akar turmaz
Geleli gözime һayâl-i lebi
5. Lebi yâdına Çäkeri her dem
Nûş-ı cân olsun iç mey-i 'inebi
6. Cürmiçün һavf itme kim didi Hâk
Sabağat râhmeti 'Alî ǵažabı

... _ _ / . . _ _ / . . _
Feilâtün/ Feilâtün/Feilün

1. Kankı 'âşik kim seve sen dilberi
Râhata git mihnete dir gel berü
2. Hâk-ı pâyuň bulsam ey cân gözlerüm
Müflis olan bulsa gözleri gevheri
3. Bir perî sevdüm beşer şüretlü kim
Reşk ider la'line cennet kevşeri
4. Meyden özge yok durur def'-i melâl
Lâle gibi koma elden sâğarı
5. Kanlu başumı yol üzre gören dir
İş bu yoldan geçdi beñzer Çäkeri

144b

— _ _ / — _ _ / — _
Failâtün/ Failâtün/ Fâilün

1. Koğudan lâle zeyn itdi zemini
Ele al sende sâki câm-i Çini
2. Bekâsin olduğın bildi mi lâle
Ki yakmış âteş-i firkat içini
3. Şarâb ol dem olur ey şûfi şâfi
Ki şîşeyle çıkışara erba'ını
4. Hûdâ ol hırkadan biñ kere bîzâr
Ki bütten tolmuş ola âstîni
5. Mürüvvet gerçi nâm-i bî-nışandur
Niyâza başla görsün nâzenîni
6. İşidelden lebûñ vaşfını zenbür
Dehânından bıraqur engübîni
7. Kime dil virdi miskin Çâkerî kim
Uyutmaz ۀalkı feryâd ü enîni

— — — / — — — / — — —

Mefâilün/ Mefâilün /Feülün

1. Ay ü günden rûşeniken gün yüzü
Kankı göz süzdür diyen tâñi yıldızı
2. Şâhimûñ yüzine zâhid bâkma kim
Zühdüñi yağma kılur şehlâ gözü
3. Göre nergis dîde-i insân gibi
Gözine girse ayağınuñ tozi
4. Ben nice vaşf eylemem şol yâri kim
Cân-i şîrinden dağı yegdür özi
5. Ağzı vaşfın Çâkerî uzatma kim
'Âkil olan muhtaşar kılur sözü

— — — / — — — / — — —

Fâilâtün/ Fâilâtün / Fâiltün

1. Sâkiyâ sâgar-ı şarâb ķanı
Vaqt-i şubh oldu āfitâb ķanı
2. Ĝam ĝamâmi cihân yüzin tûtdı
Mihr-i ruhsârima niķâb ķanı
3. Vâ'izüñ pendi derd-i ser virdi
Şîşe-i bâdeden gülâb ķanı

• _ _ / • _ . _ / . . _
Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(METİNLERİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ)

KASİDELER

1

1. Ya Hüda sen alemin ilahisin. Her kul senden rahmet umar.
2. Peygamberler ki orada aciz kalacaktır, ben günahkara lütfun ile rahmet et.
3. Rahmetinden zerre kadar baş yapsan, herkesin suçuna hemen yeterlidir.
4. Bana yardımcı olmazsan, eyvah bana ,o zaman toprağa ayaktan düşerim.
5. Ya Rab sen son nefeste koru beni ki dilimden bir hata gelmesin.
6. O olmazsa yer ve gök olmazdı dedin. Muhammet hürmeti için (bana acı).
7. Vefa köşesi, din ve dünya hocası, alemin nuru aleme rahmet olandır.
8. Mirac sahibi kainatın baş veziridir. Erenlerin, azizlerin kılavuzudur.
9. Doğru yolun güneşi ve sağlam bilgi denizi, ayıplar örten ve kılavuz imam.
10. Yani horoz vaktiyle bekler diye, yakut tacı ona bağışladık.
11. Ben seni çalışan eylerim çünkü Tanrı, "İnsan ancak çalıştığına erişir. insana çalışmasından başka bir şey yoktur." dedi .
12. Mustafa'nın dört sevgilisi, doğruluk ve saflik kabesinin dört direğidir.
13. Ebu Bekir, dinin ulusudur. Çünkü o cömertliğin süsüdür.
14. Halifelerden birisi , Hz. Ömer; Hakkın gölgesi, karanlık Bedr, adalet ve dinin güneşidir.
15. Biri, Hz. Osman; peygamberin damادı, yumuşaklık ve olgunluk madeni ve takva denizidir.
16. Biri erenlerin övüncü ve put kıranıdır ki onun yanında "Hel Eta" suresi indi.
17. Mü'minlere kevser içkisini sunandır. Mustafa'nın amca oğlu, Tanrı'nın aslanıdır.
18. Mustafa'nın soyuna uyanlara daima rahmetinden rahmet eyle .
19. Çünkü rahmetimden ümit kesmeyin dedin. ben de asla yalvarışımı kesmem.
20. Hangi dilenci ki kapından merhamet umar. Onu ne kapıcın red eder, ne de rahmet sarayının sorumlusu.
21. Eğer Mustafa orada şefaat eden olursa Çakeri günahından dolayı burada gam yemez.

2.

1. İlahi Çakeri'ye rahmet eyle, kiyamette makamını cennet eyle.
2. Günahım çokdur hesaba gelmez. Azabı hak ettiğimi görürüm.
3. Ey kerem sahibi kefeni boynuma takip, sana geldim. Rahmet eyle çok bunaldım.
4. İlahi senden Ümidimi kesmem dilersem günahı afv edersin.
5. Sineği bile koruyansın, öküze yer verdin. Ay senin güneşinle gökte parlak oldu.
6. Dumandan yeşil gökyüzü yaparsın. Çimenden şehla göz yaparsın.
7. Gökyüzü kubbesini sen dönen yaptın. Güneşi bütün çevresindekilerle hareketini sen sağladın.
8. Sabah vakti güneşinle ortalığı uğurlu kıldı. Çünkü Isa gibi halkı zinde kıldı.
9. Ne güzel kudret, ne güzel cihan sahibinin yaratması ki yakıcı ateşi gülbahçesi yaptı.
10. Halk ismini bilir, izini bilmez. Mekansız varlıkların zamanı yoktur.
11. Yüzünün güneşinden perde gitse, kocamış yedi felek tutuşur.
12. Ben kimim ki o zatin vasıflarını belirteyim. Senin sıfatının Kul Hüve'llah olduğu bilinir.
13. Emrin gelip dudak kıpırdamadığı zaman bana imanı yoldaş eyle ya Rab.
14. Münkir meleği ne zaman soru sorsa, bana senden yardım o zaman gerektir.
15. Kur'an'a emin olanın, Alemlerin Rab'i emanet sahibi olanın hakkı için (bana yardım et).
16. Peygamberlerin başı, miracın delili, mühürsüz şah ve taçsız sultan.
17. Süleyman ki alem padişahı oldu. Süleyman onun askerlerinden bir sipahi oidi.
18. Bilirim ki, ben de ona layık olmak yoktur. Bunun için Çakeri'ye şefaat kıl.
19. Çok dalgalı deniz, sonsuz dudağındır. Senin kulun bir damlayım, sen denize muhtacım.
20. Baştan başa ayağımın denizini görürsun. İyiliğinden yiyen, damlaya yer olur.
21. Ne diyeyim suçluyum bilirsın, ben de senden şefaat isterim bilirsin.
22. Ya Muhammet ben zavalliyi esirge. Ben değrsizi şefaatden unutma.
23. Tanrı tarafından alemlere rahmet olarak gönderildin. Günahkarların şefaatçısısın, şefaat kıl.

3

1. Ey aşkin gül bahçesinin bülbülu gel söyle. Çünkü senin gönlün aşk sırrının mahzenidir.
2. Söyle ki felek sürekli aman vermez. Çünkü her gizliyi bilir, onu açığa çıkarırı.
3. Gül bahçesinde toprak olmayan gül var mı? Kılıfını parçalamayan gül var mı?
4. Ey Süleyman, mührünü dev aldığı için Cemşid kadehini neyleriz.
5. Dönен felek misafirini öldürür. Muhammet şahının canını aldı mı?
6. Hani onun gibi bir din ulusul zamanında rüşvet defteri yer bulmadı.
7. Eğer askerin zafer kazanan olsun dilersen, rüşvet ehlinin yok edilmiş olması gereklidir.
8. Bir vezirin ki hırsız kendini kurtarmaz, hayırlı söyle ağızını açmaz.
9. Ey şah Bayezid onun sen dahi oğlusun. Hak Taala ömrünü artırsın.
10. Gece gündüz din yolunda çalışırsın. Şaşılacak şey ki rüşvete izin verirsin.
11. Dertlerinin zenginliği rüşvete yetmez. Bu da devlete hiç layık iş değildir.
12. Ey güzel isimli rüşveti kesmezsen söyle bil ki memleket düzen tutmaz.
13. Saltanat nöbetledir, nöbet senin. Rüşveti kesersen devlet senin.
14. Memlekette götürürsen rüşveti, şüphesiz cenneti görürsün.
15. Çakeri, padişah sözünü tutarsa, rahmeti çok Tanrı rahmet eyier.

4

1. Gül, Süleyman gibi taht üstüne çıktı. Saki mey sun ki bahar mevsimi geldi.
2. Gözünü aç ki birlik nüktesi gelsin. Çünkü gül bahçesi Musa'nın ateşini gösterir.
3. Gönül güneşini isteğini uzun eder. Yani İsa gibi söz eder.
4. Bülbül bu matla' güle karşı mest ve hayran olup binlerce kez okurdu.
5. Gül mevsiminde sevgilinin sohbeti hoştur. Rakib olmadan sevgili kavuşması hoştur.
6. Gönüle sevgili hayatı geldi "Evde (kainatta) ev sahibinden(Allah'tan) başkası yoktur" dedi.
7. Ey içki sunan güzel içkiden doğan baş ağrısının şarabını getir. Çünkü şarab gönülde gam keder bırakmaz.
8. Aşk sarhoşum dudağını sun ki baş ağrısı belası başımızdan gitsin.
9. Can vermekle ayağının tozu ele girse ne güzel! Bu kolay alış veris olur

10. Yüzünü göster can al dedim. dedi ki, sevgili kolay yüzünü gösterir mi ?
11. Aşıkların katlinden yaz geçeyim dersin. Ama şahim sen bu işten sekir (yaz geç).
12. Seni bir kez gören hayran kalır. Sana bakanların yay haline!
13. Güneş gün yüzünü görmek için gökten nergis gibi altın gözünü açtı.
14. Kumru boyunu övdüğü için, çınar onu el üstünde tutar.
15. Gül, yakuttan nur dolu tabağı sevgilinin ayağına saçmak için tutar.
16. O safları kırın padişah sensin. Şöyle ki senin hançerinden ecel aman diler.
17. Yüzün devletin güneşiştir. Dolaşan yıldızlar askerindir.
18. Küfür sahibi savaşmak istese üzerine Muhammet heybeti düşer.
19. Okun ne şaşılacak kuş olur ki ona düşmanın canı sürekli av olur.
20. Keskin başın zırhından çıksa yıلانı postundan çıkıyor sanırlar.
21. Sevgilinin boyunun süngüsü nasıl bir ağaçtır ki, düşmanın başı ona yaprak yaprak olmuştur.
22. Senin okunun ucu bir sudur ki, düşmanın boynu ona tekrar tekrar gidilen yol oldu.
23. Senin eziyetinin eli, her sabah feleğin taşına güneş gibi para bırakır.
24. Padişahın sabah akşam, gece gündüz kendisine öğündü budur.
25. Halka şahsin ,Tann'ya kulsun. Kulluk et çünkü o yoktan var etti.
26. Şimdiki zamanda aç gözünü gör ki Nuh tufanından iz var mı?
27. Halk, geleceği mutlu talihi iyi sayılan kişiler nerede derdi.
28. Sen Süleyman yerini iste. Çünkü onca şah o istekte toz oldu.
29. Seni gururlu yapan fani dünya nice şahlardan arta kalmıştır.
30. Saltanat çünkü hasret gibi keder verir. Şarap kadehi ile gül gibi mutlu ol.
31. Çakeri gel padişahın duasını yap. Çünkü bu özelliklere sınır bulunmaz.
32. İnsan gaflet uykusunda olsukça devletinin gözü uyanık olsun.

1. Kulak tut perdeci ne söyler işit. Nakkaş gibi nakşa bakıp aldanma.
2. Ey şark söyleyen, sesini neşe veren yap. Yine Çakeri şiirine başla.
3. Gam ne zaman zarar verirse, şarkıcının sesine faydalı olur diye duydum.
4. Şark söyleyen yine erganun çalsın. Çünkü alçak dünyanın düşüncesi gönülden böylece gider.
5. Düşünce atesinin suyu yine acılsın ki aslan içerişi içi yanın olur.

6. Ey içki sunan güzel bahar erdi, bir kadeh sun. Çünkü onun sayesinde gönül mutlu, can ferah olur.
7. Aşk şarabı sun çünkü haram değildir. Aşk şarabı ile mezheb tamam oldu.
8. Onu getir çünkü gönül ferahlığının kimyası odur. Karun hazinesi ile, Nuh'un ömrünü verir.
9. Ey şarkı söyleyen kişi, bahar geldi coş. Çünkü gül bahçesinde bülbüle sessizlik yaraşmaz.
10. Ey içki sunan güzel, o gönül açan kadeh nerede ki ender bulunan biçimi, manalar arttırandır.
11. Reyhan kokulu şaraptan bir kadeh getir. Çünkü onsuz cennet gerekmmez.
12. Ey içki sunan güzel, cevher saçan kadeh nerede ki kocamış, onun sayesinde genç olur.
13. Hazmi pek kolay olan şerbetten bir kadeh getir. Çünkü meclis onun sayesinde bahar sevinciyle dolar.
14. Ey içki sunan güzel, o gençlestiren şarap nerede? Çünkü ben kederden dolayı kirgin zayıf birisiyim.
15. Ey şarkı söyleyen def ve çengini calmaya başla. Bu güzel öğütlerden başlangıç yap.
16. Sana bir öğüt söyleyeyim dinle. Dünya dikendir, sadece şarabı içen ci.
17. Ey içki sunan, o güzel kokulu şarabın rengi nerede ki, meyhaneçi ona kanından renk verir.
18. Ey can yine bir kadeh reyhan kokulu şarap sun ki, ne altın ne gümüş kalem.
19. Ne zaman ki temel yıkılır. O zaman ne bilgin kalır ne de bilgini tanıyan.
20. Cem can verirken "dünya sarayı bir buğday tanesine değilmez" diye ne hoş dedi.
21. Bu viran dünya öyle bir konak yireder ki orada Efrasiyab'ın sarayları kuruıldı.
22. Bunca zaman geçti ne yattı, ne hareket etti, ne durdu sadece yandı.
23. Ne oğul kalır, ne gençlik ve külâh, ne padişah köşkü, ne taht ve asker kalır.
24. Devir bu şekilde döner, senden yadigar olarak kalması gereken iyi isimdir.

GAZELLER

1

1. Ey yüzü, Tanrı'nın lütfunun aynası olan ve ey saçı, gönül bağı ve dudağı, gönül açıcı olan güzel.
2. Misk kokan benin ilahi güzellik cim'inin noktasıdır. Kırmızı dudağın ah çekenin derdine devadır.
3. Ey Tanrım, aşıkların aşkına ilgisizlik beladır. O beladan sen uzaklaştır.
4. Nergisin dalını rüzgar kaptı aldı. Onun elinden asa kapmanın kolay olduğunu gör.

2

1. Halk senin zamanında cennet ehli gibi rahat oldu. Çünkü yeryüzünde Tanrı'nın dürüst gölgesi sensin.
2. Padişah, "Çakeri bugün sende hazır ne var?" derse, sözü yemini dürüst bir kırık yüz parça gönül var (derim).

3

1. Adn cenneti senin köyünü hatırlatır. Cennet kızları güzelliğini senin güzelliğinden aldığı rivayet edilir.
2. Senin saçın yanağında siyah diye bilinir. Bellidir ki kiyamet boyundur.
3. Sevgili yüzünü uzaktan göstereyim der, yakından gösterse ne iyi.
4. Çin resminde bu mana bulunmaz. Doğrusu şekerde bu tatlılık yoktur.
5. Ey sevgili senin kederin korumasa, ayrılığın Çakeri'yi öldürürdü.

4

1. Güzeller yüzünden binlerce ah çekip feryat ederim. Çünkü birbirinden nice zulüm gördüm.
2. Güzeller aşkına düşmek ne mümkün ki insanı, her biri bin türlü dertli eder.
3. Dikenden nergis ağlar, bülbül, gülen gülün elinden ah çekip feryad eder.
4. Çakeri aşkın kitabın yazdığını beri Ferhat ile Şirin hikayesi okunmaz.

5

1. Ey sevgili, ahımız gibi rakipler senin kapından gitmedi. Yel esmeyince çöp direnmez.
2. Yağmur, gözümün yaşına güzel isim oldu. Lakab gökten iner diye söz vardır.
3. Gönül yürekli yiğittir, korunmaz. Yüzünü yan bakışının okundan çevirmez.
4. Yüzünü göstermeye söz vermezdin. Gel inkar etme, kabul imandandır.
5. Çakeri bu beş beyitin Nizami hazinesi gibi senden eser kalsa (ne iyi).

6

1. Senin dudağın yüzünden şekere tatlı demezler. Yüzün güldür, yaban gülü demezler.
2. Her ne kadar eziyete de güzel denmez ama senin eziyetine binlerce aferin olsun.
3. Alem, aşığın sabır duasını yapar. Ancak aşıkların ahını söylemez.
4. Gamından hasta düştüm vay efendi vay ki halin nasıldır, zavallı demezler.
5. Çakeri şunlar ki sözünü okurlar. Hüsrev ile Şirin'in sözünü demezler.

7

1. Sevgilinin hayali onu görende ucar. Ya Rab sevgiliye kavuşma olur mu?
2. Sevgilinin beninin hayali gönlüme geldi, can kuşuna tohum döktü.
3. Sevgilinin ilahi güzelliği bir gözün için ortaya çıkarsa ölürem.
4. Sevgili kusurlu rakibi red etti. Aferin! Sevgilinin olgunluğu ne hoş
5. Çakeri başka dedikodu ykov. Çünkü sevgilinin sözü gönüle geldi

8

1. Senin bayığın gözünün düşüncesi sürekli şamata ve kötülüktedir. Hayır olsun o sarhoş gözün niyeti can ve baştadır.
2. Zahid senin kaşının mihrabına baş eğmese ayıp değil. Gözlerin onun için iki yüzlü zahidin perdesidir.
3. Allah, gönül çeken göz yaşı nakşini çok yazdı. Dünyanın gözü bu nakşı görmedi. Çünkü o sevgilidelerdir.
4. Behram'ın avcılığını kenara bırak. Şimdi Cem'in kadehini getir. Çünkü içme zamanıdır, gönül kadehtedir.
5. Çakeri, sözlerimin yakıcılığından kalem yanar. Kalemdede söz yok belki ateş defterdedir.

9

1. Ey içki sunan güzel, o kadehi sun ki keyfi arttırr. Bir keramet verir, olgunluk arttırr.
2. Belinin ve ağzının işaretini söyleyen hemen yok yere dedikodu arttırr.
3. Senin dudağının düşüncesi şiirimi hayal edilen yapar. Kişinin sözünü çok hayal arttırr.
4. Rüzgar saçını sürekli dağıtır. Aşığın gönlüne gücenme arttırr.
5. Çakeri saçın sözünü anma, kov. O uzun hikayedir, sıkıntı arttırr.

10

1. Şarkıcı, coş namelerin vaktidir. Derdin olmadığı gönül açılığı devridir.
2. Dünyanın dirliği şarabın sevilmiş olmasındandır. Fırsatı geçirme sonu ne zamandır.
3. Allah, bütün suçluları bağışlasa ne olur? Çünkü Allah'ın affı, hazinesini azaltmaz.
4. Aşızında senin saçının ucunu gören der ki; yazık ömrün sonu yokluktur.
5. Gönül elif boyuyla ağzının mimini görse, ben hastaya ilaçtır der.
6. Yanan aşıkların baş askeri benim. Baş üstünde ahımın ateşi bayraktır.

7. Her ne kadar sevgiliye faydalı bir himetim olmasa da gam değil, çünkü kerem sahibinin işi lütfuftur.

8. Ey sevgili, Çakeri'nin gözü, senin kaşının nun'unu, ağzının mim'ini gördüğünden beri nemlidir.

11

1. Senin kara saçına bağlandıından beri can ile gönülde rahatlık kalmadı.

2. Ey gonca dudaklı, gül yüzünü hatırlayıp gönül bülbü'lü yüz bin kez feryad eder.

3. Senin yüzünün hazinesini korumak için yılan saçın yine dağıldı.

4. Ben göz yaşımı gözde yer yaptım. Fakat hem o sırrımı açıklamadım.

5. Çakeri sözde olgunluğu bul. Ömür gidip sözün yadigar kalır.

12

1. Senin ağzının sırrını kim sorsa kanlı gözün can alır. Dostum yazık değil mi? Niçin yere kan döker?

2. Ey tatlı ağızlı senin sünbü'l saçını hatırlayıp ağlasam, toprak üstünde olan gül renkli yaşamın sebzesi, reyhan gibi yapar.

3. Saçının hayali gönül şehrinin yıksa şaşılır mı? Ejderha nerede olsa o mülkü viran eder.

4. Ey sevgili, bir an seni görmezsem çare olarak senin çenenin kederi, dünyanın malını can ve gönüle zindan eder.

5. Ey sevgili, Çakeri dağınık saçına dolaştığı için, keder sazını sürekli ney gibi inleyen yapar.

13

1. O kanlı gözün daima gönül ve canı amaçlar. Aşıklarının kanını her yana akıtır.

2. Ey içki sunan güzel bu ne çehre! Bayığın gözün bir gün beni sarhoş edip, dünyanın rezili yapar.

3. Yan bakışın bir kez ağızının sırrını sordu diye ben aşığı hedefledi. Gör ki yok yere kan akıtır.

4. Ey sevgili, bela meclisi içinde benim olduğumu bilirsin. Çünkü senin aşıkın her kimi çiğnese düşüp feryad eder.

5. Ey Çakeri göz yaşını sürekli akitma. Çünkü o aşıkların sırrını halk içinde açıklar.

14

1. Yazık ki, sakalımın kılı beyaz ve işim gınahtadır. Ya Rab mahşerde rahmet eyle yüzüm karadır.

2. Sen bir cömertlik sahibisin ki bağışın hesaba gelmez. Ben dahi bir alçağım işim gücüm iki yüzlülüktür.

3. Doğruluk mumuya, gönül gözünü aydınlat. O unutkanlık içinde kalmış narsuz ve ıshıksızdır.

4. Ya Rab ben (zavallı ?) ve sessizi mahrum kılma. O gün ki lütfunun kani suçlulara çağrıdır.

5. Zavallı Çakeri'nin bütün günahını bağışla. Çünkü o sen merhamet padışahına muhtaç bir kuldur.

15

1. Ne bakış sahibi ki onun bakanı yoktur. Mum ve devletinin ışığı yoktur.

2. Sensiz cenneti ve hizmetçileri ne yaparlar. Çünkü orada sənə benzer bir güzel yoktur.

3. Ey gönül, rakip için sevgiliyi terk etme. Arısı olmayan bal var mıdır?

4. o Hüsrev Şirin'in canını göremez Çünkü onun yanında Şavur'u yoktur.

5. Süleyman'ın binlerce kulu var. Benim gibi nükteci bir karıncası yoktur.

16

1. Ey gönül, kimin ki sevgilisi yok. O da benim gibi perişandır. Çünkü canı yoktur.
2. Gönül o sevgilinin yüzünü aya benzetir. Misk saçan saçının kıvrımı yoktur.
3. Gönül senin kederinden ne zaman can kurtarır şöyle ki keder denizinin sonu yoktur.
4. Gönülde mutluluk bir an durmaz. Gama sevgili ol. Çünkü onun ayrılığı yoktur.
5. Çakeri derdinle (dolu) olsa şaşılır mı? Çünkü aşık derdinin dermanı yoktur.

17

1. Onun ki Muhammet gibi peygamberi var. İki dünya sultani oldu şadetli önderi var.
2. Her kul o şahın soyunu kabul eyledi. Sevgilinin yanagının beni gibi cennette yeri var.
3. Gülüş ile hırsız gibi can verse yeridir. Çünkü senden ona iyilik yapan gözün bakışı var.
4. Dünyanın sultani gibi dünyaya gönül verme. Çünkü Allah; dünyayı sevenin zararı var dedi .
5. Çakeri feleğin devri gönlünde dönerse aldanma sakin. Çünkü nice bir türlü kötülüğü var.

18

1. Ey İale yanak, senin sarhoş gözünü bilirim. Beni sonuçta dünyanın rezili eder.
2. Ey gonce ağız beni sabah anmazsan şaşılmaz. Benim gibi her yerde binlerce bülbülün var.
3. O uzun boyunu ne zaman görüp ağlasam, göz yaşımın damladığı yerlerde servi ve çınar yetişim.
4. Gözden önce kirpiğin izine yüzünü sürdüğü için sonunda, bu ikisinin arasına toz girdi.
5. Ey sevgili, Cakeri saç ve yanagından uzak olalı, gece gündüz inler.

19

1. Nakşedilen duvar gibi sanki canı yoktur. Herkesin yanında yürüyen servisi yoktur.
2. Sen sevgiliye boyunu eşit demek için çimende değil, Tuba'nın servinin bile canı olmaz.
3. Lale devridir. Bak saz seni meclise okur. Gel yaşının öğündünü dinle ki onun zararı yoktur.
4. Gül bahçesinde tırmalanmaktan kurtulmuş bir tane gül yoktur. O serviye ne yapayım ki hiç bir zaman sonbaharı yoktur.
5. Çakeri sen olgunluk şiirinden el çek sultan bağışi ona yapar. Çünkü onun zararı yoktur.

20

1. Aşk gamı ile her kim ki mutlu değilse onun üzüntülü olmadığı günü yoktur.
2. Sevgilinin günahını melek yazmış. O zaman anladım ki insan değilmiş.
3. Gözüm eğer senden ayrı değilse, yaşı kov, akıtsın. Gözüm nem değildir.
4. Beni kavuşmayla mutlu etmezsen ne var? Sevgilinin ayrılığından kederim az değildir.
5. Çakeri, aşk ile toprak olmayan o sevgi yerine mahrem değildir.

21

1. Sevgili eğer gam kadehi sunarsa dert değildir. Çünkü keder ehline bağışı da az değildir.
2. Ey huri! Kevser, dudağını şöyle kıskandı derler. Çünkü cennette gözünün yaşı olmadığı bir an yoktur.
3. Alçak feleksin. Güneş aya ışısı verince onun sevgisini az görme. Çünkü kahir az veya çok olmaz.
4. İnsanda istenen biçim değil manadır. Çünkü arzulanan şaraptır, Cem kadehi değildir.

5. Ey sevgili Çakeri'nin düştüğünü görürsen ayıplama, zavallı sarhoş sabit adım degildir.

22

1. Şu sevgilisiz put ile kim tanık olur. Vah ki o garip benim gibi tutkun olur.
2. Leyla gibi olan saçının isteğine düşme derse, neden Mecnun gibi dağlara rüzgar düşer?
3. Başında aşk derdi, baş ağrısı belası var. Ya sevgilinin kavuşması ya sakinin şarabı ilaç olur.
4. Aşk ehlinin defterinde bu yazı yazılıdır : Her kim ki şarap içse gamı kurtuluşa yol açar.
5. Çakeri sevgilinin ayrılığına vah etme, sabır et, takdire bırak. Çünkü sana razı olmak düşer.

23

1. Şu ki eziyet eli ile boyunu yay eder. Her nakiş bela okuna, can ve gönülü nişan eder.
2. Göz yaşı, sırrı açıklar diye bakışını kaçırdı. Göz yaşımı acıyp, bir gün orada kan eder diye korkarım.
3. Sonsuz hayatın zevkini geçici dünyada bulur. O can arttıran dudağı için can alır.
4. Saçına elleyen ömür mayasını perişan eder. Dudağına dış bileyen göz göre canı yok eder.
5. Ey sevgili, Çakeri'nin Yusuf'u senin aşkının sazına düşeli, gam meclisinde sürekli ney gibi feryat eder.

24

1. Her ne kadar aşksız kişi insandır. Dış gövdesi yapılıdır ama yıkık şehir gibidir.
2. Bülbül gibi feryat etsem ne olur? Gül yüzün ilkbaharı şendir.
3. Alem sana nasıl itaat eden olmasın. Ağzın Süleyman'ın mühürüdür.

4. Zahidin fikri, bollukta yaşayış ve cennettir. Ben zavallının ise sevgiliye kavuşma isteğidir.

5. Çakeri iki dünyanın nimetine doymuştur. Çünkü aşka misafirdir.

25

1. Sevgilinin dudağı, hayat kaynağıdır. Cana hayat suyunun can vermesi gibidir.

2. Düşte gül yüzünü görmüše benzer. Çünkü gül bahçesi içinde gülendir.

3. Güzelliğinin ayı olgunluğuna ermez. Onda dahi görünen eksiktir.

4. Ağzı gonca, gözü nergistir. Sevgilinin yanağı gül bahçesidir.

5. Çakeri gönül ve bedenden Mustafa'ya ümmet ol. Çünkü devrin mühürüdür.

26

1. Ey içki sunan güzel, Cem'in kadehini sun. dünya geçicidir. Çünkü her kim sürekli içse sonsuz hayata erer.

2. Gururlu olup sakın feleğin oyununa inanma. Ona aldanma çünkü onun ne oyunlar ortaya koyduğunu kim bilebilir.

3. Bülbül çimende inlese şaşılır mı? Gözüme karşı göz göre göre gül rüzgara gider.

4. Gözlerimde dudağının şekerinin hayatı mı var? Çünkü ne zaman baksam sinek uçar.

5. Çakeri, bela saçının kemendine sabret. Öyle ki yan bakışının oku gibi o da gelir geçer.

27

1. Ey içki sunan güzel, şarap getir. Çünkü eğri giden felek, gece ve gündüz canımıza ecel ısmarlar.

2. Dünya fanilikle suçlanır, sen bakılık için çalış. Çünkü bugün feleğin eziyetinden elinde fırsat var.

3. Ne Hızır'ın ömrü ne İskender'in mülkü kalacak, aman sakın aldanıp dünyaya gönül verme.

4. Leyla'nın saçından kurtulanlar eğer yanağını görseydi, papaz kuşağı bağlanıp, puta tapan olurlardı.

5. Göz bana mahşerde düşman olursa buna şaşılır mı? Çünkü her gece ben o zavalliyi uyanık tutarım.

6. Bugün feleğin öğretmeni Sühani'dir. Çakeri ustalık gösterse bunda şaşılacak ne var?

28

1. Şu ki sevgiliden ayrı kaldı.(O zaman) bil ki cansız kuru kaldı.
2. Göz ve can onun ilahi güzelliğini okumada her biri bir nimete isteklidir.
3. Dudak bağısı söz konusu olunca, gönül elden gitti. Yani o da bir kayıp kimse oldu.
4. Gönül sevgilinin ağını iste. Yazık ki yok olan bir şeye isteklidir.
5. Çakeri bugün devrinde şiiriyle Edirne'den İstanbul'a kadar üstün olandır.

29

1. Gonca, bahar mevsimi ile hoştur. Yani şarap, sevgili ile hoştur.
2. Gölge gibi yanında sürünelim. Yürüyüş, sen padişah ile hoştur.
3. Aşıkların kanın her zaman akıt. Çünkü yeryüzü lale bahçesi ile hoştur.
4. Ferhad can verirken;"hasta gönül sevgili derdi ile hoştur" diye ne güzel demiş.
5. Çakeri, ağız özelliklerini belirtelim. Çünkü söz kısa olunca hoştur.

30

1. Ey saba rüzgarı, eğer sevgilinin tarafına sefer edersen, zavallı aşığın ayrılık ile neler çektiğini anlat.
2. Ey servi, çöpten ayakların, çimenlikte, sen servinin yüce boyuna eşit diye nasıl söylenirsin.
3. Eğer aşıkların gözünearmağan olarak sürme iletir dersen, rüzgar başsız ayaksız eser gider.
4. Gerçekten boyuna servi diyen doğru demiş. Yeni ay dahi kaşa tek eğri ay demiş.
5. Çakeri köyüne her zaman göz yaşı ile varır. Aşığın ki nereye gitse yüzünün suyuyla varır.

31

1. Ey sabah vakti haber getiren rüzgar! Sevgilinin ayağının uğurundan haber var mı?
2. İçki sunan güzel , oruç gitti. Saf kadehi buraya getir. Çünkü gül devridir geçer.
3. O peri yüzlünün dudağı anısına, bir kadeh sun ki kevser onu kıskansın.
4. Rind ile sufi merhamet umsa ne olur? Tanrı'nın iyiliği, hem üst hem alt tabakayadır.
5. Çakeri gönlünü o güzele verdi. Baba öğüdünün ona yararı olmadı.

32

1. İçki sunan güzel kadehi getir. Çünkü lale devridir. Çalgıcı söylemeye başla ki bu cana gิดادır.
2. Dudağının zamanında ciğer kanını sürekli içer. Eğer benim gibi bir (tane daha) bulunursa (o da) kadehtir.
3. Sevgilinin gözü, benini tane yapıp gönül kuşunu avlamak için yay ve ok ile durmuş, sürekli üstüne gönderir.
4. Ey aşk iklimine istekli olan kişi, gel oku. Çünkü aşıkta bu şiir ilmi hoş mektuptur.
5. Çakeri, sana kavuşma sırasında tatlı dudağının sözünü, söz ehli bilir ki bu ne tatlı sözdür.

33

1. Onlar ki toprağa baksa kimya yapar. İzinin tozunu gözlerine sürme yapar.
2. Ey sevgili, gönül ve can kavuşmanı umdukça, gözün kaşınıla acaba neden eziyet ve sıkıntı sözü verir.
3. Aşkın yolunda her kim benim gibi can verse canından olunca, yaratılanlar dua eder.
4. Onlar ki senin kavuşma bayramına oruçlu oldu.(Onlara) ayrılık gecesinde ah ile derdin gıda olur.
5. Sevgilim her kim; "Çakeri sevgiliden vaz geçti derse inanma, gerçek değil iftira eder .

34

1. Ağızından söz hoş olur. Çünkü söz şekerden açılır. Can papağanının gönlü bu haberden dolayı açılır.
2. Biz kapı gibi eşigine çok yüz sürelim. Sonunda bize konu bu dertten açılır.
3. Gül iç açıcı zevk ve sefa zamanının şarabıdır. Acaba padişah düşte yüzünü mü gördü ki erkenden uyanır?
4. Sevgili tenimin sarılığını ne zaman görse güler. İnlemeye isteği var onun için yüzü altından açılır.
5. Din derdine nasıl çare bulursun, Çakeri'sin (kulsun). Çünkü kaderin bunda dahi seferden açılır.

35

1. Gül, sevgilinin yanağı olmadan hoş değildir. İçkisiz, bahar hoş değildir.
2. Çimenin etrafi, bostan gibi yıldız parlaklığı gerektirir. Lalesiz yanak, hoş olmaz.
3. Tatlı dudaklı ve güzel boylu sevgili, öpmeden, kucaklamadan hoş değildir.
4. Gönlünde ayva tüylerinin hayalini kurma. Çünkü gönülde toz hoş olmaz.
5. Bade sun. Öyle ki Çakeri'nin gönlü, sevgilinin sohbeti olmadan hoş olmaz.

36

1. Dünyada gerçi Manı nakşı vardır. Sana özenmeye ne canı vardır.
2. Boyunun elifi'ni kaşının nun'unu gören, ocana güzel derler çünkü cazibesi vardır.
3. Ey sevgili eziyeti sınırdan taşırma. Şöyled ki bütün nesnelerin oranı vardır.
4. Gül nice bülbülleri kurban etti. Henüz elinde bülbül kanı vardır.
5. Sevgilim Çakeri'ye çok eziyet etme. Çünkü il issız değil, sultani vardır.

1. Dünyanın yüzü gül bahçesi ile şen olacaktır. Gamsız olanlar (aşık olmayanlar) ise o zaman pişman olacaklar.
2. Sufi ben günah işlemişim haber ver. Mahşerde Tanrı'nın merhameti kime olacaktır.
3. Hangi müneccim ; "Allah bilir senin kismetin, güzel iline Han olmaktr" der.
4. Sevgilinin yüzünün hasreti ile can verirsem, kabrimde benim yoldaşım iman olacaktır.
5. Çakeri kabrine gelirsen, iyilik iste. Çünkü onun kabri rindlerin ziyaret yeri olacaktır.

1. Ömrün artmasından amaç; sevgilimin benimle beraber oturan olmasıdır.
2. Gözüm baktıkça servi boyunu görür. Sürekli, aşığın gözü, herşeyin doğrusunu görendir.
3. O sevgili gül harmanı gibi oturmuş, Süreyya harmanında dökülenleri toplayandır.
4. Sarayından meğer mürekkep çıkmış. Çünkü etraf en yüce cennetin çimlenliğidir.
5. Çakeri genelde inci dişinin niteliğini mi yazmış ki, şiiri kıymetli incidir.

1. Ne parlak yüzlü ki şarap içer derler. Eğer huri ise gün veren derler.
2. Şarap cimriyi cömert yapar. Varını ya tanıdia ya yabanciya verir derler.
3. Dürüst padışah eziyet tahtına oturmaz. Çünkü şarap, ülke ve tacını verir derler.
4. Bahçeye giren şu sultanmış ki, kötü isim istemez derler.
5. Çakeri bu beyitlerinden dolayı halk, yüce cennete girersin der.

1. Ey içki sunan güzel, şarabı bu gamliya ver. Ey çalgıcı, nağmeyi feleğin kubbesine ver.
2. Ey sabah yeli, sevgilinin köyüne uğrayınca cömertlik yap. Ayağının toprağının tozu nemli göze ulaşır.
3. Saçının yılanması, gönlü yaralayıp can çekişir. Ey ecel bana acı o panzehir olan dudağa eriştir.
4. Ey servi yeni terleyen taze tüylerin hakkı için nasıl toprak olmayayım? Çünkü nazdan naz ile vazgeç, senin gölgeni ben toprağa gönder.
5. Çakeri eğer aşiksan göz yaşın ile yikan. Sen dahi temiz ol. Onun bakışı, temize gelir.

1. O ay yüzlü ki güzel ki Rıdvan meleğinin kendisiidir. Yüzü cennet ve boyu da kıyamet sabahıdır.
2. Ey sevgili, Cemşid sana dürüstlükle benzer olmaz. Çünkü onun anılan sadece kadehidir.
3. Gazneli Mahmut yedi memlekete şah iken, o aşk ehlinin defterinde Ayaz'ın kılıfidir.
4. Dünyanın sebepleri seni gururlu yapmasın. Çünkü kişiden kalan dürüstlüğüyle, iyi şöhretidir.
5. Saç boy ve ağını kim görse; "Ey Çakeri dikkat et çünkü (bunlar) gönül kuşunun tuzağıdır" der.

1. Her ne kadar gül bülbülün sevgilisi olsa da gül, bülbüle vefa göstermez, aşık pazarının sevgilisidir.
2. Ey güzellik sahibi güzelliğinin doğrulukla geçtin. Çünkü her kişinin dünyada söylenen, eseridir.
3. Zahidin amacı, cennet bağıdır. Allah versin. Aşığa amaç olan hemen sevgilinin yüzüdür.

4. Fırsat varken sevgilinin elinden Cem kadehini iç. Günah için korkma Allahgünahkarların bağışlayıcısıdır.

5. Aşıkların meclisi, Cem kadehini bağışlayandır. Devrin padişahının devletinde Çakeri söz söyleyendir.

43

1. Ey sofu suçundan dolayı günahdan korkma, şaraba çağrıdır. Bize mahşer gününde şefaatçı Muştafa'dır.

2. Zahid ben günahkari görüp, yüzünü çevirme. Günahların tümünü affeden Tanrıdır.

3. Derler ki; Cebrail aşk durumuna haberdar değil aşk halini ancak Mustafa bilir.

4. Ey olgunluğun güzel padişahı, aşk sahibine iyilik et (güzelliğini sun). Bu güzellik de ömür gibi gelip geçicidir.

5. Ey şiir sarhoşu, Çakeri'yi ayıplama çünkü şiir belagat akıcılığı Tanrı'dan bağıstır.

44

1. O uzun boylu sevgili peri gibi nazla salınsa, ona özenmek için cennetin tayus kuşunun nesi var.

2. Sevgilinin yeni çıkan tüyüne mürid olmuşa benzer. Çünkü hırka giyer, ince belinde kemeri var.

3. Ey inkar eden, sevgilinin boyuna kıyamet dersem ne olur? İşte siyah mektupları var.

4. Dağlarda bahar bulutu gibi ağlayalım. Çünkü aşıkların halini ne bilir, ne de haberi var.

5. Sevgilim, zavallı Çakeri'ye merhamet et, kulundur. Öyle ki lale gibi ateşlere yanmış ciğeri var.

1. Gönül, eziyet ile cefaya dayanamaz. Beyim merhamet eyle, belaya dayanamaz.
2. Ey dost, aşk ehline eziyet etme. Çünkü aşık çok cezaya dayanamaz.
3. Güzelliğin sende dururken vefa göster. Çünkü ömür gibi yokluğa dayanamaz.
4. Gönlüme eziyet topunu vurduğun yeter. Gönül sırra şîsesidir, kayaya dayanamaz.
5. Boyunu görünce sıkıntım geçer. Gam onun gibi bayrağa dayanamaz.
6. Ey aşkın çalgıcısı şarkıyı söyle. Çünkü gam askeri bağırmaya dayanamaz.
7. Rakibe kötü söz söylediğçe, kaçmasını gör ki duaya dayanamayan bu kovulmuş kişi kimdir?
8. "Boyumu aşkın büker" dedim. "Ok olsa ince yaya dayanamaz" dedi.
9. Gönül saçına dolaşmasın çünkü savaşta ejderhaya dayanamaz.
10. Çakeri yanında ah etme Şundan dolayı ki gül nazik olur rüzgara dayanamaz.

1. Aşk şarabı kadehe sızmaz. Nitekim dert deftere sızmaz.
2. Aşk ateşi, acaba nasıl sevdadir. Ya da nasıl bir sırdır ki her sırra sızmaz.
3. Toprağın yüzünden kendini koru. Çünkü ruh verici yüzün, anlamına uymaz.
4. Şu kadar can ve gönül dolu olduğu için tarak güzel kokulu saça sızmaz.
5. Sen Çakeri'yi kul oldu sanma. Sevinçli olduğunda illere sızmaz.

1. Ey ağızı gülmemizi yok eden sevgili, ayağının toprağı hayat suyu çeşmemizdir.
2. Ey güzellik güneşi, yüzünün sünbüllü kadir gecesinin parlak ayıdır.
3. Ah eylesem aşkının ateşinden yanın gönlün dumanı, göklere çıkar.
4. Ey ağılayangöz mumumuz, yanağın olmadan bahtım karadır.
5. Aşkın gamı, misafirimiz olduğundan beri, zavallı Çakeri gönlünü kebab etti.

48

1. Gönül ki aşk ile şen olup asla yıkık olmaz. O da yansın, çünkü şu can, bu istek ile toprak olmaz.
2. Ey sevgili, her kim ayrılığının ateşine yanıp bağıri kebab olmazsa, kavuşma şarabını içmeye layık değildir.
3. Gönül, kabe köyünü safasıyla tavaf eder. Çünkü bilir ki her kim hac etse ona farklı işkence olmaz.
4. Ey gözüm, her zaman yaşıni sevgilinin eşidine akit. Bu uğurlu bir sözdür ki, zamandan zamana kapı açılmaz deme.
5. Sevgiliye sordum; "bu şire cevap olur mu?" Dedim. "Çakeri, asla bu sözüne cevap olmaz" dedi.

49

1. Şu kişi, sevgilini verdiği kederin zevkini bilmez. Doğrusu sonsuz yaşamı bilmez.
2. Ey rüzgar, sevgilinin yüzünden saçını götür. Çünkü Hintli gibi Tünkistani bilmez.
3. Güzelliğinin kitabını rakibe okusa, kafir olan Kur'an'ın manasını bilmez.
4. Ey içki sunan güzel, saf şarabı getir. Öyle ki uyanık olan sarhoş sohbetinin eğlencesini bilmez.
5. Çakeri kavuşma safasını ne bilsin. Çünkü o ayrılık gamının zevkini bilmez.

50

1. Çakeri, ah etme, ahın gönlüne kazanç sağlamaz. Ah! Çünkü o eziyet eden sana merhamet göstermez.
2. Ey sevgili, kulun canına (karşılık) iki gözünden bir bakış gönder. Bu fırsatı kaçırma. Çünkü kimse böyle bir alış veriş yapmaz.
3. Eğer senden ayrı ecel beni bir an sağ bırakırsa , sen bin kez öldür. Bana bundan daha kötü kazanç olmaz.
4. Ey içki sunan güzel, şarap sun çünkü her zaman fırsat ele girmez. Her zaman gönlünde duran felek dönmez.

5. Gururlanma! Çünkü yok etme kılıcı her zaman esirgemeden vurur. Acımasız felek merhamet göstermez.

51

1. Ay yüzünün karşılığı, gün olsa şaşılmasın. Çıplakken bile utanma ve terbiye olmaz.

2. Dudağındaki ayva tüylerin niçin kanıma susadı? Çünkü hayat suyuna erişen susamaz.

3. Aşkının yolunda sık sık baş kesilir, kan akar. Kim der ki, savaşmak için sevgi sebep olmaz.

4. Ey gözüm, gün yüzlü sevgilinin gece renkli yanak tüyünü görüp ağlama. Gün gecelidir buna şaşılmasın.

5. Ey içki sunan güzel, Çakeri'ye yine bir kadeh getir. Çünkü dünya içinde, şarapsız neşe ve sevinç olmaz.

52

1. Dudakların bin tane söz verir, sözünü yerine getirmez. Gözlerin bin tane ok atar, hata yapmaz.

2. Ey içki sunan güzel, bahar mevsimidir. Cem'in kadehini getir. Çünkü dönen felek kimseye vefalı davranışmaz.

3. Canın (söylediği) "seni sevenin sever" lafına inanma. Çünkü herkes yolunda canını sana feda etmez.

4. Gül bahçesinde saz sesi ile şarap iç çünkü felek daima senin gönlünce dönmez.

5. Her kim senin yolunda Çakeri gibi canını verse, dünyada hiç kimse ruhuna bir dua okumaz.

53

1. Doğru yolu gösteren büyüğümüz, bizi meyhaneye gönderir. Çünkü zahidliği bilir, bu da gönlün beğendiği degildir.
2. Eğer sevgilinin saçının düğümü yardımıcımız olursa, biz kıyamet gününde günah için üzülmeyiz.
3. O çok bağışlayıcı ve zor beğenenedimiz, bir öpücük sözü verir ve su gibi akıp giden bin can alır.
4. Ayağı yere basmasaydı yerden teyemmüm olmazdı. Önderimiz, Tanrı'dan dünyaya ihsan değil mi?
5. Çakeri, merhamet, günahına göre olursa şüphesiz yerimiz cennetin tahtı oiu.

54

1. Ahımız her gün yerden göge çıkarsa ne olur? Günah dağımız, kıyamet çölüne siğmaz.
2. Asker, gücsüz savaş alanı, düşman doldu. Ama korkmayız, çünkü güçlü padışahımız var.
3. Ey güneş, ayın meşalesini yakma. Çünkü ayrılık gecesinde ahımızın şimşekî yeterli ışığı verir.
4. Zahid, niyet kalesini sığınılacak yer yaptı ama bizim sığınağımız, ancak iyiliğinin hisarıdır.
5. Ey zahid, Tanrı; "tüm günahı affederim" dedi. Suç ve günahımız çıkışa sana ne?
6. Ey cömertliği çok olan İlahımız, ben günahla çaresiz kalmışım ne yapayım, sen çare göster.
7. Çakeri, adım, sevgilinin saçının siyahı gibidir, inkar etme delilimiz kağıt ve kalemdir.

55

1. Çakeri, beden yaşlandı, gönül henüz genç. Çünkü gönül, senin gönlünde henüz söz açıklamaktadır.
2. Vefasız sevgili için yazık cünkü göz yaşları seli, yüzünde henüz akandır.

3. Eyvahlar olsun ki ömür güneşin dağın tepesine ulaştı. Ama sende bile henüz iki yüzlülükten iz var.
4. Boyun felegin sırtı gibi eğri oldu. Ah ki gönülde fani dünyanın sevgisi hala öyle durmaktadır.
5. Ömür sabahı akşam oldu, hala uyanmadın. Gözünde henüz biktirici uyku vardır.

56

1. Yeni günün şarabı yetişti, gam geçer kalmaz. İçki sunan güzel, ele kadeh al çünkü vakit geçer kalmaz.
2. Kadeh Cem kadehi oldukça onu ele çalgıcı verirdi. Kadehi doldur öyle ki Cem devri geçer kalmaz.
3. Dünyada mal ile övünen kişi gönlü ele al. Çünkü altın, hazine ve para mahzeni geçer kalmaz.
4. Hatem'in tacına şu söz yazılmıştı; "cömertlik kalır, cömertlik sahibi geçer kalmaz."
5. Ey Çakeri çimende sabah vakti lale gibi kadehler tut deyince, sabah vakti geçer kalmaz.

57

1. O kaba giyen servi, yüzünü gösterse benden karar, güç, akıl gider.
2. O vefasız sevgili beni hatırlasa sevincimden sarhoş ve şaşkın olurum.
3. Ey sevgili, ecel kadehini içerken boyun egen gönül, senin sevgini unutmasın.
4. Mahallenin çevresinde ah ederken rakib köpek gibi havladı ve sus dedi.
5. Çakeri'nin gözüne uyku gelse, düste sevgilisini kucaklamış göründü.

1. Gözümün yaşı sürekli sırrımı ortaya çıkardığı için onu bakiştan uzaklaştırıym ki gören aferin desin.
2. Gözüm, gönül yüzünden keder görse buna şaşılır mı? Buna uygun söz; "kurunun yanında yaş da yanar" ata sözüdür.
3. Gönül saçına gelse canda gelir. Öyle ki gece yolculuğa çıktıığında mutlaka arkadaş gereklidir.
4. Ey gönül, gel bugün sevgilinin nakşı ile mutlu ol. Nakkaş belki sevgilinin güzelliğini gösterir.
5. Devir, Çakeri'yi, senin aydınlık yüzünden ayrıldığından beri, geceler boyunca mum gibi yaş akıtır.

1. Ey içki sunan güzel, kadeh sun ki felek acımasızmış, o da sevgilim gibi acımasızmış.
2. Felek, yay, olaylar, okları olmuş. Yazık ki insan oğlu (ne) zavallı nişan olmuş.
3. Şarap kadehini iç ve büyülüksahibini gör ki her biri talihli olmalarına rağmen toprak oldu.
4. Düşümde bilinmeyen yerden gelen bir ses işittim: "şarap iç, çünkü Allah'ın merhamet etmesi zor değilmiş" dedi.
5. Ey sevgili sana kuş olduğumu ruyan aşıklar: "Çakeri kudretli canmış" dedi.

1. Şarap güneş sabah vakti kadehin içine doğsa, dünya evlerinin tümü onun ışığı ile dolar.
2. Feleğin güneş doğmaz ise dert değil çünkü şarabın ışığı, her zaman dünyayı aydınlatır.
3. Bülbül çimende neşeyle çağırıp dér ki; bahar mevsimidir yiyeş içmeye başla.
4. Şeytan eğer saf şarabı içseydi, insana (Hz. Adem) bin secde ve rükunu uygun görürdü.
5. Ey vaiz sen Çakeri'ye öğüt verme. Çünkü sarhos, vaizin öğündünü duymaz.

61

1. Ey sevgili, senin dudeğin, aşk mührünün yeridir. Yüzün, aşk dünyasının güneşidir.
2. Ey sevgili, sen aşığından ayrı yürüsen, aşığının sensiz işi aşk derdir.
3. Nice akıl askeri perişan oldu. Gönül ülkesi aşka boyun eğen olmadı.
4. Ben zavallı aşağı aşıkın serveti, Karun hazinesi ve dünya malından daha iyidir.
5. Çakeri aşk kadehini iç, öyle ki kimse onsuz aşk sırrını bulamadı.

62

1. Şükürler olsun ki bu şaraba ayrılık ölçüsü, bana bir sevgilidir, ona ise ayrılığın ayağıdır.
2. Ey dost eğer keder arttıran ayrılıkta, arkadaş olmazsa hiç düşünmeden keder ayağında başımı verirdim.
3. Ayrılık dağında kalan, sana ne zaman kavuşur ki eziyet ile kavuşma yolunu, ayrılığın çölü yokladı.
4. Ne güzel baht ki beni ayrılığın denizi dert ile boğmadan evvel Hızır Hatun elimi tutsun.
5. Ey Çakeri şirinin ateşi ve ayrılık sıcaklığının ateşi kalemin dilini yaktı kararttı.

63

1. Ey içki sunan güzel, şarap sun Çünkü ezel hükmüne önlem alınmaz. Alın yazın gibi son gelir değiştirilmmez.
2. Beni keman kaşına kurban etmeyen bahtımdır. Bilirim ki senin yan bakışının okunda hata olmaz.
3. Sabah vakti gönlü alıp götürürenlerin güzelliklerine çok baktım. Senin yanağın ve saçın gibi bir ayna ve zincir yoktu.
4. Ey sevgili senin biçimini, kıvrımını, kaşını görseydi, bir put hanede bu gönül açıcısının tasviri yok derdi.
5. Ey gençler aşıkın ilmini Çakeri'den öğrenin. Çünkü bu ilim içerisinde onun gibi yaşı yok.

64

1. Ey gönül bu vakit sevgilinin kapısına vardın. Yerinde bekle ki hoş, mertçe bir yola geldin.
2. Hızır gibi sonsuz ömrü bulsan şaşılır mı? Çünkü hayat suyuna vardın.
3. Her zaman saçı çevgani ile oyna. Şöyle ki başı top yapınca meydana vardın.
4. Ey gönül, seni onun çenesinde gördüm. Ne suç işledin ki o zindana vardın.
5. Çakeri onun yolunda, canından oldun. Binlerce aferin mertçe davrandın.

65

1. Senin kaşlarının okuna ciğerden siper gerek. Aşk meydanına girmek için önce yürek gerek.
2. Can cevherini harcamayınca kavuşmaya imkan yok. Gözüm deniz oí ki sadef gönülden, inci gerek.
3. Sevgilinin yanak gülü, gözümden bir an ayrılır, onu her zaman görmek için bakış sahibi gerek.
4. Şarap satan yaşılya; "kurtuluş nasıl olur?" dedim. Sabah içkisini verdi; "ondan habersiz olmak gerek" dedi.
5. Çakeri, sevgilinin düdağını övdükçe, bunu gören; "aferin şiirin böyle zengin ve taze olması gerek" der.

66

1. Her kimin sohbeti, şarap ve sevgili ise bu onun kusuru değil. Şöhretinin gümüş ile altınıdır.
2. Ben gönülden meyhaneçinin kuluyum. Çünkü her zaman onun içkisi şarap ve sevgiliyedir.
3. Burası firdevs değil, günahkarların ve suçluların yeridir. Fakat onun bırayeti bunları küstah eder.
4. Ey içki sunan güzel, bize bir kadeh getir içelem. Öyle ki onun mermameti sultan ve köleye yeter.
5. Ey hoca anladın ki suçundan kurtulmuş kimse yok. Öyleyse onun cenneti kimdir?

6. Tanrı; "bütün günahı ben yargılarım" dedi. Şimdi iyi, onun şefkati bize de olur.
7. Meyhane kapısında kesik baş görürsen; "onun bağlılığı belli değil" deme.
8. "Sarhoş sırat üstünde geçerken dayanır" derler. Ben sarhoşa dayanak, onun iyiliği olsun.
9. Cemşid gibi kadehe gönül verme sakın ha! Gönülde onun şöhreti, bir kadehledir.
10. Bir nesne ki onun adı şaraptır. Her kim içse, onun saygınılığı gider.
11. İki dünyanın sultanına içtenlikle ibadet edelim. çünkü onun yakınılığı ibadet ile olur.
12. Çakeri her zaman senin aşkının şarabı ile sarhoş olup yürürl. Onun yaratılışı senin aşkının şarabı ile olur.

67

1. Ey keman kaş, ne zaman göğsüme ok atsan, gönül feryad eder.
2. Aşk işine yiğitçe girip gönül ve canı ondan uzak kılma. Çektiğin eziyetler gözünün bebeklerini bir bir çıkarır götürür.
3. Şöyle öğüt veren meyhaneçinin düşünceleri hayatı olsun. Gam ekinini biçmek ancak kadehin hilal şekli ile mümkün olur.
4. Her iki yüzünün elini öpmek doğrusu hatadır. Çünkü sevgilinin dudağı ve şarap kadehinden başka öpülecek nesne olmaz.
5. Sevgilinin eşliğinde Çakeri gibi can verirse, mutlu ol, dert yeme çünkü şüphesiz yerin cennet oldu.

68

1. Ey ay yüzlü, senin yolunda her gün canı terk etmem gerek. Gönül çeken boyun için akan ruhum gerek.
2. Başına senin saçın ucunda gelen sevdaları Yusuf'un hikayesi gibi bir hikaye yapsam gerek.
3. Gam sazından can yakasını kurtarmazsan. Mahşere kadar senin eziyetinle ney gibi feryat etmem gerek.

4. Bana bu kadar yaşam yeter çünkü senin eziyetinle ölünce mezar taşında ismimi duyurmam gereklidir.

5. Çakeri, gözümün yaşı sırrımı ortaya çıkardığı için onu gözden düşürüp dünyanın rezili yapmam lazımdır.

1. Ey gün yüzlü sevgili, senin kaşına kim hilal derse, doğru haber budur. Çünkü o eğri hayal diler.

2. Ay ve gün senin yüzün ile alnına benzer diye nasıl söylerim. Çünkü onların her biri tutulma ile yok olur.

3. Saba rüzgarı, senin güzelliğinin gül bahçesini andığından beri, gönlüm gonca gibi dar iken, gül gibi açıldı.

4. Ey sevgili, yüz nakşasın son eseri öncekinden daha güzel ise Yusuf'tan daha güzel olmana şaşılmaz.

5. Çakeri, her kim senin şiirine bakarsa onlara Ebu Hafız'ın akıcılığından, Kemal'in hayalinden bir tat ver.

1. Sende çimende lale gibi Cem'in kadehini ele al. Gütün varken, güçsüzlüğe güç verme.

2. Ey gönül, dünyada can gibi aziz olayım dersen, olgunluk ehlime git sende olgunlaş.

3. Vücadum senin parlak ışığınla belirsiz oldu. Gölge güneş ışığında kaybolursa şaşılır mı?

4. Sevgilinin yüzünde siyah ben ünlendi. Nitekim Bilal'de dünyada din ile ün saldı.

5. Sevgili; "Çakeri yolunda canını esirger" dedi. Ben de senin yüzünü görünce yanağına; "canımı al" dedim.

1. Ey benzersiz (sevgili), saçının hayali gönlüme tükenmez arzu vereli, akıl ve can başı boş ve sevdalıdır.
2. Gönül, göz yaşıının parasını akit, saçının bağından kurtul. Çünkü "ak akçe kara gün içindir" diye söz vardır.
3. Gerçi sevgili aşk ve vefa ilminin tamamını bilir, iş olmayınca ilim bilmenin ne faydası var?
4. Tanrı'nın bize verdiği kısmet eziyet olduğu için o vefasızın eziyetini sonsuza kadar çekmek gerek.
5. Çakeri, ağlayan gözün harap olmaya başlarsa şaşırma. Çünkü insanın evi gamdan yıkılır.

1. Sevgilimin sarhoş gözünü sad ve misk kokulu yüzünü ben olarak gördüğünden beri gönüle sad ve dal yüz hayal düştü.
2. Aşıkların gözüne ışık, saçının karanlığıdır. Susamış cana soğuk su, senin aşığının ateşidir.
3. Ey servi boylu, gül yaprağı senin ayağını öpmeye gitse, kuzey rüzgarı, hürmet edip bir kaç adım gönderir.
4. Ayva tüylerinin düşüncesi gönüle geldike gücenmeyi arttırr. Çünkü ölüm düşüncesi, gönüilde daima sıkıntıyı artırır.
5. Çakeri'nin meclisinde ne şaşırıcı zulüm olur. Gönlü çalgıcı olur, kulak da tanbur olur.

1. Ey sevgili, yanağın, cennet ve dudağın, cennet çeşmesidir. Senin çeşmen kanımı hayrat etti.
2. Ben yolunu şaşırılmışa, ayrılığının gecesinde göz yaşımin ateşleri, yeterli delildir.
3. Öfke ile yanarken senin bağışın gelmese, Halil ateşi gül bahçesi olmazdı.

4. Senin saçının ucunu, ayak toprağından çeker. "Her uzun boylu ahmak olur" diye doğru söylelerler.

5. Ey yüzü; cennet, gözü; canın celladı olan sevgili, Çakeri sen şahı sevdı, bunu böyle bil.

74

1. Ey içki sunan güzel, eğlence zamanıdır, meclise gel, şeref ver. Can şehri sevinçle dolduğundan gam gönül evine gider.

2. Ey sevgili, ağlayan göz, sürekli senin yüzünü görmek ister. Şüphesiz suda ıslanan kişi ışık görmek ister.

3. Kırmızı yanağını gördüğü için gözümün yaşının kızardığını anladım. Şüphesiz kim görse böyle olur.

4. Ey sevgili, ıslak gözden iyilik yap, izinin tozunu esirgeme. "İyilik yap, suya sal" diye ata sözü vardır.

5. Ey sevgili, kavuşmanı Çakeri dervişine ada. Ah! ateşinden bayrak önünde az değil midir?

75

1. Devrin eziyetini çok gördüm. Devrin aşağılamasını çok gördüm.

2. Devrin afetini çok gördüm. Ah! bulut gibi nasıl yaş dökmeyeyim.

3. Ya Rab bizi yoksul elinden kurtar. Devrin dostluğunu çok gördüm.

4. Ey felek, done done eziyet etme. Devrin şiddetini çok gördüm.

5. Nice gidip gelen zamanın bahtını çok gördüm, dert değil.

6. Devletinde kölesi olduğumu umarım. Devrin rahatını çok gördüm.

7. Ey dünyanın padışahı Çakeri'ye merhamet et. Devrin zahmetini çok gördüm.

76

1. Bir güzel sevmişim ne yapayım? Bari hırsız gibi bakayım.

2. Bu gece, o güneş yüzlü ay için sabah gibi yakamı parçalayım.

3. Ey içki sunan güzel, bana su şarabı sun ki gizli sırrımı açıklayayım.

4. İyilik ve kötülük, hepsi Allah'tandır. Suçu nasıl zamana atayım.
5. Çakeri Rahmet ayetini oku. Çünkü şarap içenlerin tövbe etmesi gereklidir.

77

1. Gel gönül, sevgilinin köyüne gidelim. Sabrın askerini perişan edelim.
2. Belki o servi boyluyu görürüz. Yeşilliği seyretmeye gidelim, ağlayalım.
3. Saçında gönüllerle buluşup keder ile gamı avlayalım.
4. Ağzının sırrını kim sorarsa gözlerine dünyayı dar edelim.
5. Çakeri dünyada aşk sırrını gel bayrak gibi açığa çıkaralım.

78

1. Yüzünde saçını, bahar bulutuna benzettim. İlahi güzellik kabesini, perdeciye benzettim.
2. Gönül, saçının ucunda yanağını ister. Bunu gece olunca su isteyen oruçuya benzettim.
3. Güneş eline ayna almış, her sabah gelir. Bunu kapı kapı gezen aynacıyla benzettim.
4. Gündüzü dahi aydınlatan ilahi güzelliğinin mumudur. Sevgiliyi gündüze benzettim demek uygun olur mu?
5. Göğümde sevgilinin hayali yer etti. Bir ulu baş sedirde oturan namlı birine benzettim.
6. Sana yer yüzünün tahtı layık olduğu için altın taçlı hüma kuşunu sevgiliye benzettim.
7. Ey Çakeri, şiirini kim okursa mutlu olur. Bunu padişahın, dünya canlarını bağışlamasına benzettim.

79

1. Yüzün, cennet; dudağın, Edhem'in mezesidir. Güzellerin şahı sen Edhem'in kasabısın.
2. Padisah, senin ayağının tozuna tacı tahtını bütün varını vurdı demiş.

3. Gün yüzünü gördüğümden beri gözlerim Edhem'in kanlı yaşını çeşme gibi akıtır.
4. Seni kim gördüyse "padişah olur, yüzü, kabe; kaşı, Edhem'in mihrabı" dedi.
5. Çakeri bir gün gözünden Edhem suyu dökmeseydi, senin arzunla yanardı.

80

1. Tanrıya şükür şükru'llahı gördüm, insan şeklinde nuru'llahı gördüm.
2. Eziyet usulünü bırak çunkü ben eziyetten yıkılmış çok padişah sarayı gördüm.
3. Tanrıya nasıl şükretmeyeyim. Yüzü güneşten güzel ay yüzlüyü gördüm.
4. Ben aşk yolunda can vermiş nice yoldaşı bu yolda gördüm.
5. Çakeri'ye aşk yolunu sorarsan, kesik baştan dolmuş yolu gördüm.

81

1. Ben sevgiliyi bahara benzettim demem. Baharı senin gibi bir güzele benzettim.
2. Bahar mevsimi bir haftadır, senin baharin her zaman. Neden gelir, ilkbahara benzettim derim.
3. Gül, çimende zümrüt tahta olmuş. Sabah vaktinde tahtı ile beraber padişaha benzettim.
4. Sevgili yüzüme bazen güler, bazen beni ağlatır. Onu kederleriyle zamana benzettim.
5. Sabah bahçede serviye taş gibi çiğ yağıdı. Hemen onu gördüm, taşı bol yere benzettim.
6. Başında eziyet kılıçının yarasını gören, garip başını sayısız nar ağaçına benzettim der.
7. Canım, can isteği ile hayat bulur, canın hayatını dahi takma ada benzettim der.
8. Savaşta düşmanın beynini çiçek gibi dağıtır. Elindeki gürzünü bahar rüzgarına benzettim.
9. Çakeri, senin yanağında saç ve ayva tüyünü görünce, "gül üstüne karınca askeri Üşüsmüş, bunu sevgiliye benzettim" dedi.

82

1. Gönül senin yolunda bin parça olsa ne olur? (Yeter ki) yüzünü görmeğe tek bir çare olsun.
- 2.. Sevgilinin gönlüne girenin yeri, taş bile olsa mutlu olur.
3. Gözün, göz yaşı kanıma kızdiysa, rakibin yüzüne bak kara olsun.
4. Yan bakışının okunu hemen ciğerden çekme. Gönül ve canla bırak bir bütün olsun.
5. Çakeri senin yanağından yüzünü çevirirse, saçının teli gibi bin parça olsun.

83

1. Sevgilinin dudağı, güzellik bahçesinin meyvesidir. Yeni çıkan ayva tüyüne, güzellik bağışının ayetidir.
2. Ah! Çünkü hangi zavallı güzelliğinin hayranı olsa saçın gibi baştan çıkar.
3. Ey güzellerin şahı, güzellik Mısır'ının Yusuf'usun güzellik devri gecmeden adaletli davranış.
4. Ey güzellik sultani, ayrılığının eli yakamı parçalar, ben kuluna merhamet et.
5. Ey sevgili, Çakeri senin güzelliğinin kitabı yazdığını beri, güzellik destanı dünyayı sardı.

84

1. Ey gönül, sevgilinin hayali geldikçe ağlama. İnsan aşk ateşine düşüncce ah ve feryadı dikkate almazlar.
2. Saçını gördükçe ne olur, göz yaşam çoğalsa şaşılır mı? Yağmurun yağması sürekli siyah buluttan olur.
3. Gönül bülbüleni cana deli gibi aşık etmek için gül yaprağı üstüne sünbüllerini perişan etti.
4. Ey can, her ne kadar zincir, çılgını akıllı yaparsa da sen siyah saçın ile akıllıları çılgın edersin.
5. Ey sevgili! her Çakeri (kul) bu yolu terk etmez demişsin. O Çakeri'ne (kuluna) yazicktır, iftira etme.

85

1. Ey gönül, inleyiş ve bağırıp çağırmaktan bir an olsa vaz geçme. Çünkü bu, memleket açan padişaha zulüm sayılmaz.
2. Felek istediğin gibi dönerse doğru yoldan çıkışma. Çünkü Süleyman bu öğündü her zaman rüzgarden dinlerdi.
3. Hüsrev bağına Şirin'in beni gibi yara açardı. Öyle ki Ferhad'ın dağ aşmada kullandığı küngüden her kıvılcım oynardı.
4. Ey şahım, sevgilinin boyu ne zaman serviden bayrak çelse, yüz binlerce ay yüzlülerin kalbini yol eder.
5. Ey birader, Çakeri bir padişaha kuldur ki o padişahın duvarının gölgesi sonsuz cennetten daha iyidir.

86

1. Sofu, bal dudağından bir kadeh içse, omuzundan seccadesini bırakır.
2. O ak yüzlü sevgilinin siyah örtülü gözünün büyüsünden imdat!
3. Ay yüzü güneş gibi olacaktır. "Kutlu gün doğusundan bellidir" derler.
4. (Sevgilinin) hayatı göze gelmez oldu. Meğer coşan göz yaşı denizinden korkarmış.
5. Çakeri, rakibin öğündü kulağından gitse, sevgili sana merhamet ederdi.

87

1. Ey gönül bu dertten istedğini buldun sana (sevgilinin) toprağı altın ve gümüşten daha iyidir.
2. Gözüm, senin dudağıyla inci dişinin hayalini görmek için yakut ve elmas saçar.
3. Benim canım, senin kırmızı dudağını gördüğünden beri, ıslak gözden dünyanın yakutu çıktı.
4. Sevgilinin saçından dolayı gönül perişandır. O miskin nazardan uzak düşmüşse benzer.
5. Ey Çakeri, o taze dudağı anlattından beri, "senin şiirin ne güzel" der.

88

1. Ey can, sen ne dilesen bulursun. Çünkü gönüle serveti ansızın bulursun.
2. Yolunda bir gönül kaybet öyle ki ondan bir gönül kaybetsen, yüz can bulursun.
3. Sevgilinin derdini gönülden atsa, istemeden derman bulursun.
4. Sen hemen sevgilinin kapısını bul çünkü ancak orada Rıdvان cennetini bulursun.
5. Çakeri, Mustafa'yı iste çünkü gerçekten Allah'ın merhametini bulursun.

89

1. Tatlı dudağının isteği, başımı gül renkli yapar. Gece renkli saçının düşüncesi, gönlümü karartır.
2. Ey güzel endamlı servi, can kuşuna merhamet et. Senin aşkına gönül verdiğinden beri ciğeri kan oldu.
3. Ya Rab durumumu sevgiliye nasıl açıklayayım, çünkü beni her zaman aşkıyla perişan eder.
4. Ey sevgili, sözümün tatlılığı eğer göge çıkarsa felek onu almak için, ona hilal şeklindeki ayı versin.
5. Çakeri'nin senin gece gibi siyah saçına aşkınu duyan "bugün dünyada Mecnun hikayesi öğüt oldu" der.

90

1. O gül bahçesinin servisini kötü göz görmesin. Bahçede dikenin elinden eteği çekdi.
2. Ey mum, ateşinin halkı aydınlatmasını istersen, gözümden önce yaşını akıtma.
3. Senin güzelliğinin olgunluğunu seyretmek için güneş ile ay gökyüzünden pencere açtı.
4. Yan bakışının arşanı ne zaman cana geçse, can sevinip "oh işte ev" dedi.
5. "Cakeri'nin gönlünü kim aldı?" dedim Sevgili gülerek "ben bilmem" dedi.

91

1. Ey evgili san gönülden can vereyim. Yeter ki, bazen kulunu gönülden hatırla.
2. Can ve gönül saçının zincirini isteyerek, ciğerden gamzenin okunu, gönülden de ahi çekti.
3. Bir kimse eğer gönü'l derdine çare bulsa gönülden gülü asla atmazdı.
4. Herkes gözünden şikayet eder. Ben gözümden dolayı gönülden ah çekmem.
5. "Çakeri'nin şiirini okuyun. Çünkü garip gönülden neler geçti" dedi.

92

1. Can kulağına her zaman gök yüzünden ses gelir. Kul olana ümitsizlik yakışmaz çünkü affetmek Allah'ın elindedir.
2. Ey içki içmeyi yarına bırakan kişi, izin yazısını kader kitabından aldın mı?
3. Ey sevgili, atın rüzgar gibi hızlıdır, sen ise taze gülsün Ey dost, saba yelenin yüzünden taze gül düşse şaşılır mı?
4. Sevgili, "aşıklara farklı eziyet etmem" dedi. Eyvah ki! sevgili eziyetten bile usanmaz.
5. Ey Çakeri şiirini okuyan sevgi sahipleri, Allah için siz onu hayır duadan unutmayın.

93

1. Gonca, gül bahçesinde yeni elbiselerini giydi . Sofu eski elbiseni şaraba rehin bırak.
2. Ay ömür ekinini şaraba teslim etmeden, her ay yeni tas şeklinde görünür.
3. Felek, küp; yeni ay, kadeh oldukça yılanmış şarabı elden bırakma.
4. Ey içki sunan güzel, şarabı sun. Çünkü o Karun'un hazinesini ve Hüsrev'in ülkesini verir.
5. Kederden kurtulayım dersen Çakeri gibi sen de şarap sev.

94

1. Ey içki sunan güzel, gül sultanının devridir, Cem kadehini al. Sakiye tapan aşığım bu isim benim neyime.
2. Bahçenin kuşu sabah vakti serviye çıkışın söyle dedi : "Bahçede Cem kadehini eline alanı güle benzettim."
3. Dudakları ağızma kötü söz söyledikçe, hasta gönül, o gül renkli şarabın ağıza can bağışlayan su döktüğünü görür.
4. Gözleri canım alırken yine sevgili engel oldu. Bana merhamet göstermedi saç zamana tuzak kurdu.
5. Çakeri'ye dönüp en ufak isteği için borç verir. Alçak feleğe ben nasıl eğri giden demem.

95

1. Dünya derdi niçin gönülde olur? Çünkü kişi bu yerde kalmaz.
2. Bana gerçek aşık, bu yolda tükenen kişi demeyin. Korkarım gönülde kederi kalmaz.
3. Gözümün bebeği uykusuz olarak ağrı çeker. Yeri titretir toprakta uyuyamaz.
4. Hey saçın ne çok besli bağlıdır ki, bir kila bin gönül astı.
5. Çakeri senin olgunluğuna aferin çünkü gönülde sözün daima söylenir.

96

1. Dünya yine baharla cennete benzedi. Gönül mutlu ol çünkü dert bahar ile yok olur.
2. Gönlüm sevgilinin hayali ile nasıl mutlu olmasın öyle ki insanın gönlü baharla birlikte kederden kurtulur.
3. Ey içki sunan güzel, bahar mevsimidir. Cem'in kadehini getir. Bir an gelir ki bahar biter.
4. Servi askeri çölde bir zaman baharla savaşmasa şimdi dağa kaçmazdı.
5. Dağı kale yaptı, zırhı giydi, hangi yüze kuvvetli bahar ile savaşmayı düşünebilir?

6. İki nesne iki nesneyle hiç yaraşmaz. Bülbül karga ile dertlidir, tövbem de bahar ile dertlidir.

7. Ey Çakeri gül zamanında şarabı bırakma. Çünkü şarap olmazsa bir yüzü baharla mutlu olmaz.

97

1. Ey sevgili, senin dudağına gönül ve can yürekten susamıştır. Çünkü senin çenene ab-i muallak denir.

2. Ey (kaşı) keman sevgil o saf cevher sensin, cennetin elması gümüş çeneni kıskanır.

3. Ay yüzü güneş gibi olan sevgili, başı üzerinde yıldızına benzediği için parlak ayı gökte tutar.

4. Ey felek, sevgilimizin yanağının güneşini parlayıp dururken senin yıldızının ne önemi var.

5. Ey Çakeri, sevgilinin eteğini ve şarap kadehini bırakma. Çünkü senin tuttuğun yola aferin derler.

98

1. Yine gözümün yaşını kanlı akıtmayı amaçladı. Yine gönül ah çekip féryat etmeye başladı.

2. Zavallı gönlü gör ki nasıl kan akıtıp, segilinin yoluna can vermeye gider.

3. Saç ve yüzünün aşkı gönüilde olur. Gözümün yaşı gece gündüz (sırımı) halka açıklamak için çalışır.

4. O keman kaşlısı gör ki, yine kirpiğinin okunu gizleyip, canımı nişanlamak için bekledi.

5. Çakeri saçının özelliklerini deftere yazarken siyah kan kaleme akmaya başladı.

99

1. Allah yükseltsin ne güzel eşsiz bir padişah, ne hoş güzellik ve sonsuz yüz.
2. Gözüm dünyada her nakşı görür, istedigim sensin gerisi bahane.

100

1. Gönül o mutluluğu mal ve mülke verse, Tanrı katında malın mümkün değeri yoktur.
2. Aşığın evi, ahiret bahçesidir. Bir gün viran olan vücutun mahvolursa gam yeme.
3. Ey Çakeri, gerçi suçun çoktur, günahın sayısızdır. Tanrı'nın merhametine sınır ve son yoktur. Üzülme.

101

1. Dünya, gül bahçesi ile cennete döndü. Sevgili ile şarap içme zamanıdır.
2. Goncayı Ali san. Çünkü gül bahçesine kızıl sarığı ile girdi.
3. Ey içki sunan güzel Cem'in kadehini sun. Cem'in sözünü kes. Dünya söz ile ne oldu kim bilir?
4. Rakip ile savaşmanın önemi yok. Öyle ki sevgilinin eğilimi rakibedir.
5. Ey Çakeri, kederden başka arkadaşın yok. Sohbet eski sevgili ile güzel olur.

102

1. O sevgili yine her yiğit ile gezer. Ben zavallıyla bir an konuştu.
2. Siyah beni gibi rakibe yüz verdi. Eyvah! Nasihatle ve öğütle düzelmeli.
3. Sevgili gül bahçesine bir yüce servi ile gelirse, her gonca taze gül gibi yakasını parçalar.
4. Süleyman mühürü dünyayı tuttu. O sevgili misk kokulu kemend ile dünyayı tuttu.
5. Ey Çakeri, o sevgiliye ne gönül ver ne de yüzünü gor. (Çünkü) her an bir genç ile beraber.

1. Gönül uzun boylu sevgiliyi sevdi. Adı Memi dudağının anısına Cem kadehini içelim.
2. Tanrı nakşini öyle güzel yazmış ki, dünyanın güzeli dışarı çıkmaya utanır.
3. Ey içki sunan güzel, keder denizini geçmek için kadeh lazım. İyilik et, yürü, keder denizini kayak ile geçelim.
4. Ey gönül, Cem'in ülkesini ne yapalım bize Cem'in kadehi gerek. Çünkü sevgilinin güzelliği gibi ömür geçer.
5. Çakeri sana hafız olduğu için düste çalışır. Acem şairlerini düste geçen şaşılır mı?

1. Gece renkli saçın gönlümü sevdaya düşürdü. Merhamet et, elimi tut ki beni ayak altına aldı.
2. Gözümde boyumun aksını kim görse, denizdeki gölgesinde fidan boyunu yansıtır sanır.
3. Dünya gıdası, onun için tatlı ile acı oldu. Gönlüm beni sevgili, şarap ve kadehe düşürdü.
4. Gönül ra harfi gibi olan kaşına tapmayı kabul etti. Allaha şükür ki bəni bu ra'ya düşürdü.
5. Çakeri, saçıyla güzel görünce; "bunlar beni sevda ile kavgaya düşürdüler" dedi.

1. Ey içki sunan güzel, şarap sun çünkü günleri gibi ömür geçer, sarhoş olup başımızdaki düşünceyi bile unutalım.
2. Ey içki sunan güzel, eğer gam bize saldırırsa savaşalım. Bir iki kadeh daha sun, hazırlanalım.
3. Aşık olan, şeyh denilen elini öpmese de kadehin dudağı ile sevgilisinin dudağını öper.

4. Gönlümü hile ile benden alan sarhoş göz, korkarım ki, bir gün sabrımı da alır ahi var.

5. Ey Çakeri, bu gazelin Acem ülkesine gitse, Cami bile "aferin şiir ancak böyle olur" der.

1. Ey sevgili, güzelliğinin değerini göz bilir. Muhakkak her cevheri, bakan bilir.

2. Dudağının hayali gözüme düşeli, gözümün kadehi gönül kanyla doldu.

3. Göz yaşı selim, senin gönlüne işlemedi. Gerçi sel, taşları sürükler.

4. Dev saçı dudağına el sunar. Sanki Süleyman'dan mühürü çeker.

5. Bir gün yanlışlıp "Çakeri ne yapar?" Dese, bağışının büyülüğünden ne eksilir.

1. O kötü fikirli zahit, sevgilinin boyunu bırakıp, cennetin ağaçını di'er. Doğru yoldan erişti.

2. O hıristiyan güzel, saçının karalığını gösterirse, bin müslümanı kuşak ve haç sahibi yapar.

3. Cahil zahidi kov. O ibadet isteğinde bulunsun, sen gerçek rind ol, şarap ve sevgili iste.

4. O kimse ki mecliste sürekli eğlence düşüncesi yapsın. Saz ve ney gibi sevgilisi her zaman yanında olsun.

5. Ey Çakeri, ibadet sözünü etme çünkü sevgilinin gözü bir bakışta yüz binlerce zahidi yoldan çıkarır.

1. Ey içki sunan güzel, bu gün ecelden kurtulmuşken o gece meyhaneçinin ışığını getir.

2. Dudağı anısına bir an içер dedi. Erguvan şarabını sıra sıra kadehten getir.

3. Gönül, üzülme ve saf şarap iç. Çünkü sevincin temeli odur.

4. Ey doktor, benim yaramı iyileştirme. Çünkü ciğerde gizli yüz yara vardır.

5. Ey Çakeri, sevgili acaba neden "sayamam" der. Öyle ki dudağının şekerinden ağızı doludur.

1. Yanağında inatçı sevgilinin saçını kim görse, "bak, bu hazineyi o sevgili nasıl korumuş" der.
2. Gönül bülbülü, yüzünde sünbülün aksini görüp bağıրıp çağırsa ne olur? Gül bahçesinin kargası oldu.
3. Ey gözü, gönül ve canda ne bulduysa aldı. Bu yüzden kişi sarhoş ile keder gibi arkadaş olsun.
4. Beni halkın sözüyle kalem gibi sürekli sürse, merhamet et. Ben gönlü yaralayı ağlatma.
5. Çakeri izinin tozuna iki dünyayı da verir. Satın alıcı, malın karşılığını eksik ister.

1. Hayatı devam etse, vefalı hoş sevgiliydi. Eyyah ki! Sonu güzellerinki gibi oldu.
2. Ömrün ulu esasına sakın dayanma çünkü ömür evinin temeli ve yapısı gevşektir.
3. Bülbül taze gül karşısında bağınp, "aldanma ölüm, ömür binasındadır" der.
4. Ey nice dünyanın sultanları üstüne, sabahın gözünün nuru döküldü ve yakasını parçaladı.
5. Feleğin doğanı başımızın üzerinde döner (bizi) kapsa şaşılır mı? Öyle ki başka gıdası yok.
6. Felek onca sultan ve köle üstüne devrediyor olmalı ki onun sınırları ve karşılaşması yok.
7. Dünya bir çok kez insanla doldu boşaldı. Yazık ki bize de ölüm belası gelir.
8. Şeyhi, bana dünya pislik dedi. Kötülüğü biliniyorsa neden dünya hoş hedefti der.
9. Ayıp olmasa bende, "dünya ülkesinin devamı olsa, dünya güzel bir yerdii" derdim.
10. Ey Çakeri zahid gibi gel gerçek iş yap. Çünkü sevgilinin isteği Allah'a uygun işmiş.

111

1. Beni sevgiliden felek ayırdı. Vah ki! Eziyetini sınırdan taşırdı.
2. Eyvah! Rakibe saçı gibi yüz verip beni o sevgili ateşlere yaktı, yandırdı.
3. Gönülden geçti, kararı kalmadı. Yan bakışının oku kılıfa girdi.
4. Her kim mihrab kaşlarını görse....
5. Çakeri'nin şiiri padişaha yakışır. Onun sözü, şairlerin sürekli dilinde olsun.

112

1. Ey yüzü Adn cenneti olan sevgili, aşkın beni perişan etti.
2. Vay gümüş beden, siyah saç, senin derdinle kara saçım ağardı.
3. Başında saçım ağardıkça eyvah ki gönül karardı.
4. Lacivert göklü devran nice siyahı kafur rengi yaptı.
5. Zamanın hammali, atın ömrünü niye kaybetsin, işini görür.
6. Gülün şahı rüzgar yüzünden eğildi. Nergis altın tacını yere düşürdü.
7. Ey Çakeri, "gönlünde sevgilinin derdi olsa ne olur?" Derler.

113

1. Ey boyu, cennetin aacı; yüzü, ay olan Ali vay! Güzeller içinde şahsin.
2. Ey Ali gel seninle bu gece şarap içelim. Nice sabah vaktini bilirsin.
3. Ey Ali seni sevmek gınahtır dersen bende o günah çoktur.
4. Ey Ali ölünce kabrime gelirsen kabrimin toprağı; "ah! Ali" desin.
5. Ey Ali Çakeri'nin sana aşık olduğunu ispat etmek için ah ve vahim yeter.

114

1. Parlak ayı, yüzü; şeker, tatlı sözü yok etti. Dudağı, cevheri; saç, misk kokusunu yok etti.
2. Can, başıma kılıç vurulduğundan beri sevinir. Çünkü Kays sevgilisi kadehini kırdığı zaman mutlu oldu.
3. Beni öldürmeye karar verip, mutlu olmuşken, kararından vaz geçip, inkar ile kederli döndü.

4. Aşıkların gönlü, güzelden bir kadeh beklese şaşılır mı? Bülbülün gönünü, aşk pazarının güzelı incitti.

5. Sevgili saçını kıvırı gib, Çakeri'nin gönlünü de kıvırı. Ah ki! Sevgilimiz sırişesini kırdı.

115

1. Ey içki sunan güzel, bahar zamanıdır, şarap sun. Çünkü şarap, gönülden keder mektubunu uçurur.

2. Meyhanecinin düşüncesi hayır olsun ki, "şarap, keder zehirine panzehirdir" demiş

3. Gül, yakasını parçalar, Bülbül, Keyhüsrev ve Key ile destan söyler.

4. Ey içki sunan güzel, gül yüzlülerin padişahıdır. Behmen ve Dey saldırmadan kadeh getir.

5. Bülbül gülün geldiğini görüp, "ne şarap içecek zaman oldu" der.

6. Dudağın şekerinden aynı düşmüşe benzer, bu yüzden aşkin durumunu ah ile ney okur.

7. Ey Çakeri, padişah Bayezit'a dua et. Cömertlikte Hatem o'dur.

116

1. Gönlüm aşk şarabından ayıplanmayı göze alırsa dert değil, cennet ehiinin işaretini odur.

2. Kederden kurtulayım dersen, şarap iç, mutluluk kösesi istersen, kanaat et.

3. Ey huri, köyünün toprağına her kim yaslansa, düste Firdevs cenneti görünür.

4. (Sevgilinin) eziyetini fazla istersen devamlı şükret. Çünkü Allah bilir, şükür ve nimeti çok verir.

5. Ey içki sunan güzel, kefenine kadehi sar. Öyle ki, Çakeri mahşer gününde kıyamet korkusu duymaz.

1. Hey! Güzel yüzü ne hoştur. Hoş sözü ne tatlıdır. Oh ne güzel!
2. Rakipsiz seni kim görse, "dikensiz gül ne güzel olur" der. Oh ne güzel!
3. Ey boyu uzun sevgili, tuba ağacı gibi boyun, yüzünün gül bahçesi ne uğurludur. Oh ne güzel!
4. Hey! Düşümde Şeyh San'an şöyle dedi: "Şu güzelin yanağı ne hoştur. Oh ne güzel!"
5. Hey! Çakeri'nin sevgilisi öyle bir candır ki yer ve gök ehlinin derdi budur. Oh ne güzel!

1. Ud ile ney ciğerden inleyip; "dünya bizden hoşnut kalsa gerek vay!" der.
2. Ey Tanım ecel gelmezden önce bu gaflet sarhoşluğundan sen bizi uyardır.
3. Ey gönül, sevgilinin köyünü istediğin için, sana firdevs cenneti mekan olsun.
4. Gönül yine bir ay yüzlü sevdi ki, yüzü, dünyayı süsleyen güneş gibidir.
5. Çakeri dudağından bir öpücük ister. Vay eğer verirse ne güzel olur!
6. Gönlümden dolayı dile düştüm imdat! Dile uyup ne derdim! Vay beni vay!

1. Ey saçı kara bahtının sebebi olan sevgili! Saçı da ömür çadırının ipliği olan sevgili!
2. Saba yeli, saçının siyahlığının sabah erkenden kalkıp, Arap gibi dolanır.
3. Saçını gönlüm ister. Çelebi, herkesin gönül derdi çektiğini bilir.
4. Gözüme dudağının hayali geldiğinden beri, göz yaşam kanlı akar durmaz.
5. Ey Çakeri, (sevgilinin) dudağı anısına her zaman üzüm şarabı iç. Bu sana can içkisi olsun.
6. Günah için korkma çünkü Tanrı "ders alma merhameti ve Ali gazabı olur" dedi.

120

1. Hangi aşık sen sevgiliyi sevse, "rahata git, eziyete gel" der.
2. Ey can gözlerime ayağının tozunu bulsam, her şeyini kaybeden de, benim gözlerimi bulsa cevher olur.
3. İnsan biçiminde bir peri sevdim. cennet suyu onun dudağını kıskanır.
4. Lale gibi elden kadehi bırakma çünkü sıkıntıları yok eden sadece şaraptır.
5. Yol üstünde kanlı başımı gören, "Çakeri bu yoldan geçmişe benzer" der.

121

1. Ey içki sunan güzel, lale, kokusuyla yer yüzünü süsledi. Sende Çin kadehini ele al.
2. Lale, sürekli kalacağını anladı mı ki, içini ayrılık ateşi yakmış.
3. Ey sofu, şişeyle erbain şrabı çıkarsa o zaman saf şarap olur.
4. Tanrı, o hırkadan bin kere rahatsız olmuş. Çünkü kolu puttan dolmuş.
5. Cömertlik her ne kadar görünmez bir isim olsa da yalvarmaya başla, inceleğini görsün.
6. Zenbur, dudağının özelliklerini işittiğinden beri, balı ağızına almaz.
7. Zavallı Çakeri kime gönül verdi ki, feryad edip, inleyerek halkı uyutmaz.

122

1. Gün yüzü, ay ve günden parlakken, tan yıldızı kaydır diyen hangi gözdür?
2. Ey zahid, sevgilinin yüzüne bakma çünkü şehla gözü, ibadetini yağmalar.
3. Senin ayağının tozu gözüne girse, nergis, insan gözü gibi görür.
4. Ben şu sevgiliyi nasıl anlatayım ki, özü Şirin'in canından bile güzeldir.
5. Ey Çakeri, ağızının özelliklerini uzatma. Şundan dolayı ki akıllı olan sözü kısa tutar.

123

1. Ey içki sunan güzel, şarap kadehi nerede? Sabah vakti oldu güneş nerede?
2. Keder bulutu dünyanın gözüne tuttu. Yanağımın güneşine örtü nerede?
3. Vaizin öğündü sıkıntı verdi, içki şisesinden gül suyu nerede?

S O N U Ç

Bey şairlerden biri olan Çakeri Dîvan'ını ele alan çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde şairin yaşadığı devrin siyasi, sosyal ve edebi görünüşü ile hayatı, edebi şahsiyeti, dil ve üslübu, şiirlerindeki muhteva özellikleri Üzerinde durulmuştur. Son iki bölümde ise metin incelemesi yer almaktadır.

XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, sınırlarını dört bir yanda genişleterek, en parlak dönemini yaşamaya başlamıştır. Halkın yaşam seviyesi yükselmiş, ticari hayatı büyük bir canlanma görülmüştür. Bütün bu olumlu değişiklikler kendisini ilim ve sanatta da göstermiş, edebiyat en üst seviyeye ulaşmıştır. Türk şairler kendi duyuş ve düşüncelerini, geleneklerini, Türkçenin dil varlığı içinde bulunan atasözlerini, deyimlerini v.b. millî unsurları İslami malzemeyle yoğurmayı bilmışlardır. Daha önceleri başka milletlerin şairlerini örnek alan sanatçılar artık kendi ustad şairleri ile kendi yaratıcı edebiyatlarını kurarak, onlardan daha üstün olduklarını söylemeye başlamışlardır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen Çakeri de genel kanaate göre bu dönemde sanatçıları arasında yer almıştır dediğimiz bölüm, birinci bölümü oluşturmaktadır.

İkinci bölüm, Çakeri'nin eserine ayrılmıştır. Dîvan'ında içerdeği kasideler ve gazeller hakkında bilgi burada bulunmaktadır. Şiirindeki şekil özelliklerini; dış görünüş, vezin, kafije, dil ve üslupla açıklamaya çalıştık. Çakeri, Türk dili içinde var olan halk deyimleri ve atasözleri ile şiirine ayrı bir renk katar. Bu dönemde, Arapça Farsça kelime ve terkiplerle sanatkârâne eserlerin ortaya çıktığını düşünürsek, onun şiirlerinin daha anlaşılır olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu kez "dedim", "dedi" sözcükleri ile oluşturduğu beyitleriyle sanki bir sohbet havası yaratmaya çalışmıştır. Sade bir üsluba sahip olan şair, mazmunlarla dolu sanatkârâne söyleyişlere fazla yer vermemiştir. Samimi ve sade şiirleri okuyucuya zorlamayan bir lisana sahiptir.

İkinci bölümün sonunda, şiirlerindeki muhteva özelliklerini belirtmeye çalıştık. Bu özellikler şiirlerin tahlili ile ortaya çıkmıştır. Beş bölüm ve bu bölümlerin çeşitli kısımlara ayrılması ile meydana gelen bu bölümde konu ile ilgili örneklerde sunulmuştur.

Çalışmanın asıl temelini oluşturan metin kısmı ise üçüncü bölümde ve dördüncü bölümde bulunmaktadır. İlk önce trankripsiyon işaretli olarak Latin harfleriyle okunan şiirler, dördüncü bölümde, metne sadık kalınarak bugünkü Türkçeye çevrilimeye çalışılmıştır.

Engin bir deniz olan edebiyatımız, eşsiz bir kültür hazinesine sahiptir. Dîvan edebiyatımızın parlak bir dönemine ait olan bu eseri ele alan çalışmamız ise bu hazineye ulaşmada atılan küçük bir adımdır.

BİBLİYOGRAFYA

Ak, Coşkun. Bağdatlı Ruhî Hayatı, Sanatı- Eseri ve Bütün Şirlerinin İncelenmesi, Erzurum 1992

Banarlı, Nihad Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, cilt. I , Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1871

Bursalı, M. Tahir. Osmanlı Müellifleri, cilt 2, Meral Yayınevi, İstanbul 1972

Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca - Türkçe Lügat, Ankara 1990

Dilçin, Cem. Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları 503, Ankara 1983

İpekten, Haluk. İsen, Mustafa. Toparlı, Recep. Okçu, Naci. Karabey, Turgut. Tezkirelere Göre divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 942, Ankara 1988

Kaplan, Mehmet. Tarlan, Ali Nihad. Bonguoğlu, Tahsin. Okay, M. Orhan. Enginün, İnci, Pekolcay, Necla. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt 2, Dergah Yayınları, İstanbul 1977

Latifi . Tezkiretü's- Şuarā ve Tabsira-i Nuzemā, Der Saadet İkdam Matbası 1314

Mengi, Mine. Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1994

Pala, İskender. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara 1989

Sehî, Bey. Heşt Behişt, Duyūn-ı umūmiye civarında sultan mektebi sokAĞında 13 numaralı matba-ı Amedi, 1325

Yılmaz, Mehmet. Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler, İstanbul 1992